

Η ΦΩΝΗ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ



ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 138/97 Κ.Δ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ & ΔΕΝΔΡΩΝ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ»
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1977 - ΓΡΑΦΕΙΑ: ΩΡΩΠΟΥ 70 - ΛΑΜΠΡΙΝΗ 111 46 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 2132788 - 210 2924589 - FAX 210 2924589

16-01-04

Ετος 60 ☺ Αριθμός Φύλλου 42 ☺ Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2003 ☺ Τιμή φύλλου 0,50 ευρώ



Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Σεβασμ. Μητροπολίτου μας κ. Σεραφείμ

Ο σεβασμότατος μητροπόλιτης Καρυστίας και Σκύρου κ. Σεραφείμ απευθύνει προς τους πιστούς της Μητροπόλεως μας το παρακαλώ Χριστουγεννιάτικο μήνυμα:

«Τέκνα εν Κυρίῳ ημών αγαπητά,

Η ενανθρώπιος του Θεού είναι το μέγα της ευσεβίας μας Μυστήριον και τα Χριστούγεννα είναι η Μητρόπολις των εορτών. Από την εορτήν αυτήν δεν λαμβάνουμε μόνον σπουδαία διδάγματα, αλλά και θεία πρόγιατα. Οταν κατά τις εορτές, μεταξύ των ανθρώπων κυριαρχεί η ανταλλαγή των δώρων, τότε και μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων κάτι ανάλογο γίνεται.

Η ενανθρώπιος του Αδγού του Θεού είναι το μέτρον της φιλανθρωπίας Του και η αρχή των μεγάλων δωρεών. Δεν τα έστειλεν ο Θεός τα δώρα Του, αλλά «εξεπέστειλε τον Υιόν Αυτού», για να τα φέρει στον κόσμο:

● ΤΗΝ ελευθερίαν από την δουλείαν του εχθρού. Η λύτρωσης από τα δεσμά και η απελευθέρωσης από τον ζυγό της αμαρτίας ήτο πανανθρώπινος πόθος. Εχειάζετο, όμως, και ανεζητείτο ο ελευθερωτής των ψυχών. Προς τούτο αυτεπάγγελτος ήλθε και η λευθέρωσην ημάς ο Χριστός, χαρίσας μετά της ελευθερίας και,

● ΤΗΝ ειρήνην. Ήτο ανύπαρκτος εις την ζωήν του ανθρώπου η ειρήνη. Μεταξύ Θεού και ανθρώπου υ-



δεν εορτάζουμε απλώς και τυπικάς τα Χριστούγεννα αλλά έχουμε κατανοήσει την σημασίαν και απολαύσμεν των θείων δώρων ως δικαιώματα της υιοθεσίας, την οποίαν μας εχάρισεν ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού.

Τα δώρα της αγάπης Του μας τα έδωσε πλούσια ο Ιησούς και δύο έχουμε δεχθεί Αυτόν ως Σωτήρα και Λυτρωτήν, έχουμε λάβει και τα πολύτιμα και πολυπόθητα δώρα.

Οφελούμε όμως να προσφέρουμε και εμείς τα δικά μας δώρα εις το Θείον Βρέφος. Αυτά είναι η καθαρή καρδία, η αγαθή διάθεσις, η ζωή λατρεία και η αγία ζωή μας. Τα τίμια αυτά δώρα τα δέχεται ευχαρίστως ο Ιησούς και ανακατατέλεται την δωρεάν της Χάριτος Του, για να παραμείνει μαζί μας και να μας παρέχει πάσαν αγαθοδωρίαν.

Είναι γεγονός ότι επιθυμούμε πολύ την ελευθερία, την ειρήνη και την χαρά. Ας πλησιάσουμε τον Ιησούν και θα λάβουμε τα Θεία δώρα. Ας γνωρίσουμε την αλήθεια και η αλήθεια θα μας ελευθερώσει. Ας εργαζόμεθα το αγαθόν και η ειρήνη του Χριστού θα βραβεύει την καρδιά μας. Ας έχουμε πνευματική ζωή και θα είμεθα οι πάντοτε χαίροντες, εν Χριστώ Ιησού των Κυρίων ημών. Ου η Χάρις και το μέγα Ελεος έσται μετά πάντων ημών των πιστευόντων και προσκυνούντων την Θείαν κατά σάρκα Γέννησιν Αυτού».

Τα δώρα του Χριστού, η ελευθερία, η ειρήνη και η χαρά είναι αληθινά και κανείς άλλος δεν δύναται να μας τα δώσει, ούτε και να μας τα αφαιρέσει. Οταν εμείς μένουμε ελεύθεροι και δεν ανεχόμεθα νέον ζυγόν δουλείας, όταν ειρηνεύουμε εν εαυτούς και μετά του Θεού και όταν χάρωμεν εν Χριστώ, τότε σημαίνει ότι



Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ανδρονιάνων σας εύχεται ευτυχές το «Ολυμπιακό» έτος 2004

Προοπτικές ανάπτυξης στο Δήμο μας και την ευρύτερη περιοχή

Η περιοχή του Δήμου μας παρ' όλες τις σπάνιες ομοφυλότητες, οι οποίες δυντυχώς μένουν αναξιοποίητες, πλήρεται από την ανεργία η οποία αναγκάζει το ενεργό ανθρώπινο δυναμικό να εγκαταλείπει τον τόπο, που γεννήθηκε και μεγάλωσε, αναζητητάς δυνατότητες επιβιώσης σε αστικά κέντρα ή ακόμη και στο εξωτερικό.

Το πρόβλημα θα γίνει μεγαλύτερο όταν μειωθεί η οικοδομική δραστηριότητα, όπου βρίσκουν κάποια απασχόληση οι νέοι της περιοχής. Οπως έγινε μετά την τελευταία αποχρώση της γνωστού, ο πληθυσμός του Δήμου Κύμης μειώθηκε και οι προσδοκίες για το μέλλον δεν είναι ευχάριστες. Ο κόσμος δικαιολογημένης διευθετήσεως έτοντα αφού, εκτός της ανεργίας, η ζωή στα χωριά είναι πιο δύσκολη διότι σε πάρα πολλά είδη οι τιμές είναι υψηλότερες από εκείνες των πόλεων.

Συχνά ακούμε εξαγγελίες περί αποκέντρωσης, η οποία θα μπορούσε να αλλάξει όλη αυτή την κατάσταση. Εχουν όμως περάσει κάποιες δεκαετίες χωρίς θετικό αποτέλεσμα. Ετοιμοπόλεις διότι πρός Κύμη, πρέπει όλοι οι Δήμοι με μπροστάρη την Εκκλησία μέσα από το Πανευρωπαϊκό Μέτωπο να ασκήσουν συνεχείς πλεονεκτήσεις στην Κεντρική Ελλάδα. Να κλείσουν ακόμα και τους δρόμους! Δεν είναι δυνατή η τουριστική ανάπτυξη, η οικοδόμηση του λιμανιού της Κύμης, του εθνικού λιμανιού, του λιμανιού της Εύβοιας, όπως χαρακτηρίζεται, όσο ο οδικός άξονας παραμένει στη χάραξη προ του 1950 και είναι ως εκ τούτου δύσκολη και συχνά επικίνδυνη η μετακίνηση ανθρώπων και προϊόντων.

Εκτός των κεντρικών οδικών αξόνων ένα ουσιαστικό όρλο θα παίζει και ο παραγωγικός επάρκειας και σωστής διαχείρισης των χωριών, έργα που πρέπει να έχουμε ξεπέρασε τα προβλήματα του παρελθόντος, τα οποία είχαν αρνητικές επιδράσεις για

φο μας να προκύψουν πολλές επενδύσεις. Για τα προγράμματα αυτά πρέπει όμως να υπάρχει σωστή πληροφόρηση από την Δημοτική μας Αρχή, προ τους δημότες, έτσι ώστε με την γνωστοποίηση να προκύψει η προσέλκυση ενδιαφερομένων.

Η στραφή σε τομείς κτηνοτροφίας και γεωργίας (συκοπαραγωγής και ειδικές καλλιέργειες, βιολογικών προϊόντων, φυτωρίων, θερμοκηπίων, ιχθυοκαλλιέργειων και μελισσοκομίας) θα μπορούσαν να δώσουν πολλές θέσεις εργασίας.

Ενας ακόμα δυνατός μοχλός ανάπτυξης είναι ο τουρισμός. Τα πανέμορφα τοπία μας από το οροπέδιο των Κοτυλαίων, με το υγειεστάτο δάσος ελάττης, μέχρι τις ωραίες μας ακρογιαλίες έχουν μείνει χωρίς αισιοποίηση. Ομως επενδύσεις στον τουρισμό δεν μπορούν να γίνουν χωρίς την υπαρξη ένας οικοτόπιος προσφορά και την ζήτηση του νερού. Θα ακολουθήσει η επεξεργασία και μοντελοποίηση των στοιχείων αυτών σε ειδικό μαθηματικό μοντέλο προσφοράς.

Το μαθηματικό αυτό μοντέλο με χρήση φυσικά ηλεκτρονικού υπολογιστού, θα είναι το εργαλείο λήψης αποφάσεων κατανομής του νερού κατά Δημοτικό Διαμέρισμα, αγροτική καλλιέργεια και τουριστική μονάδα κατά ώρα, ημέρα και περίοδο ζήτησης. Με το μοντέλο αυτό θα γνωρίζουμε την ενδεχόμενη ανεπάρκεια νερού σε ειδική χρονική περίοδο, λαμβάνοντες υπόψη όλους τους αποδέτες.

Οπότε η αναζήτηση και άλλων υδατικών πόρων, με γεωτρήσεις ή υδρομαστεύσεις θα πρέπει να συνεχιστεί. Ετοιμός αλλά ούτε δεν θα αποθαρρύνουμε τον κάθε δημότη να έχει τον κήπο του και να ποτίζει τα δέντρα του, αλλά να υπάρχει και η δυνατότητα μέσα από τα επιδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης να γίνουν επενδύσεις σε οργανωμένες και ευρύτερες καλλιέργειες.

Ας μην περιμένουμε βιομηχανικές μονάδες ή τι άλλο που θα προκύψει από «αποκεντρωτικά βήματα! Θα πρέπει να προωθηθούν επενδυτικά προγράμματα μικρών βιοτεχνιών, γεωργίας, κτηνοτροφίας και τουρισμού. Αυτά ταιριάζουν στον χώρο μας, αυτά μπορούν να πετύχουν.

Δημήτρης Κ. Λύκος

● Πρέπει να νοιώθουμε το χωριό μας σαν την δεύτερη μεγάλη μας οικογένεια.

● Συγχωριανοί ελάτε κοντά στον Σύλλογο μας. Ετοιμός αλλά ούτε δε-

σμούς και τις ρίζες μας, με το χωριό μας από όπου όλοι μας ξεκινήσαμε. Στείλτε μας τις προτάσεις, παρατηρήσεις και νέες ιδέες σας, γράψτε μας θέματα και προβλήματα του χωριού μας προς δημοσίευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας

Φέτος είναι η χρονιά της «εκλογικής» Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας.

Στην Γενική Συνέλευση αυτή θα εκλεγούν εννέα μέλη, για το Δ.Σ., τα οποία θα έχουν την ευθύνη της διοίκησης του Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων την επόμενη διετία. Η Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 18 Ιανουαρίου 2004 στις 11.00 στην ταβέρνα «Το Στέκι» οδός Παπαφλέσσα 36, τηλ: 210-2130150, στο Γαλάται.

Για δήλωση υποψηφιοτήτων μπορείτε να απευθύνεστε στα μέλη του τωρινού Δ.Σ. και στα τηλέφωνα:

210 2132788 - 6932 915566: Δημήτρης Λύκος

210 9835762 - 6937 739651: Γιάννης Καρδάσης

22210 75197: Σταμάτης Σπύρου

6977 403687: Δημήτρης Χρυσάγης

210 5729559: Μερόπη Χρυσάγη

210 8075199: Κώστας Χρυσάγης

6936 822222: Νίκος Τσομάκας

210 2713648 - 6946 142847: Κώστας Κρινής

210 2612886: Τάσος Παπανικολάου

Στη Γενική Συνέλευση θα ασχοληθούμε με τα παρακάτω θέματα:

1. Διοικητικός Απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ.

2. Οικονομικός Απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ.

3. Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

4. Εγκριση πεπραγμένων και απολογισμού απερχόμενου Δ.Σ. και απαλλαγή του από κάθε ευθύνη για τα έτη 2002-2003

5. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις για τους στόχους του Συλλόγου στο έτος 2004

6. Παρουσίαση υποψηφίων για το νέο Δ.Σ.

7. Κοπή της πίτας

8. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη χρονική περίοδο 2004-2005. Οπως έχει καθιερωθεί θα ακολουθήσει κρασοκατάνυξη με καλό φαγητό από την προσεγμένη κουζίνα της άνετης και όμορφης ταβέρνας «Το Στέκι».

Ολοι, που αγαπούν το χωριό μας και θέλουν έναν δυνατό Σύλλογο, πρέπει να έλθουν στην Γεν. Συνέλευση. Να ασκήσουν την καλοπραίρετη κριτική τους. Να κάνουν τις δικές τους προτάσεις, να μας αναπτύξουν τις δικές τους ανησυχίες και σκέψεις.

Ετσι όλοι μαζί θα κατορθώσουμε να γίνουμε σαν Σύλλογος και χωριό, ακόμη καλύτεροι.

Το Δ.Σ.

Ευχαριστήριο

Ευχές για τις γιορτές και τον καινούργιο χρόνο λάβαμε από τους βουλευτές Χρήστο Θεοδώρου και Αναστάσιο Λιάσκο, τον Δημάρχο μας Δημήτρη Θωμά και τον Δημάρχο Γαλατσίου Θεόδωρο Τούντα, τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας Λάμπρο Γκάνη, τον λιμενάρχη Κύμης Αναστάσιο Παγώνη, την Ενωση Πλοιαριών Κύμης και Περιχώρων και το Δ.Σ. του Συλλόγου Μαλετάνων.

Ενα εγκάρδιο ευχαριστώ σ' όλους τους παραπάνω, παράλληλα το Δ.Σ. του Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων σας εύχεται χρόνια πολλά, υγεία, χαρά και μια πολύ πετυχημένη χρονιά.

Το Δ.Σ.

Ο Μητροπολίτης μας στους Ανδρονιάνους

Ηταν μία γλυκιά, φωτεινή χειμωνιάτικη Κυριακή. Ήλιος που κάπου - κάπου τον έκρυψαν κάποια αραιά σύννεφα. Η θερμοκρασία λίγο πιο ψηλά από τα για την εποχή επίπεδα, γύρω στους 15ο C.

Η Κυριακή 7-12 έγινε πιο σημαντική αφού ακούσαμε να χτυπούν οι καμπάνες του Καθολικού του χωριού μας για εκκλησιασμό (Λειτουργία γίνεται κάθε 15 ημέρες).

Μπαίνοντας στον I. Ναό Εισόδια της Θεοτόκου διαπίστωνε αμέσως κανείς φαλαρίδια από λιγότερο γνωστή φωνή.

Στο δεξιό ψαλτήριο αντικρίσιμη τον οδηγό του σεβ. Μητροπολίτη μας του κ. Σεραφείμ και αμέσως μετά τον Σεβασμότατο που χρονίστηκε με τον πάτερα Χρήστο Φραγκίσκο. Ο σεβ. Μητροπολίτης μας είχε κληθεί στο 40ήμερο μνημόσυνο του συγχωριανού μας Χρήστου Βαρλάμου.

Έτοι μείνε το εκκλησίασμα τη μεγάλη χαρά και τύχη να ακούσει την Θεία Λειτουργία από τον σεβ. Μητροπολίτη μας, τον άξιο πονενάρχη μας, μία ξεχωριστή προσωπικότητα της Ελλαδικής Εκκλησίας, και να έλθει πιο κοντά στο Θεό, αυτό που ζητά κανείς εισερχόμενος για εκκλησίασμά στον Ναό. Το κήρυγμα του αναλύντας το Ευαγγέλιο της ημέρας αναφέρθηκε με την υψηλή σε βαθμό μόρφωση, εξυπάρχαντα και ιερατική εμπειρία που κατέχει στα διδάγματα του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, έτσι ότι γίνεται ο Ναός αυτός που ταιριάζει ως Οίκος του Θεού και πά-

ρέπει να βγει από το σπίτι της και με μεγάλη δυσκολία να κινηθεί για να πάει στη Συναγωγή, όπου βριοκόπαν τον Ιησούς Χριστό, να τον πλησιάσει για να την κάνει καλά. Η Παντοδυναμία και ευπλάγνια του Ιησού Χριστού φάνηκε στα μόνι με ένα λόγο, ένα πρόσταγμα η ασθενής γυναίκα σήκωσε το σώμα της και έγινε καλά. Ο αρχιερέας όμως της συναγωγής, που κατήχετο από ζῆται και φθόνο, έπρεπε να παρέμεινε κάνοντας στη γυναίκα την παρατήρηση στη γυροτίτη του Σαββάτου να έλθει να βρει τον I. Χριστό αφού ήταν ημέρα γιορτής όπως για μας η Κυριακή. Τον αποστόλωσε όμως ο Χριστός μας που πήρε το λόγο, ρωτώντας τον, αν αυτός ή ο οποιούδηποτε τη γυροτίτη του Σαββάτου δεν δίνει στα ζώα του τροφή ή νερό. Δεν θα πρέπει να φροντίσει κανείς τον άνθρωπο που έχει ανάγκη, στην προκειμένη περίπτωση την ασθενή γυναίκα που χρόνια υπέφερε προσεκτικά στην εργασία της προστασίας της οικογένειας της.

Μετά την έπρεπε να προσέπει πάλια στην εκκλησία στην οποία πρόσφατα στην Εκκλησία της Απόλλωνος στη Σεβασμότατος της Θεοτόκου την Ανδρονιάνων, έχει ταχθεί στο πλευρό του «Μυλωνοπολείου Ιδρύματος» για το οποίο ο Προοδευτικός Σύλλογος Ανδρονιάνων, έχει ταχθεί στο πλευρό του «Μυλωνοπολείου Ιδρύματος» και ζητά από τον ΟΣΚ να εξετάσει και σεβαστεί τις προτάσεις και αιτήσεις του ΔΕΠ (Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Αμαρουσίου) και του Σεβασμότατου Μητροπολίτη μας, Προέδρου του Μυλωνοπολείου Ιδρύματος.

Στην συζήτηση αυτή τονίστηκε για μία απόμερη φορά ότι ομάδα του Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων θα είναι δίπλα στον Σεβ. Μητροπολίτη μας σταν επισκεφθεί το Δ.Σ. του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων.

Τη Θεία Λειτουργία παρακαλούμενος και ο βουλευτής Ευβοίας Αναστάσιος Λιάσκος με συνεργάτες του, με τον οποίο είχαμε επίσης σύντομη συζήτηση.

Δημήτρης Κ. Λύκος

Επιστολές από την μακρινή Αυστραλία

Λάβαμε με μεγάλη πράγματι χαρά, δύο επιστολές από την Αυστραλία. Η μία από τον Νίκο Κουτσούμπη και η άλλη από τον Περικλή Μπομπό. Αγαπητοί μας συγχωριανοί το Δ.Σ. του Συλλόγου μας σας ευχαριστούμενοι και εύχεται σε σας και όλους τους συμπατριώτες μας, που ζουν στο εξωτερικό, υγεία, χαρά και πολλές ευτυχισμένες ημέρες στο έτος 2004.

Γνωρίζουμε πόσο πιο πολύ νοσταλγεί κανείς της πατρίδα του όταν ζει στην ξενιτιά ειδικά σε γιορτινές μέρες. Αν βρείτε χρόνο περάσατε τις γιορτές σαν γιορτές.

Το Δ.Σ.

Αγαπητέ Περικλή, η εφημερίδα μας θα στέλνεται στο μέλλον στον κύριο N. Theodoraki στην νέα του όπως μας γράφει, διεύθυνση.

Απάντηση στον «Τύπο της Κύμης»

Με αριθμητή δημοσίευμα, στο φύλλο 73 της εφημερίδας «Ο Τύπος της Κύμης» η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας μας απενθύνει προς τον εκδότη της παραπάνω ειφημερίδας την εφώτηση: Σε ποιο φύλλο του Τύπου της Κύμης δημοσιεύεται το κόστος των αρκετών εκατομμυρίων, που ζηδεύεται για την επισκευή του Δημ. Σχολείου Ανδρονιάνων ώστε να στεγανείται το KEK Μανώλα. Εδώ πρέπει να διευκρινιστεί ότι Εκδότης του «Τύπου της Κύμης» ήταν ο πρώην Δημάρχος μας Γ. Σιδεράκης. Εμείς ακολούθως θα το

Η Ζουρμπουλιώ Γ. Νικολιά αντί στεφάνου προσέφερε στον Σύλλογο μας το ποσό των 100 € στην μνήμη του πολυαγαπημένου της νονού Αλέκου.

Τα μέλη της οικογένειας Χρυσάνθη Γεωργούση θέλουν να εκφράσουν τις θερμές τους ευχαριστίες σ' όλους που συμπαραστάθηκαν στον μεγάλο τους πόνο.

ΠΕΝΘ

Στις 20.12 απεβίωσε ο Αντιπρόμαρχος ΚΥΜΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Γ. 56 επών από τον Οξελίθο, η δε κηδεία του έγινε την επομένη.

Αποσπάσματα από τις αναμνήσεις από τον Γιάννη Τσάτσικα

Αποσπάσματα από τις αναμνήσεις του Γιάννη Τσάτσικα κατά το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο 1960 έως τέλος Οκτωβρίου 1961, τότε που υπηρέτησε ως γιατρός στο αγροτικό ιατρείο των Ανδρονιάνων. Ήταν ο πρώτος γιατρός που ξεκίνησε στο χωριό και στη γύρω περιοχή την εφαρμογή του θεσμού των αγροτικών ιατρείων. Τα κείμενα προσδιδούνται αποκλειστικά για το πολιτιστικό και κοινωνικό έντυπο του συλλόγου Η Φωνή των Ανδρονιάνων.

Το χωριό φτάσαμε μαζί με τη γυναίκα μου την Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 1960. Ήμασταν τότε νιόπαντροι και έλαχε να ξεκινήσουμε την κοινή μας ζωή στους Ανδρονιάνους, μαζί με το ξεκίνημα του πρώτου αγροτικού ιατρείου της περιοχής.

Μέχρι τότε δεν είχαμε την παραμορφή ιδέα σχετικά με τον τρόπο ζωής στην επαρχία κι ακόμα περισσότερο από τα ήθη, τα έθιμα και τις συνήθειες του κόσμου της περιοχής εκείνης.

Με άλλα λόγια, κινήσαμε ν' αντιμάσουμε το πεπρωμένο μας με την ψυχή σφιγμένη και τη σκεψή μας φροτωμένη με αμέτρητα ερωτήματα, αν θα καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις που είχαμε αναλάβει και, το σπουδαίτερο, αν θα γινόμασταν απόδειτοι από τον κόσμο των Ανδρονιάνων.

Σύμφωνα με όσα είχαμε συνεννοήσει με τον πρόεδρο της κοινότητας μερικές ημέρες πριν, το απομεσήμερο της ημέρας εκείνης μας παρέλαβε το «πατέξιν του χωριού από το μικρό καφενείο του μπάριμα - Κάτωσον. Ο καφενές εκείνος ήταν το μοναδικό δεύτερο μικρό πλάτωμα, όπου μόλις και μετά βίας κατάφερε να χωρέσει το αυτοκίνητό του, για να αφήνει άνετο πέρασμα.

Μας έδειξε στα δεξιά ένα καφενείο με μικρή τοιμεντένια βεράντα, οκιασμένη από μια μαδημένη κληματαριά. «Φτάσαμε στην πλατεία...», είπε με φανερή ανακούφιση.

Αν και η ζώδια ήταν μόλις τέσσερις το απόγεια, αρκετοί κάτοικοι του χωριού είχαν ήδη πάσσει τις καφέλες γύρω από τις τραπέζια και έπιναν μακάριοι τον καφέ τους κουβεντιάζοντας και χασκογέλαντας.

Ο Μπόμπος βγήκε από το αυτοκίνητό του, τεντώθηκε να ξεμονδάσει και φώναξε θριαμβευτική στους συγχωριανούς του:

«Εφερε στο χωριό μας το γιατρό και τη γιατρόνα... Μέχρι να ξεφορτωθεί τα μπαγκάζια, λευτερώστε ένα τραπέζι, να καθίσουν οι άνθρωποι. Εγώ θα κεράσω τους καφέδες...». Υστέρα γύρισε σ' εμάς. «Ο πρόεδρος είπε ότι αν δεν σας περιμένει εκείνος εδώ, στην ανάγκη θα τον περιμένετε εσείς. Απ' ότι βλέπω, το αυτοκίνητό μου με τη βάρδια από το λιγνιτωρυχείο δεν έφτασε ακόμα...».

Γύρω μας μαζεύτηκαν διστακτικά όλοι οι θαυμάνες. Ήμασταν το αξιοθέατο. Το γεγονός της ημέρας! Στο τραπέζι μας έφτασαν τουλάχιστον δέκα καφέδες, άλλα τόσα γλυκά του κουταλιού, ουζά με μεζέ και δεν ξέρω πόσα άλλα κερασίματα.

Όλοι κερδούσαν, όλοι εκδήλωναν αφειδώς τη φιλοξενίας τους και έδειχναν τη χαρά τους. Πιάσα-

μερικά αραιά σπίτια. Ο οδηγός έκοψε ταχύτητα και είπε περήφανα:

«Να το χωριό μας... Το καλύτερο της περιοχής! Κυρια - γιατρία... Κυρι - γιατρέ, και λαθορίσατε. Μπαίνουμε στους Ανδρονιάνους και σε δύο λεπτά θα σας κατέβασω στο καφενείο της πλατείας, να περιμένουμε όλοι μαζί τον πρόεδρο».

Μετά τα πρώτα σπίτια του χωριού, στ' αριστερά του δρόμου, τρέβησε την προσοχή μου ένα σύμφωνο πέτρινο κτήριο, με πρόσωψη που θύμιζε μικρογραφίες του νοσοκομείου Ανδρέα Συγγρού. Πριν προλάβω να το καλοσκεφθώ, ο οδηγός μας είπε με καμάρι:

«Να το σχολείο μας. Δωρεά στο χωριό μας του μακαρότη, του Συγγρού».

Συνέχισε ανηφορίζοντας στον κεντρικό δρόμο και σταμάτησε στο πρώτο πλάτωμα έξω από ένα φούρνο. Βγήκε από το αυτοκίνητο και έβαλε τις φωνές:

«...Νίνα... Εφέρα το γιατρό και τη γιατρόνα. Μόλις φανέλ ο πρόεδρος, πες του ότι θα τον περιμένουμε στο καφενείο της πλατείας».

Γύρισε κατόπιν σ' εμάς:

«Εδώ είναι το τηλεφωνείο του χωριού και η φουρνάρισσα, η Νίνα, είναι η τηλεφωνήτρια».

Συνέχισε το δρόμο, ανηφόρισε αρκετά και σταμάτησε σ' ένα δεύτερο μικρό πλάτωμα, όπου μόλις και μετά βίας κατάφερε να χωρέσει το αυτοκίνητό του, για να αφήνει άνετο πέρασμα.

Μας έδειξε στα δεξιά ένα καφενείο με μικρή τοιμεντένια βεράντα, οκιασμένη από μια μαδημένη κληματαριά. «Φτάσαμε στην πλατεία...», είπε με φανερή ανακούφιση.

«Πιάσε τα μπαγκάζια του γιατρού, λίγηναν και δωσό τι στην κυρια-Κωνσταντίνα, να τα βολέψει, ώπως ξέρει εκείνη. Μην αργείς. Τώρα...».

Κάθισε στο τραπέζι μας.

«Βλέπω κεραστήκατε... Εγώ δεν πρόλαβα... Θέλετε να καθίσουμε και άλλο εδώ, να σας κεράσω και εγώ ή να τραβήξουμε κατά σπίτι; Γιατί θα μείνετε στο δικό μου το σπίτι; Μέχρι να τακτοποιηθείτε».

Διαμαρτυρήθηκαμε... Επιμείναμε ότι θα μπορούσαμε να μέναμε στην Κύπρη, μέχρι να βρεθείτο σπίτι. Εκείνος ανένδοτος... Κουβέντα δεν θέλλει να ακούσετε.

Θεώρησε ντροπή και έσχατο εξευτελισμό για έναν καταξιωμένο πρόεδρο, που σέβεται τον εαυτό του, να συμβεί κάτι τέτοιο μέσα στο ίδιο του το χωριό.

Διήλωσε με υπερηφάνεια ότι το κοριμ το σκεπάζει πέτσα και όχι πετσί!!!

Θέλοντας και μη, καταλύσαμε προσωρινά στο σπίτι του πρόεδρου. Ή φιλοξενία και η περιποίηση που μας προσέφερε εκείνος, η γυναίκα του, η κυρια-Κωνσταντίνα και η κορούλια τους, η Αννούλα, ήταν κάτι το απρόσιμο για μας.

Διήλωσε με υπερηφάνεια ότι το κοριμ το σκεπάζει πέτσα και όχι πετσί!!!

Θέλοντας και μη, καταλύσαμε προσωρινά στο σπίτι του πρόεδρου. Ή φιλοξενία και η περιποίηση που μας προσέφερε εκείνος, η γυναίκα του, η κυρια-Κωνσταντίνα και η κορούλια τους, η Αννούλα, ήταν κάτι το απρόσιμο για μας.

Θέλοντας και μη, καταλύσαμε προσωρινά στο σπίτι του πρόεδρου. Ή φιλοξενία και η περιποίηση που μας προσέφερε εκείνος, η γυναίκα του, η κυρια-Κωνσταντίνα και η κορούλια τους, η Αννούλα, ήταν κάτι το απρόσιμο για μας.

Θέλοντας και μη, καταλύσαμε προσωρινά στο σπίτι του πρόεδρου. Ή φιλοξενία και η περιποίηση που μας προσέφερε εκείνος, η γυναίκα του, η κυρια-Κωνσταντίνα και η κορούλια τους, η Αννούλα, ήταν κάτι το απρόσιμο για μας.

Θέλοντας και μη, καταλύσαμε προσωρινά στο σπίτι του πρόεδρου. Ή φιλοξενία και η περιποίηση που μας προσέφερε εκείνος, η γυναίκα του, η κυρια-Κωνσταντίνα και η κορούλια τους, η Αννούλα, ήταν κάτι το απρόσιμο για μας.

Θέλοντας και μη, καταλύσαμε προσωρινά στο σπίτι του πρόεδρου. Ή φιλοξενία και η περιποίηση που μας προσέφερε εκείνος, η γυναίκα του, η κυρια-Κωνσταντίνα και η κορούλια τους, η Αννούλα, ήταν κάτι το απρόσιμο για μας.

Θέλοντας και μη, καταλύσαμε προσωρινά στο σπίτι του πρόεδρου. Ή φιλοξενία και η περιποίηση που μας προσέφερε εκείνος, η γυναίκα του, η κυρια-Κωνσταντίνα και η κορούλια τους, η Αννούλα, ήταν κάτι το απρόσιμο για μας.

Θέλοντας και μη, καταλύσαμε προσωρινά στο σπίτι του πρόεδρου. Ή φιλοξενία και η περιποίηση που μας προσέφερε εκείνος, η γυναίκα του, η κυρια-Κωνσταντίνα και η κορούλια τους, η Αννούλα, ήταν κάτι το απρόσιμο για μας.

Θέλοντας και μη, καταλύσαμε προσωρινά στο σπίτι του πρόεδρου. Ή φιλοξενία και η περιποίηση που μας προσέφερε εκείνος, η γυναίκα του, η κυρια-Κωνσταντίνα και η κορούλια τους, η Αννούλα, ήταν κάτι το απρόσιμο για μας.

Θέλοντας και μη, καταλύσαμε προσωρινά στο σπίτι του πρόεδρου. Ή φιλοξενία και η περιποίηση που μας προσέφερε εκείνος, η γυναίκα του, η κυρια-Κωνσταντίνα και η κορούλια τους, η Αννούλα, ήταν κάτι το απρόσιμο για μας.

Θέλοντας και μη, καταλύσαμε προσωρινά στο σπίτι του πρόεδρου. Ή φιλοξενία και η περιποίηση που μας προσέφερε εκείνος, η γυναίκα του, η κυρια-Κωνσταντίνα και η κορούλια τους, η Αννούλα, ήταν κάτι το απρόσιμο για μας.

Θέλοντας και μη, καταλύσαμε προσωρινά στο σπίτι του πρόεδρου. Ή φιλοξενία και η περιποίηση που μας προσέφερε εκείνος, η γυναίκα του, η κυρια-Κωνσταντίνα και η κορούλια τους, η Αννούλα, ήταν κάτι το απρόσιμο για μας.

Θέλοντας και μη, καταλύσαμε προσωρινά στο σπίτι του πρόεδρου. Ή φιλοξενία και η περιποίηση που μας προσέφερε εκείνος, η γυναίκα του, η κυρια-Κωνσταντίνα κ

Ο χείμαρρος με τα πολλά ονόματα και τις παραδόσεις για τις νεράιδες

Στο δυτικό μέρος του όμορφου χωριού μας κυλά ένας χείμαρρος με πολλά ονόματα.

Ξεκινά από τον Προφήτη Ηλία σα ρυάκι και κατεβαίνοντας μαζεύει τα νερά της βροχής από τις πλαγιές και στο μεγαλώνει.

Στον παλαιό δρόμο προς την Αγία Παρασκευή, τόπο που πηγαίναμε με τα παιδιά ή τα γαϊδουράκια περνούσαμε μέσα από το ποτάμι, γιατί δεν είχε γέφυρα. Με την πάροδο των ετών, την νεφοργώματα είχαν σχηματίσει μεγάλες συνθήκες που κρατούσαν νερό στην άνοιξη.

Τα παλαιότερα χρόνια το χωριό μας υδρεύονταν από πηγάδια. Στους Λενιάνους (συνοικία) τα πηγάδια ήταν λίγα. Οι Λενιάνησες για ευκολία έπαρναν καζάνια που τότε τα έλεγαν κακάβια και πήγαιναν στο χείμαρρο αυτό. Τα έστηναν, άναψαν φωτές να ζεστάνουν το νερό, έβαζαν τις σουάφες και έπλεναν τα ρούχα.

Κατά μία παράδοση από το στήμο των κακαβιών (καζανίων) το ποτάμι και όλη η περιοχή ονομάστηκε «Κάκαβος».

Κατεβαίνοντας το ποτάμι παίρνει άλλη ονομασία. Οταν πλησιάζει το Πάσχα οι γυναίκες ξέστρωναν τα σκήτια από τις κουρελούδες και έπρεπε να τις πλύνουν. Πήγαιναν σ' αυτό το ποτάμι και στο πλησιέστερο σημείο προς το χωριό. Εκεί είχε μικρές σουβάλες και μια βρύση. Κοπάνιαν τις κουρελούδες με μεγάλα ξύλινα κόπανα να καθαρίσουν.

Λένε ότι από το κοπάνισμα των κουρελούδων και των άλλων στρωσιδιών ονομάστηκε εκεί το ποτάμι, η βρύση και η περιοχή «Κοπανάς». Το ποτάμι κυλώντας

Γράφει η Αρετή Χρυσάγη - Δημητρίου (Συνταξιούχος)

φθάνει στο σημείο που περνούν οι χωριανοί να πάνε στα κτήματά τους στην Αγία Τριάδα και στον Κουβελάρη (τοποθεσία).

Το έδαφος εκεί είναι κοκκινόχωμα. Από τη φύση του εδάφους η εκεί περιοχή και το ποτάμι πήραν το όνομα «Κόκκινες».

Το ποτάμι τρέχει αλλά σ' αυτήν την περιοχή κατεβαίνοντας από τις γύρω πλαγιές το χειμώνα πολλά νερά. Η κοινότητα για να μπορούν οι χωριανοί να πηγαίνουν στα κτήματα τους και το χειμώνα έφτιαξαν μια γέφυρα.

Πιο κάτω από τη γέφυρα υπάρχουν δύο πελώριες σουβάλες, που κρατούν νερό όλο το καλοκαίρι. Αυτές οι σουβάλες ήταν τα παλαιότερα χρόνια η χαρά των αγοριών του χωριού. Εκεί τα καλοκαΐρια έκαναν τα μπάνια τους, δροσίζονταν και έπαιζαν. Ήταν όμως και επικίνδυνες. Εκεί κατά την παραδόση είχαν το στέι τους οι νεράιδες. Εκεί εμφανίζονταν χόρευν και έπαιρναν τη φωνή όσων τις ενοχλούσαν. Ελέγαν ότι πολλοί κατά καιρούς ενοχλούσαν. Ελέγαν ότι νεράιδες είχαν το στέι τους οι νεράιδες. Εκεί εμφανίζονταν χόρευν και έπαιρναν τη φωνή όσων τις ενοχλούσαν. Ελέγαν ότι πολλοί κατά καιρούς ενοχλούσαν. Ελέγαν ότι μερικές σουβάλες και μια βρύση. Κοπάνιαν τις κουρελούδες και έπρεπε να τις πλύνουν. Πήγαιναν σ' αυτό το ποτάμι και στο πλησιέστερο σημείο προς το χωριό. Ελέγαν ότι πολλοί κατά καιρούς είχαν τείνει να είχαν δει. Θα συνεχίσουν για την πορεία του ποταμού και θα επανέλθουν για τις νεράιδες.

Πιο κάτω αυτό το ίδιο ποτάμι έπαιρνε άλλα ονόματα. Λεγόταν «Βαθρακόρεμα». Εκεί ότι ώρα και περνούσε κανέπια παρακλούνθουσε τη συναυλία των βατράχων. Δεν μπορούσε να περάσει κάποιος από τις γύρω μέρη χωρίς να δει πλήθος βατράχων να ξεπετύνται. Σε απόσταση περόπου οκτακοσίων μέτρων από το Βαθρακόρεμα και πριν από το νερόμυλο

του Καραδημήτρη αυτό το ποτάμι ενώνεται με το «Μεγάλο Ρέμα» που έρχεται από τους Καρασκλιάνους και μαζί συνεχίζουν να κυλούν τα νερά τους προς τη θάλασσα. Θα συνεχίσω με τις νεράιδες στις κόκκινες και θα σας δηληγηθώ ένα παραγματικό γεγονός.

Μια χρονιά γύρω στο 1950 είχε η περιοχή του χωριού μας τόσο μεγάλη λαδιά που έλεγαν ότι θα μαζεύουν ελιές μέχρι το Πάσχα. Καθημερινά σταν ο καιρός το επέτρεπε οι ανθρωποί βρίσκονταν στα χωράφια.

Κάποια μέρα είχαμε πάει με τους γονείς μου σε κάποιο κτήμα για ελιές. Γύρισαμε με το σούρουπο. Πριν καλά - καλά ξεφορτώσει ο πατέρας μου το μουλάρι έρχεται μια γειτονίσσα και συγγενείς και του λέει: «Κώστα μου, έπιστα πάνοι γέννας την κόρη μου. Ο γιατρός στο Σαρμάς έφρυγε προ μιας ώρας για το Κακολύρι. Το τηλέφωνο δεν απαντά και δεν μπορούμε να τον βρούμε. Σε παρακαλώ να πας γηρυόρα να τον ειδοποιήσεις. Είναι ανάγκη. Σε παρακαλώ να πας. Τότε στα χωριά υπήρχε ένα μόνο τηλέφωνο σε κάποιο μαγαζί. Αν το μαγαζί έκλεινε, σταματούσε κάθε επικοινωνία.

Ο πατέρας μου ετοιμάστηκε γηρυόρα - γηρυόρα, ανέβηκε στο μουλάρι και τράβήξε για το Κακολύρι από τις Κόκκινες. Πέρασε γηρυόρα και με την αγωνία να ειδοποιήσει το γιατρό, δεν σκέφτηκε ούτε πρόσεξε τίποτα.

Στους Ανδρονιάνους βρισκόταν κάποιος στο τηλέφωνο και

καλούσε συνεχώς το Κακολύρι. Κάποιος άκουσε την επίμονη κλήση και ειδοποίησε τον καταστημάτοχη. Πήγε στο μαγαζί του, του είπαν τι συμβαίνει και αντός με τη σειρά του ειδοποίησε το γιατρό. Ο γιατρός έφρυγε αμέσως παραπόντας το μακρύ δρόμο από το Κώτσου που ήταν ίσος για να τρέχει το άλογο. Έφθασε ο πατέρας μου στο Κακολύρι, ο γιατρός είχε ειδοποιηθεί και είχε φύγει. Πήγε τον ίδιο δρόμο της επιστροφής από τις Κόκκινες. Μόλις έφθασε κοντά τι να δει. Στη μεγάλη σουβάλα για την οποία υπήρχαν οι περισσότερες ιστορίες για φαντάσματα, φωτιές και γυναικες να περνούν πέρα δώδε. Η φαντασία που τον έκανε να τις βλέπει ψηλές, με παραξένα δούχα να χορεύουν. Το μουλάρι σήκωσε το κεφάλι του, στύλωσε τα πόδια και δεν προχωρούσε. Αρχισε τις προσευχές, τους εξορισμούς αλλά τίποτα. Όλα συνεχίζονταν όπως πρώην. Τι να κάνει; Να προχωρήσει; Θα περνούσε πολύ κοντά τους. Αν τον έπαιρναν και το έσεργαν στους ξέφρενους χορούς τους;

Αποφάσισε να γυρίσει πίσω. Πήγε στο Κακολύρι και από το πέρα πήγε τον κάτω δρόμο τον ίσο για να γυρίσει στο χωριό.

Εφθασε κατάκοπος και καταδρομένος. Όλοι είχαν ανησυχήσει για την αργοπορία του. Το παιδί είχε γεννηθεί και ο γιατρός ετοιμάζονταν να φύγει.

Δεν είπε τίποτα. Πήγε στο σπίτι. Τα είπε όλα στη μητέρα μου και τη βεβαίωσε ότι από το θαύμα σύμπτηκε. Εκείνη τα πίστεψε. Αναψε το καντήλι, έβαλε κάρβουνα και λιβάνι στο λιβανιστήρι και

άρχισε νυχτιάτικα να λιβανίζει. Ράντισε τον πατέρα μου καί το σπίτι με αγιασμό και άρχισε να φέλνει. Ο πατέρας μου ζητούσε να τον συντροφεύουν. Δεν ήθελε να μείνει μόνος. Περάσαμε μα πολύ δύσκολη νύχτα. Το πρωί, ευτυχώς, πριν προφθάσει να πει κάτια έμαθε τα νέα.

Το βράδυ, ένας χωριανός ερχόταν από το κτήμα του στην Αγία Τριάδα, με τη γυναίκα του, τις τρεις κόρες του και το μουλάρι βαρυφορτωμένο με ελιές. Στις Κόκκινες, στον ανώμαλο δρόμο το ζώντα παραπάτησε. Φορτωμένο βαριά καθώς ήταν καταρακύλισε και έφθασε στη μεγάλη σουβάλα. Τραυματίστηκε και δεν μπορούσε να σπάχει.

Ο πατέρας πήγε στο χωριό να πάρει οινόπνευμα και οι άλλοι αναψαρούν φωτιά να το ζεσταίνουν μήπως σηκωθεί. Περνούσαν πέρα δώδε. Τότε το μουλάρι είχε μια περιουσία. Ήταν το αυτοκίνητο της εποχής. Κανένας ήταν οι νεράιδες που χόρευαν την πέτρα.

Αποφάσισε να γυρίσει πίσω. Πήγε στο Κακολύρι και από το πέρα πήγε στον κάτω δρόμο τον ίσο για να γυρίσει στο χωριό.

Εφθασε κατάκοπος και καταδρομένος. Όλοι είχαν ανησυχήσει για την αργοπορία του. Το παιδί είχε γεννηθεί και ο γιατρός ετοιμάζονταν να φύγει.

Σε περίπτωση κακοποίησης μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους ακόλουθους φορείς:

- Γενική Γραμματείας Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης τηλ.: 210-3315291 - 6

2.- Επιθυμεί, όταν αποδοθεί πάλι στο Κοινοτικό Καταστήματος (δεξιά της σκάλας προς Α' δρόφο) με το ειδικό τραπέζι που ο Σύλλογος έχει κατασκευάσει, ώστε να μπορέσει αυτός, αφ' ενός μεν να συνεδριάζει, αφ' επέρου δε να μεταφέρει το αρχειακό του υλικό, έντιτα, βιβλία καθώς και τεχνικά υλικό. Υπενθυμίζεται, ότι είχε παραχωρηθεί η χρήση του γραφείου αυτού στον Σύλλογο μας, από προηγούμενο Κοινοτικό Συμβούλιο, ως αναγνώριση της βοήθειας που προσφέραμε για την ανέγερση του κτηρίου αυτού το 1986, δίνοντας 300000 δρ., τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά του οιδηρού οπλισμού του σκελετού.

3.- Παρακαλεί το Τ.Σ. να στολίσει και φωταγωγήσει κατάλληλα τα δυο έλατα στην πλατεία «Φροσύνης», μας ειδοποιήσει δε σε περίπτωση έλλειψης στολιδιών-φωτιστικών.

4.- Αποστέλλει φωτογραφίες και τα γενικά οικονομικά και τεχνικά στοιχεία σχ

Ο Σύλλογός μας

Είκοσι έξι χρόνια πέρασαν από την ίδρυση του Συλλόγου μας. Ήταν το 1977 όταν είκοσι νέοι συγχωριανοί μας ενώθηκαν σε μία ομάδα, που ήθελε να δώσει πολλά για το χωρίο μας, την δεύτερη όπως συχνά λέμε, ευρύτερη οικογένειά μας.

Είπαν στους νομικούς την ιδέα και το τί ήθελαν να πετύχουν μέσα από τον Σύλλογο. Εταί έγινε η σύσταση του Καταστατικού του και με την ονομασία «Προοδευτικός Σύλλογος Ανδρονιάνων Ευβοίας». Ξεκίνησε αυτός ο Σύλλογος, που είναι κάτι πολύ περισσότερο από τους λεγόμενους εξωραϊστικούς και πολιτιστικούς Σύλλογους. Οι πολύπλευροι σκοποί και στόχοι είχαν τεθεί στο Καταστατικό και με αυτούς ως πυξίδα, πορεύεται όλα αυτά τα χρόνια.

Δύναμή της η αγάπη, όχι μόνο των εκάστοτε μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου αλλά φυσικά και πολλών από τα μέλη του απανταχού στον πλανήτη μας.

Είναι συγκλονιστική η προθυμία πάρα πολλών, που συμβάλλουν οικονομικά, άλλοι με λίγα και άλλοι με μεγάλα ποσά, όταν πρέπει να γίνει κάτι σπουδαίο στο χωρίο μας. Κάτι που θα βοηθήσει στο νοικοκύρεμα, στην ευρύθμηση λειτουργία των χωριών, στην ανάπλαση των εγκαταλειμμάτων του, στην δημιουργία κοινοχρήστων χώρων (π.χ. πλατεία Φροσύνης) ώστε να «ανασάνει» κάπως το πυκνοδομημένο μας χωριό, στην δημιουργία χώρων άθλησης και παιδικής χαράς, στην δενδροφύτευση, στη διάνοιξη και συντήρηση δρόμων (π.χ. ο Άξονας Ανδρονιάνων - Αγ. Παρασκευή), στην υδρομάστευση (π.χ. η πηγή «Γουργουλούπας») και η άσευτη του νερού μέχρι την δεξαμενή μας στην τοποθεσία Σίνος και από εκεί στο χωρίο.

Φροντίζαμε πριν δέκα χρόνια να τοποθετήσουμε μαζί με τους Σύλλογους Βιτάλων και Μαλεπιάνων αναμεταδότες ώστε να φτάνει στις οικονομίες των τηλεοράσεων των κατοικών της ευρύτερής μας περιοχής εκτός από τα δύο κρατικά κανάλια και τρία ακόμα. Το MEGA το ANTESSA και το STAR.

Από το χωρίο μας πέρασαν στον καλοκαιρινό μας χορό τα πιο μεγάλα συγκροτήματα. Συνδυάσαμε το χωρίο μας με το όνομα Γιώργου Κορος, τον μεγάλο άξιο καλλιτέχνη πανελλαδικής εμβέλειας.

Τον κοινόχρηστο χώρο στα Αλώνια με τη μεγάλη του ιστορία, που την δεκαετία του πεντήτη έσφυγε από ζωή, θα τον είχαμε αναπλάσει. Είχαμε πριν περίπου 15 χρόνια φιτεψει τριακόσια δέντρα, (λεύκες, καβάκια και πεύκα), τα οποία δυστυχώς μία νύχτα κάποιο χέρι τους αφαίρεσε τη ζωή. Ακολούθησε νέα προσπάθεια, η οποία είχε επιτυχησε έξτριξη. Το αποτέλεσμα, τα μεγάλα ήδη πεύκα, που πρασίνασαν το χώρο. Δημιούργημα του Συλλόγου μας είναι και το πράσινο αλσάλιο του Αγιωργή.

Η αλοκλήρωση του έργου μας «στ' Αλώνια» λόγω των γνωστών προβλημάτων με τους όμορους ιδιοκτήτες καθυστερεί. Μετά όμως και την αγορά, που πετύχαμε στην νότια πλευρά, δηλαδή το οικόπεδο του «Κίτσου», ωρίμασε ο καιρός να προχωρήσει προς το τέλος και το έργο αυτό δίνοντάς το στην χρήση των συγχωριανών μας και όχι μόνο. Ετοι θα ανακτήσει ο χώρος την παλιά του χαμένη αίγλη.

Αισθανόμαστε πως την υποχρέωση να κάνουμε άμεσα λίγα πράγματα και για το κομμάτι του χωριού μας, τον Οικισμό Δένδρων. Και λέμε λίγα πράγματα γιατί το χωρίο αυτό είναι από την φύση με τόσες πολλές ομορφίες προικισμένο, ώστε από μας να μη χρειάζεται πολλά Θα ολοκληρώθουν οι εργασίες στο Δημοτικό Σχολείο Δένδρων εσωτερικά και εξωτερικά, έτοι ώστε να δοθεί και αυτό στη χρήση των κατοικών Ανδρονιάνων και Δένδρων. Οι εργασίες στο σχολείο των Δένδρων γίνονται με συνενέργηση και συνεργασία με το Τοπ. Συμβούλιο και την Δημοτική μας Αρχή.

Ομοίως θα πρέπει να αξιοποιηθεί το γήπεδο στους «Κοπάνα». Περιμένουμε την σύμφωνη γνώμη από το Τοπικό Συμβούλιο των Ανδρονιάνων, έχουμε γραπτή επικοινωνία, να προβούμε στην δενδροφύτευση περιμετρικά του γήπεδου ώστε να επιτευχθεί η συγκράτηση των πρανών και να στρώσουμε με 3Α την επιφάνεια που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως γήπεδο.

Σας γνωρίζουμε ότι η μελέτη είναι έτοιμη εδώ και 3 χρόνια, όπως μας είχε ζητηθεί από το προηγούμενη Νομαρχιακή Επιτροπή, παρέμεινε δυστυχώς όμως σε πολύ αργή έξιλη, έτοι μόνο ένα τημά παρορμήσεως των ομβρίων κατασκευάστηκε και τίποτε άλλο. Εμείς θα ξαναπέσουμε και θα διεκδικήσουμε αυτά που το χωρίο μας δικαιούται. Μέσω της Γ. Γραμματείας Αθλητισμού θα προσπαθήσουμε να προμηθευτούμε το περιμετρικό δίχτυ.

Στο σημείο αυτό θέλουμε να αναφερθούμε και στα έργα που ο Σύλλογός μας έχει ξεκινήσει, τα οποία είναι: Η ανάπλαση του Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου στην είσοδο του χωριού μας και ακολούθως του «Υδραυλικού» κτηρίου που ο Σύλλογός μας πρόσφατα αγόρασε, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για πολλαπλές χρήσεις (Πολιτιστικό Κέντρο).

Αυτά και άλλα που ενδιάμεσα θα εντοπιστούν, θα πρέπει να γίνουν, ανεξάρτητα ποιο θα είναι το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο που θα προκύψει από τις εκλογές στις 18 του Ιανουαρίου 2004.

Φίλες και φίλοι θα πρέπει όλοι να το κατανοήσουμε ότι ο Σύλλογος δεν ανήκει σε μία μικρή ομάδα, δηλαδή στον Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. Ο Σύλλογός μας είναι όλοι εσείς. Από το Διοικητικό Συμβούλιο ήλθαν και έφυγαν πολλά άτομα, βάζοντας ο καθένας το λιθαράκι του, ωστόσο ο Σύλλογός μας παραμένει και πρέπει να παραμένει και να συνεχίσει με την ίδια και γιατί όχι ακόμη περισσότερη δύναμη το έργο για το καλό του χωριού μας.

Μπορούμε όλοι μαζί, ενωμένοι, μικροί και μεγάλοι, «εν τη ενώσει τη ισχύ», να πετύχουμε πολλά.

Πρέπει να αγκαλιάσουμε όλοι τον Σύλλογο και να πάψει η κριτική «του καφενείου».

Οσοι θέλουν από έλθουν σε κάποιο Συμβούλιο ή στην Γενική Συνέλευση και να μας υποδείξουν κάτι καλύτερο, κάτι καινούριο.

Το Δ.Σ. σας χρειάζεται, έχει την ανάγκη όλων. Εχει πραγματικά ανάγκη την οικονομική βοήθεια από τον καθένα, έστω και αυτή είναι της τάξεως του ενός ευρώ.

Με όλα τα παραπάνω θέλουμε να τονίσουμε και να ξεκαθαρίσουμε όμως και τα εξής: Ο Σύλλογος μας επουδενί δεν θέλει και δεν μπορεί να αντικαταστήσει κανένα άλλο φορέα του χωριού μας, είτε είναι η Εκκλησιαστική Επιτροπή ή το Τοπικό Συμβούλιο και κατ' επέκταση το Δημοτικό μας Συμβούλιο. Είμαστε μία ομάδα που επιθυμεί και ζητά να βοηθηθεί, γιατί έτοι μια ομάδα που αποφέλεται μόνο στην αγάπη για το χωρίο μας.

Από σας επίσης περιμένουμε να μας δώσετε κάποιες ιδέες, καλοπροαίρετες υποδείξεις και να μας επισημάνετες κατί που σας ενοχλεί για να κάνουμε τον Σύλλογό μας ακόμη πιο δυνατό, να μας φέρνει πιο συχνά κοντά, να ενημερώνουμε μέσα από την εφημερίδα μας τους απανταχού συμπατριώτες μας και συνεχώς να στοχεύουμε στην αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου του χωριού μας.

Οι συνδετικοί αυτοί κρίκοι του Συλλόγου μας δεν πρόκειται να σπάσουν, όσος χρόνος και αν περάσει. Οι κρίκοι αυτοί είναι τόσο δυνατοί εξαιτίας της αγάπης που τρέφουμε για το χωρίο μας απ' όπου όλοι μας ξεκινήσαμε.

Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για τον καθένα σας ξεχωριστά!

Δημήτρης Κ. Λύκος

Το ημερολόγιο του Συλλόγου μας για το «Ολυμπιακό» Ετος 2004

Ο Σύλλογος μας εξέδωσε και σας παρουσιάζει το νέο του ημερολόγιο για το έτος 2004. Το φετινό έχει σαν θέμα παλιές φωτογραφίες συγχωριανών μας.

Θα σταλεί ταχυδρομικά, δυστυχώς τα ταχυδρομικά έξοδα είναι αρκετά υψηλά και θα το βρείτε, όσοι πηγαίνετε στο χωρίο μας στα καφενεία, κρεοπαλείο, φούρνο και στον Βαγγέλη Θεοδώρου (Μπόνου).

Θα μπορείτε να το πάρετε επίσης και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης την Κυριακή στις 18 Ιανουαρίου στο Γαλάται.

Το κόστος της έκδοσης, μαζί με τα ταχυδρομικά πλησιάζει τα 5 ευρώ. Εσείς μπορείτε να δώσετε, όποιο ποσό θα συνεισφέρει και θα βοηθήσει ουσιαστικά το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, να συνεχίσει και να πετύχει τους στόχους του Συλλόγου μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο



Από αριστερά: Ορθιοί: Νάνος Βασιλείος (Νίνης), Καραμούζης Δημήτριος, Κακούρης Κων/νος, Νάνος Βασιλείος, Παγωνής Βασιλείος - Καθιστοί: Λύκος Θεοδόσιος, Θεοφίλου Νικόλαος, Νάνος Ευάγγελος, Βολιώτης Κων/νος

Η γιορτή του νηπιαγωγείου μας

Την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2003 στις 11.30 π.μ πραγματοποιήθηκε στο Νηπ. Ανδρονιάνων η καθιερωμένη πλέον Χριστουγεννιάτικη γιορτή, που παρουσία του προέδρου του χωριού - κ. Ευάγγελου Βαρλάμου