

Η ΦΩΝΗ των ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ

ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ & ΔΕΝΔΡΩΝ



PORT
PAYE'
HELLAS
ΕΦΕΜΕΡΙΔΑ
ΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟ
AR. ΑΔΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 138/97 Κ.Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ 4045

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ»
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1977 - ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 5 - 134 51 ΖΕΦΥΡΙ • ΤΗΛ. - FAX 210 2480921, 697 2318912 • FAX: 210 2474432

Έτος 80 ▲ Αριθμός Φύλλου 55 ▲ Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2006 ▲ Τιμή φύλλου 0,01 €



Η ετήσια Γενική Συνέλευση

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στη ζεστή ατμόσφαιρα της ταβέρνας «Το Τζάκι» στη Λαμπρινή την Κυριακή 29-1-06. Αρκετά μέλη του Συλλόγου μας προσήλθαν και γέμισαν την αίθουσα του Κέντρου, όπου διεξήχθη μια πολύ ενδιαφέρουσα και ζωηρή συζήτηση σε κλίμα συναδελφοσύνης και κοσμιότητας που χαρακτηρίζει τις συγκεντρώσεις αυτές των συγχωριανών μας.

Μετά την εκλογή του Προεδρείου (Πρόεδρος ο Κώστας Χρυσάγης για πολλούς στη φορά, Γραμματέας ο Δήμου Σταύρος και μέλος η Τζαβέλα Ζαχαρούλα) και μετά την τήρηση ενός λεπτού σιγής για τους εκλιπόντες συγχωριανούς μας κατά το παρελθόν έτος, άρχισαν οι εργασίες της Γ.Σ σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.



Η εργασίες της Γ.Σ κύλησαν ομαλά. Ο Πρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ Δημήτρης παρουσίασε την έκθεση των πεπραγμένων του Δ.Σ, τον απολογισμό της διαχείρισης του 2005 και τον προϋπολογισμό για το 2006. Κάνοντας αρχικά μία συνοπτική αναφορά στις δραστηριότητες του Συλλόγου από την ίδρυσή του αναφέρθηκε στα έργα του Συλλόγου σε όλη τη διαδομή του:

1. Η χάραξη και διάνειξη του δρόμου προς Αγ. Παρασκευή, η καθοριστική βελτίωση με τοπικό στρωματοθέτη του δρόμου από «Σίνο» προς Πρ. Ηλία, οι αγορές οικοπέδων για δημιουργία κοινόχρηστων χώρων όπως του «Κιτσίου», Θεοφίλου, Βασιλή Καλαμπαλίκη «Φέση», Χρήστου Βαρλάμου «Καλυβίτη» στ' Αλώνια, το σπίτι Φρούσης, κ.ά.
2. Η έντονη παρουσία του Συλλόγου στην περιοχή και η επιφρονή του στη διαμόρφωση αφέλιψων αλλαγών στο χωριό μας.
3. Η βοήθεια στην δημιουργία του Κοινωνικού Καταστήματος. Από τον Σύλλογο δόθηκαν τα πρώτα χρήματα για να κατασκευαστεί ο σκελετός τους από οπλισμένο σκυρόδεμα.
4. Διάφορες κατασκευές: η ανάπλαση του Δημ. Σχολείου των Δένδρων, όπως η διαμόρφωση του γηπέδου, η κατασκευή της οροφής του από οπλισμένο σκυρόδεμα, οι εργασίες δημιουργίας τεσσάρων τουαλετών και δύο προθαλάμων, η αντικατάσταση των κουφομάτων και υαλοπινάκων. Στόχος μας είναι το σχολείο να χρησιμοποιηθεί για γυμναστήριο και χώρος φιλοξενίας διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Επίσης στα Δέντρα κατασκευάσαμε το στέγαστρο στη βρύση του «Ντερμπεντέρη» και καλοπισμό του χώρου με ζαρντινιέρες και λουλούδια. Παρείχαμε επίσης οικονομική ενίσχυση σε εργασίες ανάπλασης του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Επίσης στα έργα μας συγκαταλέγεται το υπόστεγο στο Δημ. Σχολείο Ανδρονιάνων, η παιδική χαρά, η βελτίωση του γηπέδου και η τοποθέτηση σε αυτό δύο σταθερών μπασκετών.
5. Ανάπλαση όλων των εξωκλησιών και ειδικότερα η μεγάλης έκτασης επισκευή του Αγ. Γεωργίου με αντικατάσταση των επιχρυσιμάτων, αντικατάσταση των κεραμιδιών, επισκευή των παραθύρων, αντικατάσταση των υαλοπινάκων, βαφή εντός και εκτός του Ι. Ναού και πλακόστρωση του αύλιου χώρου.
6. Υδρομάστευση «Γουργούλιούπας» και όδευση του νερού στο δίκτυο προς το χωριό μας.
7. Οικονομική βοήθεια σε πρόσωπα χρήζοντα βοηθείας.
8. Διάφορες χορευτικές εκδηλώσεις στο χωριό μας. Ξεχώρισαν εκείνες με τον μαέστρο του βιολιού συμπατριώτη μας Γιώργο Κόρο.
9. Η έκδοση 54 φύλλων της εφημερίδας με καλές κοριτικές από διάφορους φορείς και ιδιώτες. Σήμερα η εφημερίδα κλείνει 9 χρόνια λειτουργίας και ξεκίνησε επί προεδρίας του Νίκου Ταμβάκου.
10. Τα έργα του Συλλόγου είναι και άλλα πολλά.

Η πορεία του Συλλόγου μας

γράφει ο Δημήτρης Λύκος

Με τις αρχαιοερεσίες της 29ης Ιανουαρίου 2006 στο Σύλλογο μας το Διοικητικό Συμβούλιο άλλαξε κατά πολύ σύνθεση.

Η επιθυμία του Δημήτρη Π. Χρυσάγη να αναλάβει Πρόεδρος του Συλλόγου μας για την επόμενη διετία έγινε αποδεκτή και από τους εννιά, που είχαν πλειοψηφήσει στις εκλογές της 29ης.

Ακολούθως αναλαμβάνουν: Γενικός Γραμματέας ο Δημήτρης Λύκος, Ταμίας ο Γιώργος Δήμου και μέλη του Δ.Σ η Ιουλία Ι. Μπελιά, ο Γιάννης Παπαζαχαρίου, η Μαριάνθη Ταμβάκου, ο Στέφανος Τζαβέλας και η Μερόπη Χρυσάγη.

Συντακτική επιτροπή: Δημήτρης Λύκος, Γιάννης Παπαζαχαρίου και Δημήτρης Χρυσάγης.

Είναι ένα αρκετά ανανεωμένο Συμβούλιο, το οποίο θα μπορούσε να πει κανένας με σιγουριά ότι υπόσχεται πολλά.

Όλους τους διακρίνει η όρεξη, επιθυμία για δημιουργία, προτάσεις και φαντασία. Όλα αυτά μαζί και με την εμπειρία που και αυτή υπάρχει, είναι η εγγύηση για μία δυνατή συνέχεια ώστε να πετύχουμε και άλλους στόχους που είχαμε βάλει πολύ πριν, αλλά και στο πρόσφατο παρελθόν. Για τους στόχους μας, σίγουρα θα έχετε ενημερωθεί μέσα από τα φύλλα της εφημερίδας μας «Η Φωνή των Ανδρονιάνων», εφημερίδα που κατά κοινή διαπίστωση πραγματικά ξεχωρίζει πανελλαδικά για εφημερίδα Συλλόγου χωριού.

Ένα σοβαρό έργο, το οποίο θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή είναι η ανάπλαση του χώρου στ' «Αλώνια» ώστε να δώσουμε στον χώρο αυτόν και πάλι τη ζωή που πριν κάποιες δεκαετίες είχε. Θα πρέπει να γίνουν όλες οι αναγκαίες εργασίες στο «Υδραυλικό», αφού λάβουμε υπόψη τις προτάσεις και άλλων συγχωριανών μας, ώστε ο χώρος αυτός να γίνει

χώρος διαφόρων εκδηλώσεων του Συλλόγου μας αλλά και της Αθλητικής Ένωσης Ανδρονιάνων.

Να δρομολογήσουμε και πάλι σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή την ανάδειξη και εκμετάλλευση του αξιόλογου ορεινού μας όγκου αλλά και το συνεχές νοικοκύρεμα και εξωραϊσμό του πολύ όμορφου χωριού μας, με τη δημιουργία μεταξύ άλλων καλντεριμών από τοπική πέτρα ή από κυβόλιθους, επένδυση τοιχίων κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα επίσης από τοπική πέτρα, δημιουργία ξενώνος. Ίσως στον α' δρόφο του «Υδραυλικού», τακτοποίηση του «Κατηγητικού» και απαλλοτρώση ακινήτων, ώστε να αποκτήσει το πυκνοδυμημένο χωριό μας κοινόχρηστους χώρους. Θα συνεχίσουμε κάποιες επιλεγμένες δενδροφυτεύσεις, έτσι όπως κάνουμε από το 1985. Δυστυχώς πολλά από τα 2000-3000 δέντρα που τα τελευταία 25 χρόνια έχουμε φυτεύσει δεν υπάρχουν σήμερα. Ίσως επειδή κάποιοι δεν τα ήθελαν ή τους ενοχλούσαν. Όμως και αυτά που έμειναν όπως το αλσύλλιο στον Άγιο Γεώργιο, στο «Ηρώ», στα «Αλώνια» και στο δρόμο για Κρινιάνους, μετά τον «Ντερμπεντέρη», μας κάνουν να αισθανόμαστε υπερήφανοι.

Η Ομάδα μας, μαζί με νέες και νέους εκτός του Συλλόγου θα ασχοληθεί ουσιαστικά και για τα παιδιά, για παιδιά ακόμη και μικρής ηλικίας. Θα παίρνουν μαθήματα χορού αλλά και εκμάθησης σιγά-σιγά της πληροφορικής αφού χωρίς του ηλεκτρονικούς υπολογιστές δεν μπορεί κανείς να προκόψει.

Όλα τα παραπάνω είναι δυνατόν να γίνουν. Δεν πρέπει να τα βλέπουμε ως ακατόρθωτα. Χρειάζεται μόνο και η δική σας συμπαράσταση. Ο καθέγασμε κάποιο τρόπο μπορεί να βοηθήσει αρκεί να είναι κοντά στο Σύλλογο. Σε όλους δίνεται η ευκαιρία να παρευρίσουν σε συνέχεια σελ. 5 >



Το «Ηρώ» στολίδι στην είσοδο του χωριού μας. Πριν 20 χρόνια, ομάδα του Συλλόγου μας με πρωτοστάτη τον Αντώνη Χαρ. Βενιζέλο, φύτευσε τα μικρά τότε δενδράκια, που σήμερα υπερήφανα κοσμούν το χώρο στη μνήμη των υπέρ της πατρίδος πεσόντων συγχωριανών μας.

Στη μνήμη του μπάρμπα «Κώτσου» και του «Σαντά» γράφει ο Ιωάννης Καλαμπαλίκης - Σόλιγγας

Γράφω για αυτούς που έφυγαν κι άφησαν ιστορία γιατί αυτοί ξεχάστηκαν στου χρόνου την πορεία.

Με τούτα τα στιχάκια στους νέους θα γνωρίσω απ' τη ζωή που κάνανε λίγα θα εξιστορήσω

Στο δρόμο στη διασταύρωση του μπάρμπα Κώτσου η στάση έχει χρέος το χωριό δεν πρέπει να ξεχάσει.

Ο Κώτσος είχε μαγαζί ήταν και πρακτορείο και στάση πάντα έκανε το κάθε λεωφορείο

Από τον Κώτσο πέρναγες του 'λεγες ένα γειά σου το ποτηράκι σου 'φερνε κάτσε να σε κεράσου.

Έφερνε το ποτήρι του σε κέρναγε ρετσίνα άλλοι θα το πληρώσουν θα 'ρθουν πο Αθήνα.

Από τα ξένα που 'ρχονταν και φέρνανε παράδεις του μπάρμπα Κώτσου η τακτική ν' αφήσουν δυο δεκάρες.

Ο κόσμος τον εγνώριζε κι έβγαζε το πουγγί του και το καφέ του πλήρωνε διπλάσια στη τιμή του.

Αστειευόμενος έλεγε πληρώστε τα σπασμένα γιατί εγώ ακέραστο δεν άφησα κανένα.

Ο Κώτσος είχε το Σαντά τον πιο καλό του φίλο που μιλωνάει εδούλευε στης Γιάννενας το μύλο.

Παρέα είχανε πολλούς αλλά αυτοί οι δυο τους τις πλάκες δύπου κάνανε δεν είχαν το Θέο τους.

Πάντα οι δυο τους πίνανε και μάλωναν και θυμώναν μα όπως τα μικρά παιδιά και πάλι ανταμώναν.

«Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ»

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:
ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
(σύμφωνα με το νόμο)
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΑΓΗΣ
Πρόεδρος

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΗΣ:
Δημήτρης Λύκος
Γιάννης Παπαζαχαρίου
Δημήτρης Χρυσάγης

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ:
ΕΥΑΓ. & ΠΑΝ. ΤΑΜΒΑΚΟΣ Ο.Ε.
Μεσολογγίου 8, 121 34 Περιστέρι
τηλ. 210 5741950, fax: 210 5760924
e-mail: evoikoxorio@yahoo.gr
www.tamvakos.gr

Τέτοιοι άνθρωποι σήμερα στον κόσμο δεν υπάρχουν αστέιοι και περίχαροι τέτοια προσόντα να 'χουν.

Ήτανε άνθρωποι άκακοι είχαν μεγάλη χάρη ο ένας τον άλλον έλεγε γειά σου ότι παλληκάρι.

Μια μέρα ο Κώτσος θύμωσε και του πεμπιά φράστη άλλη φορά από το μαγαζί να μη ξαναπεράσει.

Ήτανε φάλτης ο Σαντάς κι είχε φωνή ωραία και με το Κώτσο αγκαλιά τραγούδαγαν παρέα.

Στα πόδια ένα απόγευμα πήγε στο Κακολύρη να φάλλειεις την εκκλησιά γιατί είχε πανηγύρι.

Μετά που σχόλασε η εκκλησιά και μέχρι αργά το βράδυ ήπιε πολύ και μέθυσε κι έφυγε με σκοτάδι.

Στο δρόμο έπιασε βροχή και μούσκεμα βρεγμένος στο μπάρμπα Κώτσο χτύπαγε να ανοίξει ο καημένος.

Ο Κώτσος δεν του άνοιγε γιατί ήταν θυμωμένος και στη βροχή βρεχότανε μόνος και πονεμένος.

Φίλε του λέει άνοιξε θα στο κρατήσω χάρη το ξέρω δεν θα αρνηθείς γιατί είσαι παλληκάρι.

Πιάνει και του τραγούδησε το γαρυφαλάκι με όλη του τημαστοριά και με πολύ μεράκι.

Ο Κώτσος ενθουσιάστηκε το δίκανο αρπάζει την πόρτα μόλις άνοιξε δυο τουφεκιές του σκάζει.

Μόλις τον είδε το Σαντά τον ταλαιπωρημένο του 'πε κάτσε να πιούμε ως το πρώτο τραπέζι είναι στρωμένο.

Η Μαριγώ σαν ξύπνησε αμέσως τη διατάξει τον πιο καλό τον κόκορα έπιασε και τον σφάζει.

Μια μέρα ο Κώτσος στο Σαντά του λέει: ότι παλληκάρι βλέπεις αυτό το κόκορα πως πάει με καμάρι.

Είναι πουλί ατρόμητο, δεν πιάνει εύκολα φίλους κι ολημερίς τσακώνεται με γάτες και με σκύλους.

Και τους ανθρώπους τους τσιμπά το θάρρος του θαυμάζω τον καμαρώνων ειλικρινά γι' αυτό και ιδε ντον σφάζω.

Και ο Σαντάς του απαντά πάντα με ηρεμία μπροστού δικό μου πετεινό αυτός δεν πιάνει μία.

Του Κώτσου λέει ο Σαντάς στάσου ότι παλληκάρι και για το μύλο έφυγε το κόκορα να πάρει.

Μια συμφωνία κάνανε του είπε πρώτα απ' όλα ο νικημένος κόκορας θα μπει στην καταρόλα.

Η μάχη εξεκίνησε πιάστηκαν τα κοκόρια ο μπάρμπα Κώτσος και Σαντάς πήρανε θέση χώρια.

Του Σαντά ο κόκορας ήταν πιο ψηλός του Κώτσου πιο αδύνατος φάνηκε πιο δειλός.

Στο τέλος που τελείωσε η κοκορομάχια ο μπάρμπα Κώτσος έχασε είχε την ατυχία.

Αμέσως ετοιμάστηκαν να τονε μαγειρέψουν και το τραπέζι στρώθηκε να πιούν και να χορέψουν.

Όλο με τέτοια και πολλά περνούσαν τον καιρό τους κακά αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν στο μυαλό τους.

Μετά από χρόνια άνοιξε ένας καινούργιος δρόμος τον Κώτσο απομόνωσε και είχε μείνει μόνος.

Στο δρόμο πέφα έργαινε να βλέπει ο καημένος κι όλη τη μέρα έλεγε είμαι δυστυχισμένος.

Κουβέντιαζε και έλεγε πως να τα παρατήσω ώσπου να 'ρθει η ώρα μου τα μάτια μου να κλείσω.

Έχασε τη γυναίκα του κι αρρώστησε ο καημένος και ο καλός ο άνθρωπος έφυγε πικραμένος.

Παραμύθι - Παραμύθι



Παραμύθι, παραμύθι το κουκί και το ρεβύθι εμαλώνανε στη βρύση και τα πιάνει η φακή και τα βάζει φυλακή και η φάβα της φωνάζει φακή άστα δεν πειράζει.

Παραμύθια και παραμυθάδες υπήρχαν από τα χρόνια που άρχισε ο άνθρωπος να μιλάει και να διηγείται τα κατορθώματά του. Η περιέργειά του για το άγνωστο έκανε τη φαντασία του να φουντώνει και να τρέχει σε κόσμους που ανήκουν, έξω από την πραγματικότητα σε μέρη που μόνο το παραμύθι μπορεί να σε μεταφέρει και να σε κάνει να νιώσεις για λίγο βασιλιάς, άρχοντας, πριγκίπισα ακόμη και παιδί. Μαγικές στιγμές που λίγο πολύ έχουμε όλοι μας ζήσει σε κάποια κρύα βραδιά χειμωνιάτικα πλάι στη φωτιά με τον παππού και την γιαγιά να προσθέτουν μαγεία με τα λόγια τους. Τα παιδιά από την άλλη πάλι απορρημένα να θέλουν με αγωνία να μάθουν τι έγινε παρακάτω, «και μετά τι έγινε γιαγιά». Πάντα στα παραμύθια παλεύει το καλό με το κακό, οι δράκοι και τα παλικάρια, οι μάγισσες και οι νεράϊδες. Μα ότι και να γίνει πάντα το καλό κερδίζει ιστορίες που άλλοτε βγαίνουν από τη ζωή και άλλοτε από τον μύθο και που περίτεχνα οι παραμυθάδες «παντρεύουν» τα γεγονότα και κάνουν το παραμύθι «βίωμα». Αναρωτιέμαι όμως αν τα παιδιά μας σήμερα ζουν το παραμύθι, αν οι παραμυθάδες συνεχίζουν να υπάρχουν ή κάποιος δράκος βγαλμένος μέσα από τις παλιές ιστορίες τους βγήκε και τους «καταγκρέμισε» στο χωνευτήρι των λαών που λέγεται σύγχρονος τρόπος ζωής, μήπως η παράδοση παραδόθηκε στην τεχνολογία και στο βωμό της τηλεόρασης. Μεγάλο το τίμημα που μας καλούν να δώσουμε, μεγάλο και το χρέος μας απέναντι στα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές που μπορεί τώρα να φαίνεται ως «πταίσμα» δεν θα αργήσει όμως να γίνει κακούργημα. Έχουμε την χαρά ο τόπος μας να είναι πλούσιος σε ιστορίες και παραμύθια που και αυτά λίγο - λίγο κινδυνεύουν να παρουσιάζουν στο ποτάμι των λαών και να αλλοτριωθούν από τις συνειδήσεις των παιδιών μας. Το ελάχιστο που μπορώ να προσφέρω ως ένδειξη αγάπης στην παράδοση του χωρίου μας είναι ένα μικρό παραδοσιακό παραμύθι που το αφιερώνω στη γιαγιά μου Ζαχαρούλα Τσομάκα και στη μνήμη της μια που αυτή ήταν που μοι το έλεγε κάθε φορά που της το ζητούσα. Θα ήταν όμως και μεγάλη παράλειψη αν δεν το αφιέρωνα και σε όλους τους παραμυθάδες, που αιώνες τώρα σημεύουν με τις ιστορίες τους γενιές και γενιές. Ας γίνουμε για λίγο πάλι παιδιά και ας ταξιδέψουμε πάλι στο χρόνο με ένα παραμύθι.

Μια φορά και ένα καιρό, λοιπόν, τα πολύ παλιά χρόνια, τότε που ακόμα και τα λουλούδια είχαν φίλοτιμο, πλάι σε ένα ρυάκι που έτρεχε γάργαρο νερό από τ' αφηλά βουνά στον κάμπο και πότιζε ανθρώπους και ζωντανά κάτι μικρά άσπρα λουλούδια. Ήταν όμως τόσο μικρά και ταπεινά που κανένας, μα κανένας δεν τους έδειχνε σημασία. Όσουπο μια ηλιόλουστη ημέρα κάποιοι άνθρωποι φάνηκαν από μακριά. Δεν ήταν πολλοί, ήταν μόνο ένας άντρας και μία γυναίκα καβάλα πάνω σε ένα γαιδουράκι και στην αγκαλιά της κρατούσε ένα μωρό. Ζήγωναν και όλοι ζήγωναν κοντά στο ποταμάκι να ξαποστάσουν και να δροσιστούν λίγο από το γάργαρο νεράκι που κύλαγε. Σαν κόπιασαν κοντά στον άντρας πήρε το μωρό α

Νεανικό Στέκι*

Η αναγκαιότητα της δημιουργίας ενός Κέντρου Νεότητας στο χωριό μας

Στο Δ.Δ Ανδρονιάνων ζουν σήμερα περίπου 50 παιδιά ηλικίας 4 - 18 ετών. Ζουν με τις οικογένειές τους σε ένα καθαρό φυσικό περιβάλλον, μακριά από τους αγγωτικούς ρυθμούς των μεγαλουπόλεων, έχοντας τη δυνατότητα να παίζουν με τους συνομηλίκους τους έξω στις αλάνες και στην εξοχή. Αξιοζήλευτα, πραγματικά, αγαθά στη σημερινή εποχή, που τα παιδιά, κυρίως, στις πόλεις δεν τα απολαμβάνουν καθημερινά. Είναι ευτυχές, λοιπόν, το γεγονός ότι τα παιδιά του χωριού μας μεγαλώνουν κοντά στη φύση, καλλιεργούν την επικοινωνία μεταξύ τους, αφού συνυπάρχουν αρμονικά σ' έναν τόπο προϊκισμένο με πολλά θετικά στοιχεία.

Το χωριό μας θέματα είναι αρκετά παραμελημένο όσον αφορά στα πολιτιστικά αγαθά. Η ύπαρξη του Πολιτιστικού Συλλόγου είναι ο μόνος θεσμός, ο οποίος κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να ενισχύει τον πολιτισμό μέσα από τις ποικίλες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες του.

Η έννοια του πολιτισμού είναι πολυσύνθετη. Περιλαμβάνει γνώσεις, πεποιθήσεις, αξίες, κανόνες συμπεριφοράς, γραπτούς νόμους, μορφές και σύμβολα επικοινωνίας, τεχνικές δεξιότητες, τεχνικά επιτεύγματα. Τα περισσότερα από τα παραπάνω στοιχεία μεταδίδονται από γενιά σε γενιά μέσα από τη διαδικασία της κοινωνικής μάθησης (οικογένεια, σχολείο, εκκλησία, παρέες συνομηλίκων, ΜΜΕ). Έτσι οι άνθρωποι κοινωνικοποιούνται, καλλιεργούνται πνευματικά, διδάσκονται, εκπαιδεύονται και διαμορφώνουν την προσωπι-

κότητά τους.

Και η εποχή μας απαιτεί πολίτες με κατάρτιση, γνώσεις, ενημέρωση, εμπειρίες, κρίση, θέσεις, δηλαδή κοινωνικά μέλη με πολλά προσόντα, βιώματα και δυναμική παρουσία στην κοινωνία. Πως μπορούν άραγε οι νέοι άνθρωποι να διαμορφώσουν τέτοια προσωπικότητα τη στιγμή που τους λείπουν ένα σωρό εναύσματα για δημιουργία, έκφραση, δράση; Ειδικά σε μικρά χωριά, όπως το δικό μας, που στερείται πολλών πολιτιστικών αγαθών; Γι' αυτό είναι ανάγκη να ενεργοποιηθούμε όλοι ώστε να δημιουργηθεί κάποιος χώρος, ένα κέντρο πολιτιστικού μέσα στο γωριό μας.

Ο μοναδικός χώρος που υπάρχει σήμερα στους Ανδρονιάνους για τη συγκέντρωση κι επικοινωνία των παιδιών είναι το γήπεδο μπάσκετ, που εναλλάσσεται σε γήπεδο ποδοσφαίρου ή βόλλευ ανάλογα με τις επιθυμίες των παιδιών. Ο αθλητισμός είναι πολύ σημαντικός για τη ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών καθώς και για την ομαλή ένταξή τους μέσα στην κοινωνία. Γιατί ο αθλητισμός καλλιεργεί τη συνεργασία, προάγει την άμιλλα, μαθαίνει στο παιδί κανόνες το ψυχαγωγεί. Όμως ο χώρος αυτός δεν είναι αρκετός ώστε ν' ανταποκριθεί στα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες τα έμφυτα χαρίσματα, τις δεξιότητες, τις επιθυμίες όλων των παιδιών. Τα παιδιά πρέπει να έχουν πρόσβαση στις τέχνες, στην τεχνολογία, στην εκπαίδευση.

Έχουμε χρέος, λοιπόν, να βρούμε και να δημιουργήσουμε ένα στέκι που ν' ανήκει αποκλειστικά στην εανικό πληθυσμό του χωριού, ο οποίος θα μπορεί και να το διαχειρίζεται, μια και το μέλλον του ανήκει. Εκεί οι νέοι θα μπορούν ν' ασχοληθούν με πνευματικά παιχνίδια (σκάκι, επιτραπέζια), να δανειστούν βιβλία - προϋποτίθεται η ύπαρξη μιας μικρής βιβλιοθήκης, να ξεφυλλίζουν περιοδικά, ν' ασχοληθούν με πίνγκ-

πονγκ, να μάθουν χορούς, μουσική, ζωγραφική, αγγειοπλαστική, ξυλογλυπτική και κάθε είδους τέχνη. Επίσης, θα μπορούσαν ν' ασχοληθούν με Η/Υ είτε παιζοντας διάφορα παιχνίδια είτε ανατρέχοντας στο Διαδίκτυο για την άντληση πληροφοριών. Η ύπαρξη ενός τέτοιου κέντρου νεότητας που θα παρέχει μια εναλλακτική πρόταση στην ψυχαγωγία, στην πλήρωση του ελεύθερου χρόνου των νέων, είναι εφικτή. Ο χώρος του Δημοτικού Σχολείου είναι ο πλέον κατάλληλος, αφού είναι στο κέντρο περίπου του χωριού, είναι ιδιοκτησία της κοινότητας των κατοίκων των Ανδρονιάνων και προορίζονταν κάποτε για την εκπαίδευση των παιδιών. Έχει αύθουσες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση κάποιων απ' τις παραπάνω προτάσεις. Σ' αυτή την προσπάθεια η παρουσία του Πολιτιστικού Συλλόγου πρέπει να είναι δυναμική, ώστε με την αφωγή του, κυρίως, αλλά και με τη συνεργασία του με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους άλλους φορείς του χωριού να πραγματωθεί αυτό το εγγείότημα.

Επιπλέον, η υποστήριξη αυτής της ιδέας απ' όλους τους κατοίκους του χωριού, πρέπει να θεωρείται δεδομένη, αφού και οι ίδιες οικογένειες αναγνωρίζουν την ανάγκη μόρφωσης και δραστηριοποίησης των παιδιών τους.

Το χωριό μας έχει πολλά προνόμια από τη Φύση. Οι στημερινοί κάτοικοι του δεν το εγκαταλείπουν αλλά επιλέγουν να ζήσουν και να δημιουργήσουν σ' αυτό. Οι νέες οικογένειες είναι πολλές και τα παιδιά που μεγαλώνουν σ' αυτές αξιζουν την προσοχή και τη φροντίδα μας σ' όλα τα επίπεδα.

Καραστερίου Τριανταφυλλιά

* Το κείμενο είχε σταλεί στο Τυπογραφείο πριν παρθεί η απόφαση για την επαναλειτουργία του Δημοτικού Σχολείου από χωριδιας.



Παρατηρήσεις: Επειδή θεωρούμε ότι τίποτε δεν πληρεί την τελειότητα, παρακαλούμε τους αναγνώστες εάν έχουν την επιθυμία στην συμπλήρωση του ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ, από παραλήψεις ή τυχόν ανακοινώσεις, που υπάρχουν, να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς από 9 πμ μέχρι 23

μ.μ με τον συντάκτη του Πίνακα Γιώργο Χρυσάγη του Αχιλλέα, στο τηλ. 210 6461508 (e-mail: apetmark@otenet.gr). Υπάρχει η δυνατότητα να βιοηθηθούν όποιοι από άλλο Γένος επιθυμούν να συντάξουν το Γενεαλογικό τους δέγνο.



Αποκριάτικος Χορός

Στις 17 Φεβρουαρίου έγινε ο καθιερωμένος χορός του Συλλόγου μας. Φέτος αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό από τις άλλες χρονιές. Αφήσαμε τις μεγάλες πίστες και τις χαώδεις αίθουσες και πήγαμε σ' ένα χώρο μικρό και ζεστό. Σκεφθήκαμε ότι ο σκοπός αυτών των εκδηλώσεων είναι να έρθουμε πιο κοντά με τους συγχωριανούς και τους φίλους μας. Να μπορούμε να ανταλλάξουμε δυο κουβέντες χωρίς αυτήν την εκωφαντική μουσική των μεγάλων μαγαζιών. Να σημειώμε πάνω στην πίστα χορεύοντας τα τραγούδια που μας αρέσουν χωρίς ανθρώπους από άλλους συλλόγους και γενικά να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα.

Έτσι διαλέξαμε την ρεμπετοταβέρνα «Γεύση και Μελαδία» στο Ίλιον. Ένα καλόγυρο στο και ζεστό χώρο διακοσίων περίπου ατόμων. Πιστεύουμε ότι η επιλογή μας αυτή βρήκε σύμφωνους τους περισσότερους από δύο συνηθείς μας επιλογές με την παρουσία τους εκείνο το βράδυ. Η προσέλευση του κόσμου άρχισε μετά τις 9:30 και ολοκληρώθηκε μέχρι τις 11:00. Μπαίνοντας στην αίθουσα το πρώτο που αντέκυρψε κανείς ήταν τρία νεαρά κορίτσια με παραδοσιακές κουμιώτικες στολές, που προσέφεραν τον παραδοσιακό αμυγδαλωτό κουραμπιέ του τόπου μας.

Τα παιδιά αυτά είναι κόρες συγχωριανών μας που μπορεί να μην έχουν γεννηθεί στο χωριό αλλά έχουν φροντίσει οι γονείς τους με την συνεχή επαφή τους με τον τόπο καταγωγής τους να τον έχουν αγαπήσει εξίσου με τους ίδιους. Ελπίζουμε να αγαπήσουν το ίδιο και το Σύλλογο και μεγαλώνοντας να πάρουν την σκυτάλη από τους παλαιότερους.

Τις στολές και την παρουσίαση των κοριτσιών επιμελήθηκε η κα Μαριάνθη Ταμβάκου, μέλος του Δ.Σ. Αναφέρουμε τα ονόματα των νεαρών δεσποινίδων: Ελένη Γ. Δήμου, Παρασκευή Ι. Θεοφίλου και Αγγελική Σ. Τζαβέλα. Τις ευχαριστούμε που πρόθυμα δέχθηκαν να σταθούν τόσες ώρες δρθιες και με ένα ευγενικό χαμόγελο να καλωσορίζουν τους συγχωριανούς μας.

Η βραδιά ξεκίνησε με ένα απολαυστικό μενού και ολοκληρώθηκε με ωραία τραγούδια από το καλλιτεχνικό σχήμα του μαγαζιού. Τραγούδια νησιώτικα, δημοτικά, λαϊκά με τα οποία διασκέδασαν και χόρεψαν οι συγχωριανοί μας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Λίγο πριν αρχίσει ο χορός ο νεοεκλεχθής πρόεδρος του Συλλόγου κ. Δημήτρης Χρυσάγης απήνθυνε ένα καλωσόρισμα και ένα σύντομο λόγο στους παρευρισκομένους:

«Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλοι και φίλες του Συλλόγου μας, σας καλωσορίζουμε στην αποψινή μας εκδήλωση. Όπως γνωρίζεται στις 29 Ιανουαρίου έγιναν εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. Οι εκλογές αυτές, λοιπόν, ανέδειξαν ένα ανανεωμένο Δ.Σ με αρκετά και νούργια πρόσωπα και μερικούς από τους παλαιούς. Ανάμεσα σε αυτούς και εγώ. Στο πρώτο συμβούλιο που κάναμε δήλωσα την επιθυμία να αναλάβω την προεδρία του συλλόγου, η οποία έγινε αποδεκτή από όλους και για αυτό τους ευχαριστώ. Κι έτσι, διαδέχομαι τον καθ'όλα άξιο και ικανό προηγούμενο πρόεδρο κ. Δημήτρη Λύκο.

Δεν σας κρύβω ότι είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος γιατί υπήρξα από τα ιδρυτικά στελέχη του συλλόγου μας, στα χρόνια της ενθουσιώδους νεοτητάς μου και στην κατασταλαγμένη ωραιότητα αναλαμβάνω την προεδρία. Εκτός από συγκινημένος είμαι και προβληματισμένος και αναρωτιέμαι αν θα τα καταφέρω να είμαι αντάξιος των προκατόχων μου σ' αυτή τη θέση. Τους αναφέρω έναν - έναν για να τους θυμηθούν οι παλιοί και να τους μάθουν οι νεότεροι: Βαρλάμος Γιωργος, ο διάσημος ζωγράφος, ο αείμνηστος Νίκος Χρυσάγης, ο Νικόλαος Ταμβάκος και ο μακροβιότερος, σίγουρα, πρόεδρος Δημήτρης Λύκος. Πιστεύω πάντως πως με τη βοήθεια των φίλων και συνεργατών μου στο Δ.Σ θα ανταποκριθώ επάξια με τους προηγούμενους στις υποχρεώσεις μου. Εξάλλου, είμαστε μια ομάδα που πάντα δουλεύαμε ο καθένας στο πόστο του με δρεξή και αγάπη, ανεξαρτήτως της θέσης που είχαμε στο Δ.Σ και έτσι θα συνεχίσουμε. Το νέο Δ.Σ έχει σκοπό να ασχοληθεί λίγο παραπάνω με τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των συγχωριανών μας και να δημιουργήσει έργο με τελικό αποδέκτη τον άνθρωπο και ιδιαίτερα το παιδί. Άλλα θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι και μέχρι τώρα ότι έργο έχει γίνει μικρό ή μεγάλο έμφεσα τον ίδιο σκοπό είχε, τον άνθρωπο. Η γαλήνη που νιώθει κανείς κάνοντας έναν περίπατο και ανάβοντας ένα κερί στο ανακαΐνισμένο εξωκλήσι του Αι-Γιωργη δεν είναι μια προσφορά στον άνθρωπο; Μήπως η δροσιά και η αναψυχή που απολαμβάνει κάποιος τα καυτά μεσημέρια του καλοκαιριού στην Αγ. Παρασκευή δεν είναι μια προσφορά στον άνθρωπο;

Η σύναξη και η επικοινωνία που έχουν οι συγχωριανοί μας στην πλατεία της Φρούσης, δεν είναι μια προσφορά στον άνθρωπο; Δεν είναι τυχαίο που τα ανέφερα αυτά γιατί όλα είναι έργα των προηγούμενων Δ.Σ. Για αυτά έχουμε κατηγορηθεί λιγάκι από μερικούς. Ασχολούμαστε λένε με πέτρες και μ' αγκονάρια κι εκκλησίες. Δεν δίνω συνέχεια. Επανέρχομαι στα τωρινά. Στο νέο Δ.Σ έχουμε έντονη τη γυναικεία παρουσία. Οι κυρίες αυτές θα ήθελαν να ασχοληθούν με πολιτιστικά θέματα που αναβαθμίζουν την ψυχή και το πνεύμα. Δεν θέλω να σας κουφάσω άλλο γιατί εδώ ήθελαμε για να διασκεδάσουμε. Αυτό που ζητάω εκ μέρους όλου του Δ.Σ είναι η υποστήριξη σας τόσο η οικονομική, γιατί όπως και να το κάνουμε χωρίς χρήματα δεν γίνεται τίποτα, όσο και η ηθική σας υποστήριξη. Και μη ξεχνάτε τα έσοδα του Συλλόγου επιστρέφουν πάλι σε έσας, σε εμάς, μεταμορφωμένα σε έργο».



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

- Το Δήμαρχο Κύμης, για το λεωφορείο που προσφέρθηκε να μας δώσει.
- Το συγχωριανό μας τυπογράφο, εκδότη εφημερίδων, βιβλίων και περιοδικών κ. Νικόλαο Ταμβάκο.
- Το Ζαχαροπλαστείο Σιδεράκη, στην παραλία της Κύμης για το κρασί που μας προσέφερε.
- Το κατάστημα ειδών υγιεινής Νικολακάκη.
- Το Ανθωπολείο Βολιώτη.
- Τον Θεοφίλου Ευστάθιο.
- Την Δέσποινα Χρυσάγη.
- Το εργαστάσιο υποδημάτων Καμπάνα.
- Τον Κων/νο Χρυσάγη.
- Το κατάστημα Παζούμπη, Ηλεκτρικές Συσκευές.
- Το κρεοπωλείο Γ. Μπελιά, στους Ανδρονιάνους.
- Και όλους δύοσυς προσέφεραν μικρότερα δώρα για τη λαχειοφόρο αγορά.

Η Γενική Συνέλευση...

> συνέχεια από σελ. 1

Σε ότι αφορά τις δραστηριότητες του Συλλόγου μας στο έτος 2005 είναι:

- Οι δύο χρονί που είχαν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Τόσο ο χειμερινός στον Κονιτόπουλο, όσο και ο θερινός με την Αναστασία. Ο φετινός χειμερινός χορός θα γίνει στο Κέντρο «Γεύση και Μελωδία» με την Αναστασία.
- Η έκδοση του ημερολογίου με φωτογραφίες από διάφορα σημεία του χωριού μας με την επιμέλεια του Σπύρου Σταμάτη.
- Ευχαριστίες σε όλα τα μέλη του Δ.Σ για την προσπάθεια που καταβλήθηκε και τη βοήθειά τους στην επιτυχία περάτωσης έργων καθώς και εκδηλώσεων.
- Εξετάζεται η περίπτωση αλλαγής τυπογράφου της εφημερίδας.
- Ο Σύλλογος δέχεται κάθε καλόπιστη κριτική, την οποίαν ακούει με κάθε προσοχή, πρέπει δε να συνέχισει την προσπάθειά του με παρεμβάσεις και βοήθεια στην ανάπτυξη της περιοχής.

Το λόγο πήραν ακολούθως οι **Νίκος Ταμβάκος, Σταμάτης Σπύρου, Γιώργος Σαρρής, Ευάγγελος Κρινής, Βασίλης Γεωργούσης, Χρήστος Σασάνης, Δημήτρης Παν. Χρυσάγης, Ζαχαρούλα Τσομάκα και Μαριάνθη Ταμβάκον**, οι οποίοι αναφέρθηκαν σε διάφορα θέματα γύρω από τη λειτουργία του Συλλόγου, κάνοντας παρατηρήσεις και προτάσεις.

Ακολούθως ο απερχόμενος Πρόεδρος **Λύκος Δημήτρης** διάβασε τον προϋπολογισμό του 2006. Ανέφερε δύο έργα που προγραμματίζονται από τον Σύλλογο, όπως η ανάπλαση του «Υδραυλικού» και η απαλλοτρίωση οικοπέδου για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων, πρόγραμμα που εξαρτάται από την εν γένει οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.

Η Γ.Σ περάτωσε τις εργασίες της και ακολούθησε η ψηφοφορία. Μετά το πέρας των εργασιών της Γ.Σ κόπτηκε η παραδοσιακή βασιλόπιτα. Επακολούθησε το καθιερωμένο γεύμα στην ευχάριστη αυτή συγκέντρωση, που κράτησε μέχρι τις απογευματινές ώρες. Για μια ακόμη φορά τα μέλη του Συλλόγου είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, να θυμηθούν παλιές στιγμές, να συζητήσουν για καινούριες εξομήσεις και να δώσουν ραντεβού για του χρόνου και γιατί δχιμε μεγαλύτερες ακόμη επιτυχίες.

Την Τετάρτη 1-2-06 τα νεοεκλεγέντα μέλη του Δ.Σ



συγκεντρώθηκαν για να συγχροτηθούν σε σώμα υπό την προεδρία του πλειοψηφίσαντος μέλους **Λύκου Δημήτρη**. Εξέλεγη ομοφώνως το Προεδρείο του Συλλόγου και καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες σε ένα έκαστο των μελών του Δ.Σ. Το νέο Δ.Σ συγχροτήθηκε ως εξής:

Πρόεδρος	Χρυσάγης Δημήτρης
Αντιπρόεδρος	Σπύρου Σταμάτης
Γ. Γραμματέας	Λύκος Δημήτρης
Ταμίας	Δήμου Γιώργος

Μέλη	Μπελιά Ιουλία
	Παπαζαχαρίου Γιάννης
	Ταμβάκου Μαριάνθη
	Τζαβέλλας Στέφανος
	Χρυσάγη Μερόπη

Δημήτρης Λύκος



ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΔΩΡΕΕΣ*

Αμπελιώτης Κων/νος	20	Κουμουδόπουρος Νίκος	20
Βαρλάμος Παντελής	20	Κουτσούμπης Γεώργιος	40
Βενιζέλος Αντώνης	50	Κουτσούμπης Σπύρος	30
Βλαχαντώνης Ευάγγελος	60	Κωστόπουλος Θανάσης	10
Βολιώτης Ιωάννης	20	Λέρτα Χαρικλεία	15
Βολιώτης Λάμπρος	20	Λύκος Ιωάννης	20
Ιωάννης και Τάσος	100	Λύκος Χρήστος	20
Γεωργούσης Δ. Ιωάννης	200	Μανάρα Κων/να	20
Γεωργούσης Δ. Νικόλαος	30	Μαξιλάρη Μαρούδια	100
Γεωργούσης Νικόλαος	40	Νικολιάς Πέπας	50
Γεωργούσης Παναγιώτης	30	Παπακωνσταντίνου Ηλίας	50
Δημητρίου-Χρυσάγη Αρετή	20	Παπανικολάου Έφη	50
Δήμου Κων/να	20	Προκοπίου Μιχάλης	50
Δοϊτσιδού-Δήμου Σταματία	10	Προκοπίου Τριαντάφυλλος	10
Εμμανουήλ Ιωάννης	20	ΣΑΜΠΟ ΕΛΛΑΣ	100
Ζαφείρη Μαριάνθη	20	Σαρρής Σταμάτης & Δημητρα	50
Θεοδώρου Αικατερίνη	50	Σπύρου Μαρία	10
Θεοδώρα Ελένη	50	Τζαφέρας Δημήτριος	40
και Κουτσούμπη Κων/νος	50	Τσάκος Ευάγγελος	30
Καλαμπαλίκης Γεώργιος	20	Τσομάκα Αικατερίνη	20
Καλαμπαλίκης Ιωάννης	40	Τσομάκα Σοφία	20
Καλαμπαλίκης Κων/νος	150	Χρυσάγη Εκευθερία	10
Καλαμπαλίκης Κων/νος	20	Χρυσάγης Ευάγγελος	50
Καλιόπη Κωτσή - Ανταίου	40	Χρυσάγη Μαρία	30
Καπελέρης Νικόλαος	10	Χρυσοκοπιόλου Ασπασία	50
Καραμπουρνιώτης Αντώνης	15		
Κοιλιαρης Εμμ	40		
Κονταγιάννη Στυλιανή	15		
Κοντάς Β. Γεώργιος	30		
Καρανικολού Νίνα	10		
Κουζούπης Αντώνης	30		

* Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους παραπάνω.

Δεν αναφέρονται οι εισπράξεις από τη Γενική Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος του Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων Ευβοίας Δημήτρης Χρυσάγης, τα Μέλη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής εύχονται σε όλους τους συγχωριανούς, μέλη και φίλους του Συλλόγου	ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
--	-------------------

Η πορεία του Συλλόγου μας...

> συνέχεια από σελ. 1

σκεται στις μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις μας τον χειμώνα στην Αθήνα και τον Αύγουστο στο χωριό.

Στις βραδιές αυτές μας δίνεται η ευκαιρία να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, σαν μία μεγάλη οικογένεια, το δε κέρδος που μένει στο Σύλλογο επιστρέφει αυτούσιο στο χωριό μας για δημιουργήματα, που συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όλων των συγχωριανών μας και όχι μόνο! Υπάρχουν επίσης οι εύποροι συγχωριανοί μας, οι οποίοι είναι πάντα κοντά μας και όταν χρειαστεί μας βοηθούν με σοβαρά χρηματικά ποσά ώστε να μπορούμε άμεσα να προβαίνουμε στην προώθηση μεγαλύτερων έργων. Έτσι μαζί και με τις συνδρομές των πολλών συγχωριανών αλλά και των απανταχού συμπατωτών μας στοχεύουμε πολύ ψηλά για έργα τα οποία γίνονται σπάνια από άλλους Συλλόγους.

Ελάτε λοιπόν όλοι κοντά στο Σύλλογο. Οι συνδρομές και προσφορές δεν είναι υποχρεωτικές. Όλα είναι προαιρετικά. Ο καθένας συμβάλλει όπως αισθάνεται. Παράκληση μας είναι να φέρετε και τα παιδιά σας στο Σύλλογο μας, να διατηρήσουν και αυτά τις επαφές τους με το χωριό μας. Έτσι θα υπάρξει η συνέχεια. Όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω, ως ο τέως Πρόεδρος του Συλλόγου μας, 18 χρόνια Πρόεδρος και 2 χρόνια Αντιπρόεδρος, όλα ανεξαιρέτως τα μέλη των προηγούμενων Διοικητικών Συμβουλίων για τη συλλογική προσπάθεια, χωρίς την οποία



Ο Πρόεδρος του Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων Ευβοίας Δημήτρης Χρυσάγης, τα Μέλη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής εύχονται σε όλους τους συγχωριανούς, μέλη και φίλους του Συλλόγου	ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
--	-------------------

η ΣΕΛΙΔΑ του ΠΑΙΔΙΟΥ

Επιμέλεια σελίδας: Δημήτρης Χρυσάγης

Πρώτο θέμα τις πρώτες κιόλας μέρες του νέου Δ.Σ του Συλλόγου ήταν η εφημερίδα μας. Διάφορες προτάσεις για συζήτηση. Μια από αυτές ήταν η δημιουργία μίας σελίδας παιδιού.

Δεν υπήρχε μέχρι τώρα, τη δημιουργούματα και φιλοδοξούματα να πετύχει. Μια σελίδα που δεν θα τη γράψουμε εμείς αλλά τα παιδιά που κατάγονται οι γονείς τους από το χωριό μας, όπου κι αν βρίσκονται. Το λέω αυτό γιατί αν δεν το ξέρατε η εφημερίδα μας διαβάζεται και από συγχωριανούς μας που ζουν στο εξωτερικό.

Δεν είναι δύσκολο να φθάνουμε στην ώρα που τα παιδιά θα περιμένουν με αγωνία την εφημερίδα τους.

Εκεί που θα δουν το δικό τους κείμενο, το δικό τους σταυρόλεξο, τη δική τους ψωγραφιά και να καιρισθούν για αυτό. Ελάτε, λοιπόν, μικροί μας φίλοι να σας γνωρίσουμε και να συμπληρώσουμε μαζί αυτή τη σελίδα.

Καμαρώνουμε για σένα



Στην προσπάθειά μας να αναδείξουμε μέσα από τη Σελίδα του Παιδιού τους καλύτερους μαθήτριες ή μαθήτριες, ξεκινάμε με την παρουσίαση μιας μαθήτριας που σήμερα βρίσκεται στην Τρίτη Λυκείου και αξίζει να σημειώσουμε ότι βραβεύεται από την Α' Γυμνασίου.

Είναι η Αγγελική Μπελιά του Εναγγέλου και της Αννας. Είναι μαθήτρια στο Γυμνάσιο - Λύκειο της Κύμης. Η βράβευσή της φέτος έγινε στο Δημιαρχείο Κύμης στο πλαίσιο των θρησκευτικών εκδηλώσεων του εορτασμού του πολιούχου Αγ. Αθανασίου.

«Η καλύτερη βράβευση είναι η αναγνώριση» ελέγει ο Σαλέπης. Ε, λοιπόν, εμείς σου αναγνωρίζουμε πως είσαι η αιτία να νιώθουμε μεγάλη χαρά σαν συμπατριώτες σου. Και αν για σένα ο πιο γλυκός ήχος από όλους τους άλλους ήχους είναι ο έπαινος τότε σε επαινούμε και σου ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία στην υπόλοιπη ζωή σου. Δείξε στους δασκάλους σου πως αφήνεις πίσω ανεβαίνοντας πιο ψηλά στις επόμενες βαθμίδες της εκπαίδευσης πως δεν είχαν κάνει λάθος που σε βράβευσαν πρώτοι. Απόδειξέ τους πως είχαν κάνει το σωστό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας σου εύχεται καλή συνέχεια και πάντα πρώτη σε κάθε μελλοντικό σουβήμα.

Ακολούθει μια σύντομη συνέντευξη που παραχώρησε η Αγγελική Μπελιά στον Δημήτρη Χρυσάγη.

Πότε βραβεύτηκες για πρώτη φόρα για τις επιδόσεις σου στα μαθήματα;

Η πρώτη φορά που βραβεύτηκε για τις επιδόσεις μου στα μαθήματα ήταν στην Α' Γυμνασίου. Από τότε βραβεύομει κάθε χρόνο.

Ποιά θα είναι η σχολή πρώτης προτίμησης και γιατί;

Πρώτη μου επιλογή θα είναι η Νομική Αθηνών. Έπειτα θα δηλώσω τη Νομική Θεσσαλονίκης ή Κομοτηνής και ίσως κάποιες οικονομικές σχολές. Πιστεύω πως η Νομική είναι μια πολύ καλή σχολή και προσφέρει διάφορες και ενδιαφέρουσες επιλογές επαγγελματικής αποκατάστασης στους αποφοίτους της. Εμένα θα με ενδιέφερε το δικαστικό σώμα.

Οι γνώσεις που παίρνεις από το σχολείο είναι αρκετές για την σχολή που έχεις επιλέξει;

Σίγουρα από το σχολείο παίρνουμε αρκετές γνώσεις. Ο ανταγωνισμός όμως είναι μεγάλος και το σχολείο δεν μπορεί να ανταποκρίθει στις ανάγκες και τις απατήσεις τις δικές μας και του συστήματος. Αποφή μου είναι πως χωρίς εξωσχολική βοήθεια οι μαθητές δεν βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο.

Πώς νιώθεις όταν σε βραβεύουν σαν την καλύτερη μαθήτρια της τάξης σου;

Κάθε φορά που βραβεύομεις αισθάνομαι ότι η προσπάθειά μους αναγνωρίζεται και όχι μόνο η δική μου προσπάθεια αλλά και των γονιών μου, γιατί μαζί με έμενα προσπαθούν και εκείνοι να βρίσκονται δίπλα μου σε κάθε επιλογή μου. Τη στιγμή της βράβευσης αισθάνομαι ευχαρίστηση και ικανοποίηση. Είναι ξεχωριστή στιγμή.

Σαν δημόσιης Κύμης η πόλη σου προσφέρει αυτά που θέλεις: Δηλαδή από θέμα υποδομών και διάφορων εκδηλώσεων; Έχεις επιλογές για τον ελεύθερο χρόνο σου μέσα στην πόλη;

Η ζωή στην επαρχία είναι δύσκολη, ειδικά για τους νέους. Γι' αυτό άλλωστε οι περισσότεροι εγκαταλείπονται το χωριό ή τη μικρή πόλη τους και αναζητούν επαγγελματική αποκατάσταση σε μεγαλύτερες πόλεις. Σίγουρα στην Κύμη γίνονται κάποιες προσπάθειες προκειμένου να αποφευχθεί η ολοένα αυξανόμενη μετακίνηση από την περιοχή μας στα αστικά κέντρα. Πιστεύω όμως πως δεν είναι ικανές να κρατήσουν τη νεολαία εδώ. Εμένα προσωπικά δεν με ικανοποιούν. Δυστυχώς αυτά που προσφέρει η πόλη μας στους νέους δεν είναι αρκετά. Δεν μας παρέχει ικανοποιητικές αθλητικές εγκαταστάσεις, σύγχρονα κέντρα ψυχαγωγίας, ενδιαφέρουσες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Κατά τη γνώμη μου, για να προκληθεί το ενδιαφέρον των νέων πρέπει να γίνονται πιο συγκροτημένες προσπάθειες. Εμείς άλλωστε είμαστε το μέλλον!!

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Καθε χωριό εχειτα πλεονεκτήματα καιτα μειονεκτήματα του. Εργ ε' αυτη την εφημερίδα θα γραψω για το δικο μου χωριό πουτο λεγε ανδρονιάνοι.

Το χωριό μου εχει πολλα πλεονεκτήματα αλλα και μειονεκτήματα. Ας αρχιευμε με τα καλα του χωριου που ειναι τα πλεονεκτήματα. Λοιπον αρχιο εχει πολλα δενδρα. γηπεδο και κονιες που ειναι λιγο παλιες.

Εχει πολλες και οραιες εκκλησες. ομορφα τοπια. εχει το μυλο του σαντα που ειναι θεαματικος για τους ζενογε και πολλα αλλα.

Τα μειονεκτήματα ειναι ότι δεν εχει πολλογε τοπογε διασκεδαση για τα παιδια. όπος σχολη χορο, χορδια, δασκαλογε για μογεια οργανα, για αγγειοπλαστικε τεχνες, το γηπεδο ποδοεφαιρου που δεν εχει φτιαχτει ακομα, γυμνασηριο και και-νουργιες κονιες κατι σαν παιδικη χαρα.

Νομιζω πως αυτα ειναιτα πλεονεκτήματα καιτα μειονεκτήματα του χωριου. Αν καποια παιδια εχουν διαφορετικη αποφη τους παρακαλω να την πουν. πιετεγο πως αυτο το γραμμα θα φτασει στα ρεια του συλλογου και να καινειται και πιρα απο αυτα.

Μεαγανη η συγχωριανη εσε ελεην δημογου νικολαου

ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ;

1. Αν οι μισοι κινέζοι κατάφερναν να ανέβουν ο ένας πάνω στον άλλον θα έφταναν ως το φεγγάρι!
2. Ο Τόμας Έντισον ο εφευρέτης της ηλεκτρικής λάμπας φοβόταν το σκοτάδι.
3. Ο μέσος όρος ζωής στην αρχαϊα Ελλάδα δεν ξεπερνούσε τα 30 χρόνια.
4. Ο Αδόλφος Χίτλερ γεννήθηκε επειδή ο γιατρός στον οποίο απευθύνθηκε η μητέρα του για να κάνει άμβλωση της αρνήθηκε.
5. Τα μήλα είναι αποτελεσματικότερα από την καφεΐνη στο να κρατούν ξύπνιους τους ανθρώπους το πρωι.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Πόσα χρόνια διήρκησε ο 100ετής πόλεμος;
2. Ποιό μήνα γιορτάζουν οι Ρώσοι την Οκτωβριανή

Η γνώμη μου για το χωριό μου

Κατερίνα Μπαρούμη



Μου είπαν να γράψω τι θα ήθελα να είχε το χωριό μου ώστε να μου αρέσει περισσότερο. Σίγουρα αυτό που λείπει περισσότερο στο χωριό είναι το σχολείο, γιατί ξέρω χωριά που έχουν πολύ λιγότερα παιδιά και έχουν σχολείο και δεν τρέχουν κάθε πρωί να μην χάσουν το λεωφορείο.

Το δεύτερο που μας λείπει είναι μια όμορφη παιδική χαρά, με πολλές κοινίες, τραπέζια, τουνλήθρα και δεν πρέπει να έχει χαλίκια και τουμέντα κάτω για να μπορούμε να παζούμε τις καλές μέρες. Έμαθα ότι κάποιοι θα ασχοληθούν με το χωριό μας και θα μας μάθουν διάφορα πράγματα όπως να ψωγραφίζουμε, να φτιάχνουμε πράγματα με το πινλό και άλλα πράγματα. Εγώ θα ήθελα να γίνει αυτό γιατί το καλοκαίρι θα έχουμε με κάτι να ασχοληθούμε και συγχρόνως θα μαθαίνουμε.

Ωραία θα ήταν να είχαμε ένα γημαναστήριο και κάποιον να μας καθοδηγεί. Ξέρω ότι υπάρχουν τα δραγανά αντάλλακτα εκδηλώσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι διαφορετικές από τις παραπάνω. Είμαι μικρή και δεν ξέρω πολλά πράγματα αλλά σίγουρα αν κάποιοι ενδιαφερθούν θα μπορέσουν να κάνουν καλύτερο το χωριό μας, για μας τα παιδιά.



ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Νίκος Καλαράς και Γιάννης Παπανικολάου



Επανάσταση:

3. Πως λεγόταν ο βασιλιάς της Αγγλίας Γεώργιος IV;
4. Από ποιο ζώο πήραν οι Κανάριοι Νήσοι την ονομασία τους;
5. Σε ποια χώρα ανακαλύφθηκε το καπέλο τ

Ο Μέγας Αθανάσιος

γράφει η Αρετή Χρυσάγη - Δημητρίου

Στις 18 Ιανουαρίου γιορτάσαμε τον Άγιο Αθανάσιο. Στη μνήμη του είναι αφιερωμένος ο καθεδρικός ναός της Κύμης. Την ημέρα αυτή γιορτάζει η Κύμη και δλη η περιοχή της.

Η κεντρική πλατεία και οι γύρω δρόμοι σημαιοστολίζονται. Οι κωδωνοκρουσίες ξυπνούν κάθε χριστιανό. Από τα γύρω χωριά καταφένονται οι χριστιανοί με κάθε μέσον να προσκυνήσουν τον Άγιο. Οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν αργία. Οι μαθητές δημοτικών και γυμνασίων εκκλησιάζονται. Πρέπει να τιμάς «τον άρχοντα του τόπου σου, τον άγιο του χωριού σου» λέει ο λαός. Ποιος μαθητής δεν άναψε κεράκι στην εικόνα του και δεν παρακάλεσε για την πρόσδοτό του; Ποιά μάνα ή γυναίκα ναυτικού ή μετανάστη δεν παρακάλεσε γονατιστή τον Άγιο Αθανάσιο για την υγεία τους και την επιστροφή τους;

Κάθε πονεμένος ζητά τη βοήθειά του. Ποιος όμως είναι ο Άγιος Που και πως έζησε και τι έκανε για τον Χριστιανισμό:

Ήταν ένας μεγάλος του Χριστιανισμού και της εκκλησίας. Ονομάστηκε Μέγας για τους οθεναρούς αγώνες του για την αντιμετώπιση της αίρεσης του Αρείου. Γεννήθηκε γύρω στο 295 μ.χ. Πατρίδα του ήταν η Αλεξανδρεία. Οι γονείς του ήταν Έλληνες χριστιανοί. Υπήρχε μεγάλη ματορική πορφή. Έζησε σε μια σημαντική περίοδο της ανθρωπότητας. Έζησε τους χρόνους κατά τους οποίους η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία διαπίστωσε ότι ήταν αδύνατο να καταπνίξει το Χριστιανισμό με βάρβαρους διωγμούς. Ήταν αναγκάστηκε να τον αναγνωρίσει για να στηρίξει τη δική της ύπαρξη. Ο ίδιος όμως ο Άγιος Αθανάσιος δέχθηκε άγρια καταδίωξη. Έζησε δεκαέξι (16) χρόνια στην εξορία. Ο επίσκοπος

Αλεξανδρείας, Αλεξανδρος, αναγνώρισε τη μεγάλη αξία του και τον πήρε υπό την προστασία του και φρόντισε για τη μόρφωσή του. Έγινε γραμματέας του αρχιεπισκόπου και σε ηλικία 24 ετών χειροτονήθηκε διάκονος. Διάβασε πάρα πολλά. Γνώρισε τον Θηρό, τον Πλάτωνα, αλλά κυρίως ασχολήθηκε με τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Σε νεαρή ηλικία σχετίστηκε και με το μοναχό Άγιο Αντώνιο. Ένας θρύλος αναφέρει ότι στην παιδική του ηλικία βάφτιζε παιζόντας παιδιά διαφόρων εθνικοτήτων στη θάλασσα. Και ο επίσκοπος Αλεξανδρείας, Αλεξανδρος αναγνώρισε ως έγκυρες τις βαφτίσεις, επειδή είχαν τηρηθεί ακριβώς οι κανόνες της εκκλησιαστικής τελετής.

Όταν παρουσιάστηκε η αίρεση του Αρείου περί το 318, που διακήρυξε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός αλλά κτίσμα του Θεού, ο Αθανάσιος ήταν 23 ετών. Μετά τρία χρόνια η αίρεση του Αρείου, όταν παρουσιάστηκε με φιλοσοφικό μανδύα βρήκε πολλούς οπαδούς και άρχισε να κλονίζει τα θεμέλια της εκκλησίας.

Το 325, συγκαλέστηκε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια και δόθηκε μεγάλη μάχη της ορθοδοξης πίστης και των αιρετικών.

Ο μεγαλύτερος και φανατικότερος αντίπαλος του Αρείου ήταν ο Αθανάσιος. Αν και ήταν νεαρός και ιεροδιάκονος έδειξε τέτοιο ζήλο ώστε αναδείχτηκε έξοχος ρήτορας της Οικουμενικής Συνόδου, ο μεγαλύτερος μαχητής κατά του Αρειανισμού και ο πλέον ανώτερος υπέρμαχος του Χριστιανισμού, υποστηρίζοντας το «ομοούσιον». Το ονομά του έγινε σύμβολο των ορθοδόξων. Το 328 απέθανε ο Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας, Αλεξανδρος και κατά σύστασή του κλίρος και λαός εξέλεξε ως διάδοχό του τον Αθανάσιο. Ο Αθανάσιος έδειξε μεγάλο ζήλο και δραστηριότητα για την τακτοποίηση

των θρησκευτικών ζητημάτων και τη διάδοση του Χριστιανισμού. Αυτό εθορύβησε τους Αρειανούς. Έχριναν αν ο Αθανάσιος μείνει στη θέση του θα φέρει μεγάλα πλήγματα σ' αυτούς.

Αρχισαν, λοιπόν, οι συκοφαντίες και οι σκευωρίες και προσπαθούσαν να τον απομακρύνουν. Οι κατηγορίες έφτασαν μέχρι τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο λέγοντας ότι έχει δυσμενείς διαθέσεις και εναντίον του.

Ο Αυτοκράτορας κάλεσε στην Τύρο Σύνοδο. Πήγε ο Άγιος Αθανάσιος ακολοθούμενος από 49 επισκόπους, ενώ οι Αρειανοί ήσαν 60.

Οι συκοφαντίες εναντίον του πολλές Τον κατηγορούσαν ότι διαταράσσει την τάξη του κράτους, ότι στρέφεται ακόμα κατά τον αυτοκράτορα. Ο αυτοκράτορας ενδιαφερόταν περισσότερο για την τάξη και την ησυχία του κράτους και εξόρισε τον Αθανάσιο στη Γαλλία και αργότερα αλλού. Από την εξορία γύρισε μετά το θάνατο του αυτοκράτορα το 337. Άλλα οι αντίπαλοί του κινούμενοι περισσότερο από ζηλοτυπία τον κατηγορούσαν και προκαλούσαν ταραχές. Τον εξόρισαν κατά διαστήματα πέντε φορές. Έμεινε στον πατριαρχικό θρόνο 7 έτη. Εκοινήθη την 2α Μαΐου 373, με την ικανοποίηση ότι αγωνίστηκε για τον Χριστιανισμό και πέτυχε να τον εδραιώσει. Παρά την ταραχώδη ζωή του έγραψε πολλά έργα. Διδασκαλία περί Θεού, περί Αγίου. Πνεύματος, περιλαμβανομένης της ψυχής, επιστολές κλπ.

Για τον Άγιο Αθανάσιο πολλοί Πατέρες έχουν εκφραστεί με θαυμασμό για τους αγώνες του. Εκτός από Μέγα τον αποκαλούν στύλο και θεμέλιο της εκκλησίας.

Εχαρακτηρίσθηκε ως «ηρωικότερος των αγώνων και αγιώτερος των ηρώων». Οι χριστιανοί θα τον τιμούν και θα τον προσκυνούν εις τους αιώνες και θα ζητούν πάντα την προεστεία και μεσιτεία του.

Πορεία προς το Πάσχα

Kάθε χρόνο, συνήθως μέσα στο Φεβρουάριο, αρχίζει στην εκκλησία μας μια μεγάλη και ιδιαίτερα πνευματική περίοδος, που διαρκεί περισσότερο από δύο μήνες και ονομάζεται «Τριώδιο». Η περίοδος αυτή αρχίζει την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου και ολοκληρώνεται το Μέγα Σάββατο.

Σκοπό έχει την όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία των ψυχών για τον εορτασμό του Πάσχα, «εορτή των εορτών».

Ο λαός μας, κάθε φορά που πλησιάζει η Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου, συνηθίζει να λέγει όχι ότι «αρχίζει το Τριώδιο» αλλά ότι «ανοίγει το Τριώδιο». Ίσως επειδή την ημέρα αυτή στους Ναούς μας ο ιεροφάλτης ανοίγει ένα από τα σπουδαία βιβλία της εκκλησίας μας, το Τριώδιο, και ψάλλει τους διάφορους ύμνους από αυτό.

Η περίοδος, λοιπόν, του Τριώδιου έλαβε το όνομά της από το ομώνυμο εκκλησιαστικό βιβλίο, με τους εμπνευσμένους ύμνους των 70 πιο κατανυκτικών ημερών του χρόνου. Οι κανόνες αυτού του βιβλίου και συγκεκριμένα των καθημερινών, όχι των Κυριακών, περιέχουν, κυρίως, τρεις Ωδές. Από εκεί και το όνομα Τριώδιο.

Το βιβλίο αυτό ονομάζεται «Κατανυκτικόν Τριώδιον» διότι «περισσότερο απ' όλα τα εκκλησιαστικά βιβλία, οδηγεί τις καρδιές και τις πονεμένες ψυχές των πιστών τέκνων της Ορθόδοξου Εκκλησίας μας στην κατάνυξη. Με τους γλυκύτατους ύμνους του, παίρνει την πέτρινη και σκληρή καρδιά μας, που είναι κατάμαυρη από τα στύγματα των αμαρτιών μας και την φέρνει στη συντριβή, στο στεναγμό, στο δάκρυ της μετανοίας και έτοι την προετοιμάζει να γιορτάσει με χαρά το «σταυρώσιμον» και «αναστάσιμον» Πάσχα».

Πότε τελειώνει το Τριώδιο; Πολλοί νομίζουν ότι αυτό συμβαίνει γύρω στην Καθαρά Δευτέρα, με τον ερχομό δηλαδή της Μεγάλης Τεσσερακοστής. Αυτό είναι λάθος! Το Τριώδιο συνεχίζεται ολόκληρη τη Μεγάλη Σαρακοστή και ολόκληρη τη Μεγάλη Εβδομάδα. Η υμνολογία όλων αυτών των ημερών περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Τριώδιου. Το βιβλίο αυτό θα τοποθετηθεί και πάλι στη βιβλιοθήκη του Ναού το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία. Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, στην Ακολουθία της Αναστάσεως, θα ανοίξουμε ένα άλλο βιβλίο της εκκλησίας μας που λέγεται «Πεντηκοστάριον» ή αλλιώς το «Κατανυκτικόν Τριώδιον» παραχωρεί τη θέση του στο «Τριώδιο των ρόδων» ή «Τριώδιο της άνοιξης».

Όλες αυτές οι εβδομάδες μας «κατηχούν», μας ετοιμάζουν για τα σπουδαία και θαυμαστά που θα επακολουθήσουν αργότερα. Δεν υπάρχει τίποτε ανώτερο από την αγάπη του Θεού, ούτε και αυτή ακόμη η αμαρτία μας. Κάθε φορά που η διάθεσή μας για επιστροφή στον πατέρα μας, κάθε φορά που ένας άνθρωπος μετανοεί, η χαρά του ουρανού μεταφέρεται στη γη μέσα από το ιερό μυστήριο της Εξομολόγησης. Συνεπώς, δεν είναι απλώς η μετάνοια, είναι η βεβαιότητα πως ο Θεός πατέρας θα είναι πάντα εκεί και θα περιμένει τον καθένα από εμάς.

Η σύνθεση του μωβ, που θα ντυθεί η εκκλησία μας αυτές τις μέρες, ακόμη και τα άμφια του ιερέα, υποδηλώνει το πνεύμα της χαρομολύπης, το όποιο έντονα βιώνει ο πιστός μέσα στη Σαρακοστή. Τον καλεί η εκκλησία σε μια εσωτερική χαρά και αγαλλίαση για το καιρό της μετάνοιας που αρχίζει.

Την Κυριακή της Τυρινής, από τη μια ο κόσμος «διασκεδάζει» και «ξεφαντώνει» με τα καρναβάλια, κατάλοιπα ειδωλολατρικά, και από τη άλλη οι άνθρωποι της εκκλησίας προγεύονται την αληθινή χαρά, τη μόνη αληθινή χ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ



ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ - ΒΕΛΟΣ	2-1	3-4
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ - ΤΡΑΧΗΛΙ	2-1	1-1
ΠΕΤΡΙΕΣ - ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ	1-2	1-3
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ	2-1	4-2
ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ - ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ	5-6	0-2
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ - ΜΑΡΜΑΡΙ	1-1	0-8
ΑΧΛΑΔΕΡΗ - ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ	2-3	0-2
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ - ΖΑΡΗΤΡΑ	1-2	
ΑΡΤΕΜΙΣ - ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ	2-0	
ΜΟΝΟΔΡΙ - ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ	3-2	
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ - ΑΙΟΛΟΣ	0-7	
ΟΚΤΩΝΙΑ - ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ	0-2	
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ - ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ	0-2	

Στο δεύτερο χρόνο παρουσίας της, η Αθλητική Ένωση Ανδρονιάνων ξεκίνησε εντυπωσιακά το πρωτάθλημα της Γ' ΕΥΒΟΙΑΣ, που είχε ως αποτέλεσμα να έχει στα έξι παιχνίδια έξι νίκες και να βρίσκετε πρώτη στη βαθμολογική κατάταξη, έχοντας πίσω τις ομάδες με ιστορία στο Ευβοϊκό ποδόσφαιρο.

Η πολλή καλή πορεία της ομάδας μας δεν κράτησε

πάρα πολύ καθώς μετά από μια κακή διαιτησία και τα πολλά νεύρα των παικτών μας, υπό την πίεση του πρωταθλητισμού, είχε ως συνέπεια να τιμωρηθούν τρεις παίκτες μας. Σε συνδυασμό με κάποιους τραυματισμούς που ακολούθησαν σε βασικούς παίκτες η ομάδα έχασε τη δυναμική της και υποχώρησε στη βαθμολογία του πρωταθλήματος.

A.E.A

ΟΜΑΔΕΣ	ΣΥΝΟΛΑ					ΕΝΤΟΣ	ΕΚΤΟΣ
	ΑΓ.	Β	Ν	Ι	Η Δ-Τ		
					Ν Ι Η Δ-Τ		Ν Ι Η Δ-Τ
1 Κονίστρες	19	52	17	1	1	62-13	7-1-1
2 Μαρύδρι	19	51	17	1	1	74-12	9-0-1
3 Αρτεμίς	19	50	16	2	1	70-20	8-1-1
4 Αιόλος	19	42	14	0	5	70-19	6-0-2
5 Ανδρονιάνοι	19	28	10	2	7	36-44	5-1-3
6 Μανόδρι	19	26	8	2	9	22-34	6-0-4
7 Τραχήλι	19	25	9	1	9	37-38	5-1-4
8 Βέλος	19	24	10	1	8	37-40	6-1-2
9 Αγ. Ιωάννης	19	19	6	1	12	29-49	2-1-6
10 Πετρές	19	13	6	1	12	30-50	4-0-5
11 Ζάρητρα	19	11	8	0	11	31-46	6-0-3
12 Οκτωνιά	19	-3	2	0	15	11-46	2-0-6
13 Αχιθοδερή	19	-6	1	0	17	6-46	1-0-9
14 Αγ. Λουκάς	19	-7	1	0	17	12-70	1-0-8

ΠΟΙΝΕΣ: 1+ σε πορείαν οι ποινές απ' το πρώτη πρωτόπειρο: Ζάρητρα (13), Αγ. Λουκάς (10), Αχιθοδερή (9) (3), Οκτωνιά (2), Βέλος (7) (4), Πετρές (6), Ανδρονιάνοι (4) (11), Τραχήλι (3), Μαρύδρι (15)



Το Σάββατο 4 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη αποκριάτικη εκδήλωση της Α.Ε.Α στο Δημοτικό Σχολείο. Η εκδήλωση ξεκίνησε γύρω στις 8 μ.μ και την ώρα διακοσμημένη αιθουσα κατέκλησαν οι μικροί μας φίλοι ντυμένοι με υπέροχες στολές και διασκέδασαν, ώσπου αργότερα πήραν τη σκυτάλη οι μεγαλύτεροι και συνέχισαν την εκδήλωση χορεύοντας ως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η Α.Ε.Α δίνοτας μεγάλη βαρύτητα σε τέτοιες εκδηλώσεις τοπικού χαρακτήρα, που αφορούν, κυρίως, τη νεολαία μας, προέβει σε αγορά ηχητικού

εξοπλισμού (ηχεία, μίκτης, ενισχυτής) έχοντας τη δυνατότητα στο μέλλον να διοργανώνει συχνότερα παρόμοιες εκδηλώσεις, τονώνοντας έτσι και την πολιτιστική δράση του χωριού μας,

A.E.A

Κακολύρι

Μάιος 1944
Ιστορία μιας μέρας

Στις 16 Φεβρουαρίου στον κινηματογάφο ΑΠΟΛΛΩΝ στην οδό Σταδίου 19, έγινε η πρώτη προβολή της ταινίας «Κακολύρι - Μάιος 1944».

Πρόσκειται για μία δραματική ταινία του Ευβοίας σκηνοθέτη Σταύρου Ιωάννου. Θέμα της ταινίας η εν ψυχρώ άνδριση εκτέλεση των 33 κατοίκων του γειτονικού μας χωριού Κακολυρίου από τις γερμανικές κατοχικές δυνάμεις. Πρωταγωνιστές της ταινίας οι ίδιοι οι κάτοικοι του χωριού, που εξιστορούν τα δρα-

ματικά γεγονότα, όπως τα έζησαν. Υπενθυμίζουμε, ότι μεταξύ των εκτελεσθέντων ήταν και δύο συγχωριανοί μας, ο Κων/νος Κούσουλας και ο Θεοδόσιος Ν. Λύκος από τα Δέντρα. Ο σκηνοθέτης προσέγγισε με ιδιαίτερη ευαισθησία το τραγικό γεγονός των αδικοχαμένων συμπατριωτών μας.

Στην προβολή παρευρέθηκαν ο Βουλευτής Δ. Πιπεργιάς, ο Δήμαρχος Κύμης Δ. Θωμάς, η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Κύμης Αρετή Μπάστα-Θωμά και αρκετός κόσμος, κάτοικοι Ταξιαρχών και άλλοι.

Δημήτρης Λύκος



Τιμητική Εκδήλωση για τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας

Την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2005 η Ιερά Μητρόπολις Μαντινείας και Κυνουρίας πραγματοποίησε μια ωφαίαν εκδήλωσιν στον Μητροπολιτικό Ναόν Τριπόλεως, του Αγίου Βασιλείου, επί τη συμπληρώσει εκατόν πενήντα χρόνων υπάρξεώς του.

Η εκδήλωσις αυτή σκοπόν είχε να τιμηθούν οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι συνέβαλον αφ' ενός μεν εις την ανέγερσιν του Ι. Ναού δια της ενισχύσεως των οικονομικώς ή και προσωπικώς συμπαραστάθησαν εις το έργον αυτό το Θεάρεστον, και αφ' ετέρου εκείνοι οι οποίοι τους μετέπειτα χρόνους υπηρέτησαν εις τον Ι. Ναόν κληρικοί και λαϊκοί.

Μεταξύ των δευτέρων παρίσταντο και δύο Μητροπολίται της Ελλαδικής Εκκλησίας. Ο εις ήτο ο Μητροπολίτης Καρυστίας και Σκύρου κ. Σεραφείμ ο οποίος είναι Αρκάς την καταγωγήν, δύσις υπηρέτησεν το πρώτον ως Διάκονος εις τον Ι. Ναόν του Αγ. Βασιλείου, χειροτονηθείς προφανώς εκεί υπό του τότε Μητροπολίτου, αλλά και μετέπειτα ως Ιερεύς και Ιεροκήρυξ εκήρυξε τον λόγον του Θεού από του Άμβωνος του Ναού, αλλά και ως Καθηγητής εδίδασκε τα παιδιά να ακολουθούν τον δρόμον του Θεού.

Ο δεύτερος ήτο ο προσφάτως εκλεγείς και χειροτονηθείς ως Επίσκοπος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος. Αρκάς και αυτός, υπηρετήσας εις τον Ι. Ναόν του Αγ. Βασιλείου.

Ετελέσθη των πρωίαν της Κυριακής Αρχιερατικόν Συλλείτουργον υπό των άνω Επισκόπων και του οικείου Επισκόπου κ. Αλεξάνδρου, το οποίον ήτο Κατανυκτικότατον αλλά και μεγαλοπρεπές.

Εις το τέλος της Θ. Λειτουργίας ετιμήθησαν υπό του οικείου Επισκόπου, αφ' ενός οι ως άνω αναφερθέντες Ιεράρχαι και οι υπόλοιποι Κληρικοί και λαϊκοί υπηρετήσαντες τον Ναόν, και έλαβον από τα χείρας τους τις τιμητικάς διακρίσεις.

Δια δε τας τεθνεώτας ετελέσθη επιμνημόσυνη Δέησις υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των εις τους κόλπους του Αβραάμ. Τας δε τιμητικάς διακρίσεις παρέλαβον οι οικείοι των.

Φυσικά, όταν υπηρετεί κάποιος την Εκκλησίαν και τον Θεόν, το κάνει επειδή το πιστεύει και το επιθυμεί και δεν περιμένει να τον ανταμοίψουν οι ιθύνοντες.

Αλλά είμεθα άνθρωποι κι εμείς και μία αναγνώρισης των όσων πράττουμε ορθώς, εις οιανδήποτε υπηρεσίαν και αν υπηρετούμεν, αυτό μας ενθαρρύνει και μας δίνει το κουράγιο και την δύναμιν να συνεχίσωμεν. Ανθρώπινο είναι και καλό.

Πρωτοπρεσβύτερος
Ιερεύς Κωνσταντίνος Σαρρής</p