



ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ

ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ & ΔΕΝΔΡΩΝ

ΔΙΜΗΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
 Έτος ίδρυσης 1977 - Γραφεία: Αγ. Φανουρίου 5 - 13451 Ζεφύρι • Τηλ.-Fax: 210 2480921- 210 2474432 ΚΙΝ. 6972318912

Έτος 8ο • Αριθμός Φύλλου 61 • Φεβρουάριος - Μάρτιος 2007 • Τιμή φύλλου 0,01 €

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ 12ΣΕΛΙΔΗ ΕΓΧΡΩΜΗ ΕΚΔΟΣΗ

30 χρόνια γόνιμης δημιουργίας



Τριάντα χρόνια Πολιτιστικός Σύλλογος Ανδρονιάνων - Δέντρων... να τα εκατοστήσει!!!

Όποιος έτυχε να περνάει στις 22 Απριλίου 2007 κατά τις 10.30-11 το πρωί από το Δημοτικό Σχολείο των Ανδρονιάνων, σίγουρα θα είδε πλήθος κόσμου μέσα και έξω από το χώρο του σχολείου. Θύμιζε μια από τις γνωστότερες συγκεντρώσεις του Συλλόγου, η διαφορά όμως ήταν πως η μέρα αυτή επρόκειτο για μία γιορτή, ένα ταξίδι νοσταλγίας στο παρελθόν και μια κοινή υπόσχεση για το μέλλον...

Η μέρα αυτή ήταν ένα σύντομο ταξίδι στο παρελθόν, τότε που 37 συγχωριανοί μας στη μακρινή για την εποχή Αθήνα υποκρινόμενοι από την επιθυμία, την αποφασιστικότητα και την πίστη για μια κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων του χωριού, ίδρυσαν τον Προοδευτικό Σύλλογο Ανδρονιάνων - Δέντρων.

Τριάντα χρόνια μετά, φίλοι, συγχωριανοί, νέοι και μεγαλύτεροι μαζεύτηκαν στο ειδικά διαμορφωμένο Κέντρο για τις εκπαιδευτικές, αθλητικές και πολιτιστικές ανάγκες νέων και

Συνέχεια στην 5η σελ.

25η Μαρτίου διπλή γιορτή

Χαρείτε αδέρφια τη μεγάλη μας διπλή γιορτή. Είναι γιορτή της πίστης και της λευτεριάς.

Και προμηνά τον ερχομό του Λυτρωτή και των προγόνων διαλαλεί την αρετή.

Μ' αυτά τα λόγια ο ποιητής τραγουδάει τη διπλή γιορτή της 25ης Μαρτίου. Διπλή λοιπόν η γιορτή, διπλή και η χαρά μας. Από την μια

την λευτεριά ήρθε στις 25 Μαρτίου 1821 στην Αγία Λαύρα, όταν ο Παλαιών Πατρών Γερμανός υψώνει την σημαία «Κι εμπρός της γονατίζουν χιλιάδες παλικάρια». Μακρύς κι' αιματηρός ο δρόμος για τη λευτεριά. Ένα κύμα οργής και μίσους αιώνων ξεχειλίζουν την ψυχή των γενναίων που ορμούν και πατούν τα κάστρα που χρόνια κρατούσαν οι εχθροί, φωνάζοντας **ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ**. Χρωστώντας τιμή και δόξα σ' αυτούς που πολέμησαν



γιορτάζουμε αυτή τη μέρα τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και από την άλλη τον Ευαγγελισμό της Ελλάδας μας, το χαρμόσυνο δηλαδή μήνυμα πως η λευτεριά θα γυρίσει στην πατριονική της εστία. Σαν σήμερα πριν από 186 χρόνια οι πρόγονοί μας άρπαξαν τα όπλα για να βάλουν τέλος στις ταπεινώσεις και στους εξευτελισμούς που ήταν καθημερινή τους υπόθεση. Δεν πήγαινε άλλο. Είχαν χάσει το όνομά τους. Ραγιάδες, δηλαδή δούλους, έτσι τους έλεγαν. Το πλήρωμα του χρόνου για

και έχυσαν το αίμα τους, ο Ελληνισμός γιορτάζει απ' άκρου εις άκρου την 25η Μαρτίου.

Τη γιορτάσαμε με όλες τις τιμές στο χωριό μας με την παρουσία όλων των κατοίκων του.

Στην Εκκλησία μας στα Εισόδια της Θεοτόκου τελέσθηκε λειτουργία και κατόπιν στο μνημείο των Ηρώων αφού προηγήθηκε παρέλαση των μικρών μαθητών του νηπιαγωγείου έγινε τρισάγιο από τον παπα-Σούλη. Μετά

Συνέχεια στην 4η σελ.

ΠΑΣΧΑ 2007

Βάγια βάγια το βαγιό τρώνε ψάρι και κολιό και την άλλη Κυριακή τρώνε το ψητό τ' αρνί.

Λόγια που μεταφέρονται μέσα από τους αιώνες της Ορθόδοξης Χριστιανικής παράδοσης.

Δηλώνει την προσμονή του ανθρώπου για την μεγάλη γιορτή.

Έτσι ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα των παθών του Χριστού μας. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος ακόμη και κάποιος που δεν πηγαίνει συχνά στην Εκκλησία να μην έχει παρακολουθήσει έστω και μια λειτουργία της Μ. Εβδομάδας.

Το Πάσχα είναι μια γιορτή που ζωντανεύει κυρίως η ελληνική περιφέρεια. Χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν τα μεγά-



την Κυριακή των Βαίων σιγά - σιγά και διαδοχικά στις βουβές γειτονιές άρχισαν να ακούγονται φωνές και τα σπίτια να φωταγωγούνται.

Οι τελευταίοι έφθασαν την Μ. Παρασκευή και έδωσαν το παρών στη λειτουργία και περιφορά του Επιταφίου που έγινε πιο νωρίς από τις άλλες ενορίες μιας, γιατί είναι γνωστό ότι το χωριό μας στερείται μόνιμου ιερέα επί τόσα χρόνια και τις ανάγκες μας καλύπτει ο παπα-Χρήστος και τον ευχαριστούμε.

Επίσης ευχαριστούμε και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας που ενώ μας είχαν πει ότι θα κάνουμε Ανάσταση στις 10 μ.μ. μας έστειλε τον πατέρα Θεόφιλο και έτσι έγιναν όλα κανονικά



στην ώρα τους. Τι όμορφο ήταν το βράδυ της Ανάστασης! Θαρρείς πως στην ατμόσφαιρα πλα-

λα αστικά κέντρα και παίρνουν το δρόμο για τα χωριά τους.

Έτσι και το πανέμορφο χωριό μας συγκεντρώσε και φέτος πολύ κόσμο. Από

Συνέχεια στην 9η σελ.

Σας γνωστοποιούμε ότι ο Προοδευτικός Σύλλογος του χωριού μας από σήμερα βρίσκεται στο ιντερνέτ στη σελίδα:

www.andronianoι.gr • e-mail: ps_andronianoι@yahoo.gr

Σας περιμένουμε να φτιάξουμε την ιστοσελίδα μας

25η Μαρτίου διπλή γιορτή

Συνέχεια από την 1η σελ.

ακολούθησε κατάθεση στεφάνων, εκφώνηση λόγων από σημαντικά πρόσωπα και απαγγελία ποιημάτων από τα νήπια.

Ο Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου κ. **Βαγγέλης Δήμου**, ο Πρόεδρος του Προοδευτικού Συλλόγου κ. **Δημήτρης Χρυσάνης**, από την πλευρά της Αθλητικής Ένωσης ο κ. **Νίκος Δήμου** και το νηπιαγωγείο Ανδροιανών, κατέθεσαν στεφάνια μέσα από την ψυχή τους με καμάρι για το ελληνικό πνεύμα και φυσικά προς τιμή των ηρώων που θυσιάστηκαν και πολέμησαν για το έθνος μας.

Περίτρανο λόγο εκφώνησε ο αξιότιμος δάσκαλος κ. **Γιάννης Κοντός** μεταδίδοντας το πνεύμα του στους παρευρισκόμενους φορτίζοντας το κλίμα με συγκίνηση και δέος.

Επίσης η νηπιαγωγός κ. **Τζουνοπούλου Αποστόλου Αγαθή** καταθέτοντας λόγια πίστης και ευλάβειας για τον Ελληνισμό μας έβαλε στο κλίμα της επετείου ξυπνώντας αναμνήσεις στους παλιούς κι' ελπίδα πασιφισμού στους νεότερους.

Οι μικροί μαθητές απήγγελλαν ποιήματα και τραγούδια αφιερωμένα στην Εθνική μας επέτειο κάνοντας γονείς να δακρύνουν και όλους τους παρευρισκόμενους να τα καταχειροκροτήσουν ενθουσιασμένοι.

Η τελετή έκλεισε με τον Εθνικό Ύμνο που έψαλλαν περήφανα τα χείλη μικρών και μεγάλων υπενθυμίζοντας για άλλη μια φορά πως είμαστε περήφανοι για το Έθνος και την πατρίδα μας και ότι χάριν των ηρώων μας ζούμε και αναπνέουμε ελεύθερα.

Βάσω Σαρηγιαννίδη - Σπύρου

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΤΟΥ

Σήμερα ο Ελληνισμός χαιρετίζει την ανάσταση του Γένους, πανηγυρίζει το θεϊκό Ευαγγέλιο. Τιμάει τους ηρωικούς νεκρούς. Αντιφωνεί στη φωνή της ιστορίας, για την κατανόηση του μεγάλου χρέους που κληρονόμησε από την τρισέβδομη ιστορία μας. Αυτό το χρέος επιτελούμε κι εμείς σήμερα. Τιμούμε τους προγόνους μας και προσπαθούμε να τους γνωρίσουμε καλύτερα. Να ακούσουμε τα χτυποκάρδια τους, να γευθούμε τις πίκρες τους. Να νιώσουμε τη χαρά τους σε μεγάλες ώρες που πέρασαν. Να αισθανθούμε τη συγκίνηση που δημιούργησαν στις καρδιές τους, οι πατριωτικές εξάρσεις, η εθελουθσία και τα ολοκαυτώματα. Να ανακαλύψουμε τους ιστορικούς θησαυρούς και να πιστέψουμε πως πάνω στις αγέρωχες πέτρες, στις κορυφές σε τούτο το δικό μας ιερό χώμα χαρακτήκε η μοίρα της

Ελλάδας υψώθηκαν οι πόθοι και οι ορατισμοί, γράφτηκαν οι αιώνες αλήθειες και θεμελιώθηκαν οι ακατάλυτες ανθρωπίνες αξίες της ελευθερίας και της ανθρωπίνης αξιοπρέπειας. Οι μορφές των ηρώων διαβαίνουν μπροστά μας με την ομορφιά της αιωνιότητας. Ακούγεται η φωνή του Γένους. Προβάλλονται όρθιες οι ψυχές που γέμισαν και συνέτριψαν τους βάρβαρους Οθωμανούς. Ζυμώνουμε την ψυχή μας με τις μορφές των ηρώων του '21.

Ετοιφερόμαστε το πνεύμα της λευτεριάς καλύτερα και φωτίζουμε το δρόμο για το σιγούρο μέλλον της πατρίδας μας! Όσοι λαοί δεν έχουν ιστορική μνήμη χάνονται, ξεθωιάζει η ψυχή τους. Γίνονται εύκολοι στους τυράννους.

Όσοι όμως τροφοδοτούνται από τη δεξαμενή των παραδόσεων της ιστορίας των ξαναγεννιούνται, αγωνίζονται, δε ζουν γονατισμένοι και πεθαίνουν όρθιοι για την απόκτηση της ελευθερίας. Με τις παραδόσεις που κρατούν ξύπνια και φωτεινή τη συνείδηση ο Ελληνικός λαός μπόρεσε να κρατήσει 400 ολόκληρα χρόνια άκοπο το νήμα της ιστορικής συνοχής.

Με τη γλώσσα, την πίστη και το έθιμο σφιχτόδετο το «Είμαι του» και δυνάμωμε την ελπίδα του. Με το αδούλωτο πνεύμα και την αγάπη προς την πατρίδα άκουσε τα καλέσματα και τα εθνεγερτήρια σαλπίσματα του αγώνα. Ξύπνησε στα βάθη του το αίσθημα της αλύγιστης δύναμης και λευτερωμένος εσωτερικά βρήκε τη δύναμη να παλαίψει και να νικήσει.

Στους ζεστούς κόρφους της η μάνα θέρμανε την αποσταμένη ελπίδα. Η κρυμμένη σπίθα που αγνοφέγγιζε στα ματωμένα χρόνια, στο πηχτό σκοτάδι, γίνεται φλόγα αστραφτερή και ξεμπερώνει η Ανατολή του '21. Ασπάζει στα περήφανα ελληνικά βουνά η ελληνική λεβεντιά. Με το άγριο τραγούδι της λεβεντιάς τρώμαξαν οι τυράννοι. Στήνονται αράγιστα προπύργια. Οι αλυσίδες τρίζουν. Τα θωρακισμένα κάστρα των βαρβάρων ραγίζουν. Προχωρούσε η πίστη και ακολουθούσε η λεβεντιά. Ξεσχίζονται τα μισοφέγγαρα και στη θέση τους ανεμίζουν τα ελληνικά σύμβολα. Κι εκεί που στήνουν οι αετοί τις φωλιές τους, γεννήθηκαν τα όνειρα του δουλωμένου γένους, δοκιμάστηκε η ελληνική αρετή και η φυλετική αντοχή. Αυτό που δημιούργησε ο παπός, ο δάσκαλος που με τα προφητικά, ελπιδοφόρα πατριωτικά λόγια του στο κρυφό σχολειό ράντιζε τις πολεμένες και μαραμμένες ψυχές και έγιναν δροσοβόλες, αστείρευτες πηγές της αντρείουσνης. Οι θηλιές που περνούν στους αγωνιστές πνίγουν τον ίδιο το φονιά τους. Ο βόγγος γίνεται αντίλαλος. Ανασηκώνεται ο Μοριάς, η Ρούμελη μογκρίζει και βρόντησε ολόκληρη η Ελλάδα. «Χτυπάτε πολεμάρχοι μη λησμονείτε το σχολειό των παιδιών της πατρίδας» Ανάβουν τα κριοφί-



λια, γκρεμίζοντας κάστρα, γυναίκες σέρνουν το χορό του θανάτου, αντρείωνονται οι δειλοί, δημιουργούνται ολοκαυτώματα Κούγκια και Ζάλογγα, Αλαμάνες και Δερβενάκια, Αρκαδία και Μανιάκια. Και οι ματωμένοι αυτοί αγώνες, σχεδόν χωρίς ανάπαυλα βάστηξαν τέσσερις ολόκληρους αιώνες, ο Ελληνισμός αιμορραγούσε κάτω από τα ανελέητα χτυπήματα ενός πρωτοφανούς σε ωμότητα βαρβαρισμού. Δεν έμεινε βασιανιστικό όργανο που να μη χρι-

Και το παράδειγμα για θυσίες μας το έδωσε πρώτος ο Κλήρος, στα ματωμένα ίχνη του βάδισαν οι στρατιές των μαρτύρων - αγωνιστών. Κι αποχτάει αυτή η τιτανομαχία μεγαλύτερη σημασία, γιατί ένας λαός λησμονημένος από τους πολιτισμένους Ευρωπαίους και καταφρονημένος ραγιάς, ορμάει μόνος του για την επική του διαθήκη, αρπάζει μόνος του τις τύχες του και κατευθύνει με τη θυσία του τα περπιωμένα του.



μποιήθηκε, για να κάμψει την αντίσταση των γενναίων μαχητών της πατρίδας. Όλη η σατανική κακουργία και δολιότητα επιστρατεύθηκε, για να εκπορθήσουν τις απόρρητες ψυχές των

Γι' αυτό το εικοσιένα δεν είναι παρελθόν, είναι παρόν και μέλλον. Εχουμε χρέος να σχηματίσουμε μια πυκνή ατσάλινη, αράγιστη φάλαγγα, απ' όλους τους Έλληνες. Να χτίσουμε



αγωνιστών. Και η αντίσταση δεν κάμφθηκε. Και το οχυρό δεν έπεσε. Και το δέντρο της πίστης για τη λευτεριά που φύτεψε ο ανώνυμος αγωνιστής όχι μόνο δεν ξεριζώθηκε από τις θύελλες του μίσους, αλλά ριζώσε βαθύτερα. Όσο πιο ισχυροί ήταν οι άνεμοι των διωγμών, τόσο πιο βαθιά άπλωνε τις ρίζες του. Όσο πιο πολύ χυνόταν αίμα μαρτυρικό, τόσο ποτιζόταν με αυτό και φουντώναν τα κλαδιά του και γέμιζαν καρπούς οι κλώνοι του. Τετρακόσια χρόνια αγώνες, θυσίες, αίματα. Αυτό είναι το ξεκίνημα για ελευθερία του Ελληνισμού. Ένα ξεκίνημα μοναδικό στην ιστορία της ανθρωπότητας.

ένα απόρρητο κάστρο που θα συντρίβονται οι βάρβαροι. Να θρέψουμε τους νέους με τα διδάγματα του '21. Να τους μολιάσουμε με την ιδέα που υψώνει την ψυχή στη θυσία για την ελευθερία. Σήμερα όλοι οι Έλληνες αισθάνονται άφραστο μεγαλείο. Χορεύει η ψυχή τους, όπως χόρευε το κριοφύλι στις βουνοκορφές και τους κάμπους. Τραγουδάει τη λευτεριά του όπως τραγουδούσαν οι αγωνιστές την ώρα της μάχης και του γλυκού θανάτου. Σαλπίζει την αισιοδοξία για την σιγουριά της αιώνιας Ελλάδας.

Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821

30 χρόνια γόνιμης δημιουργίας

Συνέχεια από την 1η σελ.

μεγαλύτερων στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου του χωριού για να τιμήσουν τη μέρα αυτή με μια μεγαλόπρεπη γιορτή. Η διαμόρφωση της αίθουσας έγινε με προσωπική, εθελοντική εργασία μελών του Συλλόγου και με δαπάνες αυτού.

Η εκδήλωση άρχισε με τον αγιασμό για τα εγκαίνια του Κέντρου Δημιουργικής Απασχό-

με τη διήγησή του μνήμες και αναμνήσεις. Για το πολύτιμο διδακτικό τους έργο βραβεύτηκαν και οι δάσκαλοι: **Ι. Κοντός, Ε. Θεοδώρου και Δέσποινα Πλατή. Η Κούλα Κουρούση** παρέλαβε πλακέτα σε ένδειξη αναγνώρισης του σημαντικού διδακτικού έργου του πατέρα της, του αιμνήστου διδασκάλου **Ευαγγέλου Κουτσούμης**.

Συγκινητική ήταν η βράβευση του Παρα-



ολυμπιονίκη **Ευθύμιου Καλαρά**. Ο σπουδαίος αθλητής με τις πολλαπλές του νίκες σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο έκανε περήφανους και συγκίνησε τους παρευρισκόμενους με τον γεμάτο, από αστείρευτη πηγαία δύναμή του, λόγο. Σε απάντησή του συναισθηματικά φορτισμένος ήταν και ο λόγος του Προέδρου **Δ. Χρυσάγη**. Η βράβεισή του από το

λησης, Εκπαίδευσης και Ψυχαγωγίας **ΝΙΚΟΣ ΚΩΤΣΗΣ** από τον παπιά του χωριού, παπιά Χρήστο.

Την έναρξη της εκδήλωσης έκανε ο Πρόεδρος του Συλλόγου, **Δημήτρης Χρυσάγης**. Με μία σύντομη αναφορά-επισκόπηση στο σημαντικό και πολλές φορές δύσκολο έργο του Συλλόγου καλωσόρισε τους παρευρισκόμε-

λους. Με απλό και παραστατικό τρόπο σκιαγράφησε το έργο, την προσφορά και τους στόχους του Συλλόγου, εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη συνέχιση του έργου αυτού δίνοντας ταυτόχρονα απάντηση στους επικριτές του έργου του Συλλόγου.



Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την ομιλία του **Σπύρου Σταμάτη** που γλαφυρά απεικόνισε τα 30 χρόνια ζωής του Συλλόγου και το έργο του. Τη σκυτάλη πήρε στη συνέχεια ο **Ι. Κοντός**, που και αναφέρθηκε στη ζωή και στο σημαντικό έργο του **Νίκου Κωτσή** κάνοντας αναφορά σε ιστορίες που έφεραν πολλούς πίσω στα μαθητικά τους χρόνια. Ο πρώην Πρόεδρος και νυν Γραμματέας του Συλλόγου **Δημήτρης Λύκος** αναφέρθηκε τέλος με αποφασιστικό λόγο στις εμπειρίες και στους στόχους του Συλλόγου δίνοντας υπόσχεση για συνέχιση του σημαντικού έργου και στο μέλλον.

Στη συνέχεια, η Αντιδήμαρχος της Κύμης, κ. **Βελισσαρίου Ευαγγελία** με την ομιλία της υπογράμμισε τη σημαντικότητα του έργου του Συλλόγου και δεσμεύτηκε ενώπιον όλων για υποστήριξη του έργου αυτού.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με τις τιμητικές διακρίσεις στους δασκάλους που δίδαξαν γενεές μαθητών στο χωριό των Ανδρονιάνων και σφράγισαν με το διδακτικό τους έργο σημαντικές εποχές. Φανερά συγκινημένοι ανέβηκε στο βήθρο το τιμώμενο πρόσωπο της εκδήλωσης, ο **δάσκαλος Ν. Κωτσή**, που ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους και ζήτησε

Σύλλογο Ανδρονιάνων δεν θα μπορούσε να είναι παρά ένα μικρό δείγμα της ευγνωμοσύνης για την περηφάνια και το θαυμασμό που εμπνέει στους συμπατριώτες του.

Τον Παραολυμπιονίκη μας βράβευσε και η Αθλητική Ένωση Ανδρονιάνων. Την τιμητική πλακέτα παρέδωσε στον **Ε. Καλαρά**, ο Πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης, **Σταμάτης Παπανικολάου**, αφού και αυτός με στη σειρά του ευχαρίστησε τον νεαρό Ολυμπιονίκη.

Τιμητικές πλακέτες δόθηκαν και σε μέλη του Συλλόγου των Ανδρονιάνων-Δένδρων, όπως ο **Δημήτρης Λύκος** για την πολυετή προσφορά του στο Σύλλογο των Ανδρονιάνων, ο **Νίκος Κουτσούμης**, ο **Κώστας Χρυσάγης**.

Επίσης, για τη συνεισφορά τους στην εφημερίδα του Συλλόγου που συμπλήρωσε 10 χρόνια ζωής και που στάθηκαν αρκετά για να κινήσουν και το ενδιαφέρον σημαντικών φορέων, όπως το Κέντρο Ευβοικών Σπουδών, έλαβαν τιμητική διάκριση οι: **Γιάννης Καλαμαλικής (Σόλιγκας)**, που καταχειροκροτήθηκε από το μαζεμένο πλήθος για το ειδικά γραμμένο για αυτή τη μέρα ποίημά του, **Γιώργος Νάνος, Αρετή Χρυσάγη, Πασπαλιάρη Πόπη και Κατερίνα Σακκή**.

Την απομομή των πλακετών, που έφεραν το χαρακτηριστικό λογότυπο του Συλλόγου Ανδρονιάνων-Δένδρων, τόσο στους δασκάλους όσο στον Ολυμπιονίκη μας και στα μέλη

του Συλλόγου απενεμήθησαν από τους: Αντιδήμαρχο κ. **Βελισσαρίου**, Νομαρχιακό Σύμβουλο κ. **Θεοδώρου**, Πρόεδρο **Τ.Σ. Ευάγγελο Δήμου**, Πρόεδρο **Α.Ε.Α. κ. Παπανικολάου**, Πρόεδρο του Δ.Σ. του Συλλόγου κ. **Δημ. Χρυσάγη**, παπα-Χρήστο, από τους **Στεφ. Τσαβέλα, Δημ. Λύκο, Σταμάτη Σπύρου και Μερόπη Χρυσάγη**.

Ακολούθησε συνεννόηση στην ταβέρνα του **Βαγγέλη Μπαρούμη**, στην οποία προσφέρθηκαν πλούσια σε ποικιλία εδέσματα φτιαγμένα από τις γυναίκες του χωριού.

Τα τριακοστά γενέθλια του Πολιτιστικού Συλλόγου των Ανδρονιάνων ήταν ένα γεγονός που έκανε την ηλιόλουστη αυτή Κυριακή ξεχωριστή από όλες τις υπόλοιπες. Το σημαντικότερο όμως όλων ήταν το γεγονός ότι μαζεύτηκαν όλοι για να γιορτάσουν τη μέρα αυτή δίνοντας με αυτό τον τρόπο άδηλα, έμμεσα και αυτονόητα ένα είδος «υπόσχεσης» για συνέχιση της κοινής προσπάθειας στο μέλλον.

Κατερίνα Σακκή

Ειδικότερα για τη ζωή και το έργο του θα σας μιλήσει ο **δάσκαλος Κοντός Γιάννης** που υπήρξε μαθητής του.

Για ό,τι έχει φτιαχτεί εδώ μέσα που βρισκόμαστε έχουν δουλέψει πολλές μέρες και ώρες με πολλή αγάπη και όρεξη πάρα πολλοί άνθρωποι, μικροί και μεγάλοι σε διάφορους τομείς.

Από το ράφι των κουρτινών, τα βαψίματα μέχρι το στήσιμο των ηλεκτρονικών υπολογιστών της μικρής αρχικά βιβλιοθήκης μας που με το καιρό θα γίνει μεγαλύτερη και πλουσιότερη.

Τους ευχαριστούμε όλους μέσα από την καρδιά μας. Ευχαριστούμε όλους που με την συνδρομή τους και την οικονομική τους ενίσχυση έγινε αυτό το έργο.

Γιατί όπως σας είχα πει κάποτε οποιαδήποτε οικονομική προσφορά στο σύλλογο επιστρέφει πάλι σ' εσάς για το κοινωνικό όφελος.

Στην απέναντι αίθουσα η **Α.Ε.Α.** εγκαينιάζει μαζί με μας το γυμναστήριό της γιατί καλό



ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ. ΧΡΥΣΑΓΗ

Αγαπητοί συγχωριανοί και συγχωρινές, φίλες και φίλοι Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά.

Σας καλωσορίζω. Και σας ευχαριστώ που μας τιμάτε με την παρουσία σας.

Όπως έχετε διαβάσει στην πρόσκληση εφέτος ο σύλλογός μας συμπληρώνει 30 χρόνια από την ίδρυσή του.

Έχουμε λοιπόν κάθε λόγο να γιορτάσουμε γιατί σε εποχές που άλλοι σύλλογοι διαλύονται εμείς αντέχουμε και προχωράμε χάρη στην αγάπη σας και την συμπαράστασή σας.

Είμαστε ιδιαίτερως ευτυχισμένοι που αυτή η εκδήλωση γίνεται σ' αυτή εδώ την αίθουσα του δημοτικού σχολείου μας.

Επί τόσα χρόνια αφουγκραζόμαστε την

είναι η πνευματική άσκηση να συμβαδίζει με την σωματική και το αντίθετο. Με την **Α.Ε.Α.** συνεργαστήκαμε άριστα και σκοπός μας είναι ο ένας φορέας να στηρίζει τον άλλο όποτε χρειάζεται.

Θα σας μιλήσει αργότερα ο Πρόεδρος της **κ. Παπανικολάου**. Το Δ.Σ. με την ευκαιρία αυτή της εκδήλωσης αποφάσισε να τιμήσει μερικούς ανθρώπους. Τους χωρίσαμε σε δύο ομάδες. Η πρώτη είναι οι δάσκαλοι, που κατ'εξοχήν έζησαν και δίδαξαν στο σχολείο μας.

Η δεύτερη είναι οι άνθρωποι που ο καθένας με τον δικό του τρόπο έχουν προσφέρει στο Σύλλογο.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τιμούμε και όλους τους άλλους αλλά σε μια φορά δεν γίνεται να αποδώσουμε σε όλους τιμητικά μετάλλια. Επιφυλασσομέθεα στο μέλλον.



επιθυμία της νεολαίας του χωριού μας να έχει ένα δικό της χώρο. Κι έτσι μετά από την παραχώρηση της αίθουσας στο σύλλογό μας αρχίσαμε σιγά - σιγά να τον δημιουργούμε.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα μαζί με τα γενέθλια του συλλόγου μας να εγκαινιάζουμε το «**Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης εκπαιδευσης και ψυχαγωγίας**» δίνοντάς του το όνομα του δασκάλου μας **Νίκου Κωτσή**, ο οποίος έχει διδάξει πολλές γενιές παιδιών στα είκοσι χρόνια που υπηρέτησε στο χωριό μας.

Μετά το τέλος των ομιλιών και των βραβεύσεων θα περάσετε απέναντι στην ταβέρνα του **Μπαρούμη**, σας περιμένει ένας μπουφές με φαγητά που μαγειρεύσαν γυναίκες του χωριού μας. Τους αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Κλείνοντας θα ήθελα να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή για όλους αυτούς που δεν είναι πια κοντά μας με πιο πρόσφατο το χαμό του **Τάσου Καλαρά**.

Συνέχεια στην 6η σελ.

30 χρόνια γόνιμης δημιουργίας

Συνέχεια από την 5η σελ.

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ Γ. ΚΟΝΤΟΥ

Κυρίες και κύριοι, η παρουσία σας σήμερα στην εκδήλωση του Προεδρικού Συλλόγου μας αποτελεί ύψιστη τιμή.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους των συγχωριανών μας τη διοίκηση του Πολιτιστικού Προεδρικού μας συλλόγου για την ευγενική του πρωτοβουλία να εμπλουτίσει την αίθουσα αυτή με ηλεκτρονικούς υπολογιστές καθώς και άλλα μηχανήματα, τα οποία θα βοηθήσουν τη νεολαία του χωριού μας, να αποκτήσει εφόδια για την περαιτέρω πορεία της στις δύσκολες κοινωνικές απαιτήσεις. Η ανιδιοτελής αυτή προσφορά σας κύριοι του Συλλόγου μας αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση του δύσκολου έργου που επιτελούν οι εκπ/κοί μας, να είστε βέβαιοι ότι θα συμβάλει αφενός μεν στη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής, αφετέρου δε στην αποτελεσματικότερη αφομοίωση των νέων ηλεκτρονικών προγραμμάτων. Σας ευχαριστώ και πάλι και εύχομαι κάθε επιτυχία στις δραστηριότητες του Συλλόγου.

Μετά τις ευχαριστίες μας προς τη διοίκηση του Συλλόγου για τη μεγάλη αυτή προσφορά του, θα αναφερθώ εν συνεχεία στη σημασία και την προσφορά του εκπαιδευτικού έργου στη μόρφωση των παιδιών μας. Το έργο αυτό δεν είναι εύκολο, αντίθετα είναι έργο δύσκολο και επίπονο.

Είναι οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν δύσκολοι, αλλά γεμάτοι ομορφιά, γιατί έχουν στο κέντρο της όλης προσπάθειας τη μόρφωση και το χαρακτήρα του παιδιού. Καλούμαστε οι εκπ/κοί να αποδείξουμε στην πράξη, καθέννας χωριστά και όλοι μαζί ότι είμαστε ικανοί να μετουσιώσουμε σε αποτελέσματα τις προσδοκίες του κόσμου, να αναπτύξουμε σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με το παιδί, να δώσουμε νέο όραμα και προοπτική στην εκπ/ση, με αποτελεσματικότητα και επαγγελματική ευσυνειδησία.

Να καταδείξουμε με την υπηρεσιακή και προσωπική μας ζωή ότι είμαστε άξιοι για εκείνο που η πολιτεία μας εμπιστεύτηκε, για να πετύχουμε τα παιδιά μας να γίνουν καλοί και αγαθοί πολίτες σύμφωνα με το ιδεώδες της αγω-



γής στην αρχαία Αθήνα. Σύνθημά μας είναι το λεχθέν από τον Όμηρο «Αίεν αριστεύειν και υπερίοχον έμμεναι άλλων», δηλαδή πάντοτε να είσαι ο καλύτερος και να υπερτερείς των άλλων, με την έννοια φυσικά της ευγενούς αμιλλας.

Ο Κουρτιδής αναφέρει για τον εκπ/κό, ότι μοιάζει με τη λαμπάδα που λιώνει για να φωτίζει τους άλλους. Ένα και μόνο παράδειγμα η ρήση του Μ. Αλεξάνδρου «εις μεν τον πατέρα μου οφείλω το ζην, εις δε το διδάσκαλόν μου το ευ ζην» μαρτυρεί πόσο υποσβλητική δύναμη ασκεί στις ψυχές των μαθητών ο δάσκαλος. Βαθύτατη λοιπόν η αποστολή των εκπ/κών και λαμπρότατη η παράδοσή των. Ανάλογος δε πρέπει να είναι ο σεβασμός και η εκτίμηση της κοινωνίας προς αυτούς, εφ' όσον παντού και πάντοτε η εκπ/ση απετέλεσε το βάθρο της υγιούς κοινωνίας και οι εκπ/κοί υπήρξαν οι γλύπτες που έδωσαν μορφή και πνοή στην ασχημάτιστη ψυχή της νεολαίας της Ελλάδας. Ένας εκπ/κός που τήρησε με ευλάβεια όλα τα ανωτέρω και το όνομά του θα πάρει το «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Εκπαιδευσης και Ψυχαγωγίας» με τους υπολογιστές και τα άλλα μηχανήματα, είναι ανάμεσά μας και είναι ο δάσκαλος κ. Ν. Κωτσής του οποίου μαθητής υπήρξα εγώ όπως και πολλοί άλλοι συγχωριανοί μας. Γεννήθηκε το 1920 στους Ανδρονιάνους. Ο πατέρας του πέθανε σε μικρή ηλικία αφήνοντας ορφανά μητέρα και τρία παιδιά. Δύσκολος ο αγώνας για επιβίωση και μεγάλη δυσχέρεια να σπουδάσει κανείς με αυτές τις συνθήκες.

Παλεύοντας σκληρά κατάφερε να βοηθή-

σια φέροντας ευθύνη για τυχόν ατύχημα, αγόρασε την αυλή που συνορεύει με το σχολείο, η οποία διαμορφώθηκε αργότερα και σήμερα είναι ο χώρος του γηπέδου του σχολείου με αποτέλεσμα το σχολείο να αποκτήσει ευρύχωρο και ηλιόλουστο χώρο.

Πέραν των δραστηριοτήτων στο σχολικό χώρο, οι δραστηριότητες του κ. Κωτσή επεκτείνονται στον κοινωνικό χώρο. Υπήρξε σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις πρωτοπόρος, ήταν αρωγός σε ό,τι αφορούσε το κοινωνικό σύνολο. Τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση τα πραγματοποιήσε στην Αθήνα όπου πήρε μετάθεση το 1965 για σπουδές των παιδιών του μέχρι το 1978 όπου συνταξιοδοτήθηκε.

Ο Προεδρικός Σύλλογός μας τιμά την προσφορά του κ. Κωτσή και δίνει το όνομά του στο «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Εκπ/σης και Ψυχαγωγίας», εμείς δε οι συγχωριανοί του ευχόμεσθε ό,τι καλύτερο γι' αυτόν, καθώς για την νεολαία του χωριού μας το Κέντρο αυτό να αποτελέσει του χωριού μας το κέντρο αυτό να αποτελέσει την πυξίδα για ένα λαμπρό μέλλον.

Σας ευχαριστώ

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΠΥΡΟΥ

Τριάντα χρόνια λοιπόν. Προσωπικά αισθάνομαι ότι συμμετέχω σε μια όχι συνηθισμένη γιορτή. Δεν γνωρίζω πως φτάνει στο δικό σας αισθητήριο αυτό το «τριάντα χρόνια». Είναι ένα μεγάλο διάστημα αν και ένα ελάχιστο ωματίδιο στο χρόνο. Μιλώντας όμως για το χρόνο ζωής ενός φορέα όπως ο Σύλλογός μας, έχω την αίσθηση πως αυτά τα τριαντάχρονα



σει με τα λίγα χρήματα που εξοικονομούσε την οικογένειά του και παράλληλα να σπουδάσει δάσκαλος. Δημιούργησε οικογένεια εξαιρετική με αρχές και τα παιδιά του πέραν της μόρφωσης είναι άτομα χρήσιμα και ευπολόγητα στην κοινωνία. Διορίστηκε για πρώτη φορά δάσκαλος το 1943 στο Δημοτικό Σχολείο Βαρελαίων Καρύστου.

Οι συνθήκες είναι άσχημες λόγω της Γερμανοιταλικής κατοχής, αλλά και του απομονωμένου και απομακρυσμένου χωριού. Το 1945 τοποθετείται στο Δημοτικό Σχολείο Κοντουμουλά Καρυστίας όπου έχτισε και σχολείο. Το 1946 στο Κάτω Κουρούνη και το 1947 μέχρι το 1969 για περίπου 20 χρόνια στους Ανδρονιάνους, προσφέροντας με όλες του τις δυνάμεις ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν για τη μόρφωση των παιδιών και τη διάπλαση του χαρακτήρα τους.

Υπήρξε αυστηρός και συγχρόνως επιεικής, ακούρατος μαχητής της εκπαίδευσης και ένιωθε όλα τα παιδιά του σχολείου σαν παιδιά της δικής του οικογένειας. Συνισταμένη όλων αυτών των προσπαθειών ήταν η πληθώρα από τους μαθητές του επιστημόνων και άλλων δημιουργικών ατόμων χρησίμων στην κοινωνία.

Για το σχολείο το οποίο έβλεπε σαν σπίτι του προσέφερε τα μέγιστα. Δημιούργησε τη νέα αίθουσα με αποτέλεσμα όλα τα παιδιά να συστεγάζονται στο ίδιο κτίριο, με αυτεπιστα-

αποτούν άλλη διάσταση. Δεν συναντάς εύκολα ένα σύλλογο όπως ο δικός μας με 30 χρόνια συνεχούς και συνεπούς δραστηριότητας που τον φέρνουν ακμαίο σήμερα και συνάμα αισιόδοξο. Στα τριαντάχρονα του συλλόγου μας λοιπόν είναι χρήσιμο να κάνουμε μια αναδρομή. Όχι απλά για να απαριθμήσουμε το έργο ή το μη έργο του, αλλά για να καταγράψουμε συμπεράσματα και διαπιστώσεις θετικές αλλά και αρνητικές.

Ένα πολύ συμπαθητικό ζώακι του δάσους, ο κάστορας, αντιλαμβανόμενο το κελάρωμα των νερών αρχίζει και κτίζει τη φωλιά του στα φράγματα των ποταμών, φράγματα που το ίδιο και για λόγους υπαρκτής δημιουργεί. Ανάλογα ερεθίσματα φαντάζομαι πως χρειάστηκαν σαν πρώτη ύλη για την δημιουργία του συλλόγου μας. Πριν από 30 χρόνια λοιπόν το 1977 ιδρύθηκε ο Προεδρικός Σύλλογος Ανδρονιανών και Δένδρων. 37 συγχωριανοί και συγχωριανές μας στην μακρινή σε σχέση με το σήμερα Αθήνα υπέγραψαν το ιδρυτικό Καταστατικό του Συλλόγου μας, υλοποιώντας την ιδέα και την πρωτοβουλία που έμελε να στεριώσει και να καρπίσει. Ήταν αμέσως μετά τη μεταπολίτευση, χρόνια γεμάτα πάθος, αισιοδοξία, ελπίδες. Σ' αυτό το κλίμα γεννήθηκε ο Σύλλογός μας. Με αφετηρία την αγάπη των ιδρυτών του και

Συνέχεια στην 7η σελίδα

30 χρόνια γόνιμης δημιουργίας

Συνέχεια από την 6η σελ.

πολλών άλλων για το χωριό και την πεποίθηση τους πως με κοινές προσπάθειες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ικανοποίηση αναγκών

πλευράς υποδομών (δρόμοι, πλατείες κλπ.)
 -Παρεμβάσεις στις εκκλησίες και στα εξωκλήσια του χωριού.
 -Ανάπτυξη, βελτίωση των διανθρώπινων σχέσεων και επαφών.



-Η καθιέρωση του πανηγυριού στο χωριό το καλοκαίρι και της συνεστιάσεως στην Αθήνα το χειμώνα.
 -Η καθιέρωση εκδηλώσεων για τα παιδιά.
 -Έργα αθλητικής υποδομής και αγορά αντιστοιχού εξοπλισμού για τους νέους.
 -Πλήθος έργων ανάπλασης χώρων (δρόμοι, παιδικές χαρές κλπ)
 -Ουσιαστικές παρεμβάσεις στο Σχολείο μας και στους γύρω χώρους του όπως και στο σχολείο των Δένδρων.
 -Διάνοιξη και επιδιόρθωση-συντήρηση δρόμων, δαπάνες ηλεκτροφωτισμού, υγείας κλπ
 -Συμμετοχή και παρεμβάσεις για ευρύτε-

επιτροπής, ένα ζητούμενο θέμα, θα αναβαθμίσει ακόμα πιο πολύ την όλη παρουσία της εφημερίδας μας.
 Πιο πρόσφατο έργο αυτό στη βορεινή αίθουσα του σχολείου μας, με την επισκευή του, την τοποθέτηση 6 Η/Υ, τη σύνδεση με το διαδίκτυο (internet), την δημιουργία βιβλιοθήκης κλπ. Έργο προσφορά στους νέους και στα παιδιά που πολλά μπορεί να προσφέρει με τη σωστή του χρήση. Επίσης πρόσφατο και ιδιαίτερα σημαντικό έργο που βρίσκεται στο κατασκευαστικό του στάδιο, είναι η δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο (internet) με διεύθυνση www.andronianoi.gr. Μέσω αυτού το χωριό μας βρίσκεται πλέον μέσα στο οπτικό πεδίο του



ρα θέματα του Δήμου μας και του Νομού μας.
 -Η έκδοση της εφημερίδας μας «Η Φωνή των Ανδρονιάνων-Δένδρων» που φέτος κλείνει τα 10 χρόνια της εκδιδόμενης σταθερά οκτασέλιδη κάθε δίμηνο, διανεμόμενη χωρίς χρέωση και κάθε φορά με αποδείξεις αγάπης στο χωριό, στους κατοίκους και τους φίλους του. Αποτελεί η έκδοση αυτή μια σπουδαία επιτυχία για το Σύλλογό μας που έχει εκτιμηθεί θετικά ακόμα και από φορείς ιστορικούς και καταξιωμένους όπως η Εταιρεία Ευβοικών Σπουδών. Θέλουμε να λειτουργεί και ως βήμα διάλογου για ζητήματα στενά του χωριού και των ανθρώπων του αλλά και για ευρύτερα που αναμφίβολα τους ακουμπούν. Και αξίζει εδώ να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα όλους όσους συμβάλουν στην επιτυχή συνέχισή της έκδοσης της εφημερίδας μας και πιο πολύ τους και τις μόνιμα η όχι αρθρογραφούντες. Πιστεύουμε πάντως πως η βελτίωση λειτουργίας της συντακτικής

οποιοδήποτε, οπουδήποτε και αν βρίσκεται. Με κείμενα, εικόνες, διάλογο κλπ. Η εφημερίδα μας σε ελάχιστο χρόνο θα βρίσκεται στο σπίτι του κάθε συγχωριανού μας και φίλου μας οπουδήποτε στον πλανήτη μεταφέροντας νέα, απόψεις, χαιρετίσματα και κυρίως συγκινήσεις. Βέβαια η προσπάθεια που χρειάζεται είναι μεγάλη για την τακτική, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση της ιστοσελίδας που έχει δυνατότητα ενός ιδιαίτερα χρήσιμου πολυμέσου με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης.
 Αξίζει να τονίσουμε το μεγάλο βάρος που δίνουμε στις ανάγκες των νέων και των παιδιών. Από παιδείας άρξαμε, μας αφήσαν προτροπή οι πρόγονοί μας και μες κοιτάμε να το ακολουθούμε αλλάζοντας το παιδείας σε παιδεία αφού το κυρίως εκπαιδευτικό έργο δεν είναι δουλειά του Συλλόγου μας.
 Το έργο του Συλλόγου μας είναι λοιπόν

του χωριού και των κατοίκων του.
 Από τότε πέρασαν 30 χρόνια. Την αναγκαιότητα ύπαρξης του Συλλόγου την έχει αποδεχθεί η ίδια η ζωή. Αν προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηρισμό σε αυτά τα 30 χρόνια, μπορούμε να πούμε πως ήταν χρόνια στα οποία ήρθαν τα πάνω κάτω. Ανατροπές, γεννητούρια πρωτόγνωρων πραγμάτων, νέες συνθήκες, έργα και μέσα δημιουργήσαν και δημιουργούν άλλα δεδομένα στις ανθρώπινες σχέσεις και ανάγκες γενικότερα, αλλά και ειδικότερα στις κοινωνικές σχέσεις, στο πεδίο δηλαδή που ένας Σύλλογος όπως και ο δικός μας εντάσσεται και δραστηριοποιείται.
 Το χωριό μας όπως όλη σχεδόν η Ελλάδα, δέχθηκε φιλόξενα μετανάστες που έδωσαν και δίνουν ανάσες ζωής ιδιαίτερα στην Ελληνική επαρχία, κόντρα στην αφαιμάξη της που δεν έπαψε να πληγώνει τόπους και ανθρώπους.
 Η παρουσία του Συλλόγου μας αυτά τα 30 χρόνια είχε σαν στόχους
 -Τον εντοπισμό προβλημάτων και αναγκών του χωριού και των κατοίκων του.
 -Την επεξεργασία και προώθηση συγκεκριμένων έργων στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των αναγκών και των προβλημάτων.
 Ως ανάγκες όχι κατ' ανάγκη σταθερές όλα αυτά τα χρόνια, καταγράφηκαν
 -Συγκεκριμένες ελλείψεις στο χωριό από

-Αντιμετώπιση κινδύνων στο πανέμορφο περιβάλλον.
 -Αντιμετώπιση προβλημάτων της τρίτης ηλικίας.
 -Ανάγκες των νέων και των παιδιών κλπ
 Στα πλαίσια αυτά κινούμενος ο Σύλλογός μας έφερε αποτελέσματα. Σταθμίζοντας κάθε φορά τις υπάρχουσες συνθήκες, ψάχνοντας συμμάχους και αρωγούς, επιτέλεσε έργο που το συναντάμε παντού γύρω μας στο χωριό και στην περιφέρειά του. Το να καταγράψουμε τα έργα του ένα προς ένα δεν είναι το ζητούμενο, άλλωστε σε όλους μας είναι λίγο πολύ γνωστά. Θα σταθώ σε μερικά από αυτά.
 -Η αισθητική όσο και ουσιαστική παρέμβαση στις εκκλησίες και στα εξωκλήσια του χωριού. Δεν νομίζω πως έμεινε κάποιο «παρπαρνεμένο». Ιδιαίτερα στον Αη Γιώργη, στην Αγία Παρασκευή και στον Προφήτη Ηλία το έργο που έγινε ήταν ιδιαίτερα σημαντικό.
 -Η αγορά του κτιρίου της «Φροσύνης» και το γκρέμισμά του για να φτιαχτεί η όμορφη πλατεϊούλα που ξέρομε.
 -Η αγορά οικοπέδου στη θέση Αλώνια για μελλοντική εκμετάλλευση για τους σκοπούς του Συλλόγου.
 -Η αγορά του παλαιού ελαιοτριβείου με το οικόπεδό του για ουσιαστική αξιοποίηση αναπαλαίωση με την δημιουργία μικρού ξενώνα και λαογραφικού μουσείου.

ΠΑΣΧΑ 2007

Συνέχεια από την σελ. 1

νιόταν άλλο άρωμα, τα πρόσωπα των ανθρώπων είχαν μια διαφορετική λάμψη που είθε να κρατούσε για πάντα.

Η εκκλησία μας γεμάτη, το ίδιο και το προαύλιο.

Μετά το Χριστός Ανέστη φαντασμαγορικά βεγγαλικά φωτίσαν τον ουρανό. Προσφορά του συγχωριανού μας **Σπύρου Π. Νάνου**.

Το Τοπικό Συμβούλιο του χωριού μας ο Πρόεδρος Ιωάννης Σύλλογος και η Αθλητική Ένωση ευχήθηκαν χρόνια πολλά σε όλους προσφέροντας ένα τσουρέκι και ένα κόκκινο αυγό σε πασχαλινό περιτύλιγμα.

Ήταν μια ιδέα του Προέδρου του Τοπικού Συμ-

βουλίου **Βαγγέλη Δήμου** την οποία επεξεργάστηκε σχεδίασε και υλοποίησε η **Ιουλία Λύκου**. Για την συσκευασία που έγινε ένα βράδυ πριν την Ανάσταση εργάστηκαν οι κυρίες:

Ιουλία Λύκου, Αγγελική Μπαρούμη, Παρασκευή Δήμου, Μαρία Σκοπελίτη, Μαρία Χρυσάγη, Χριστίνα Πουλοπούλου και οι μικρές Κατερίνα Γ. Μπαρούμη και Ελένη Ν. Δήμου.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες.

Επιτέλους ξημέρωσε η μεγάλη μέρα της Λαμπρής.

Οι ψησταριές στήθηκαν από νωρίς το πρωί.

Γιορτινά τραπέζια στρώθηκαν, ποτήρια υψώθηκαν κόκκινα αυγά τσουγκρίστηκαν και η ευχή μία

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ



ΥΜΝΟΣ ΣΤΗ ΘΕΟΤΟΚΟ

Με αφορμή την εορτή της Ζωδόχου Πηγής δηλ. της Θεοτόκου, που είναι η πηγή της ζωής, δηλ. του Ιησού Χριστού, που είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, κρίνεται σκόπιμο να παρατεθεί από την τραγωδία "Χριστός" του Νίκου Καζαντάκη ένα συναρπαστικό ποίημα για την Παναγία - το καλύτερο που υπάρχει σήμερα από σύγχρονο συγγραφέα:

«- Παρθένα Μάνα, που σαν πνέμα επίαστη ο σπόρος στο αφίλητο κορμί, κι' ο Λόγος εσαρκώθη το αμόλευτο τρυγώντας σπλάχνο σου σα βρέφος! Ω Δέσποινα μου Υποταγή, τον πόνο δέξου τον και συ, σαν το σταυρό, και γείρε το κεφάλι με υπομονή, κατά γης χαμογελώντας- να μην πνιγεί. Κυρά, στα κλάματά σου ο κόσμος! Εσύ'σαι η κιβωτός, που σαν αυγό στην άβυσσο λάμπει και στου θεού τη σκοτεινιά αρμενίζεις, βαθιά τα σπέρματα όλα μέσα σου φρουρώντας. Το πράσινο δρεπανωτό πατάς φεγγάρι, κι όλες στα χέρια σου κρατώντας τις ελπίδες μας στον άγριον ουρανό κατάφορτη ανεβαίνεις κι αγνοεγλώντας στέκεσαι δεξιά στο γιό σου. Εσύ'σαι το ανθισμένο κλαρί στην άβυσσο

της δύναμής του εσύ'σαι ο στοχασμός ο πράος μες στο φλεγόμενο καμίνι της οργής του. Αναμεσός στην Ζωής το δέντρο και της γνώσης, στον κήπο του Θεού συ φύτεψες, Κυρά μου, το αφράτο, της Καλοσύνης δέντρο' κι ως πότιζες το με το κλάμα, επήρε μπόι, πετάει κλαριά, σκεπάζει τ' άλλα δέντρα, ανθίζει ρίχνει καρπό, σαν την καλή ελιά, και φέγγει - Κι ο Παντοδύναμος στον ίσκιό του αναπαύεται. Κι η Δεύτερη φριχτή σαν έρθει Παρουσία κι οι αρχάγγελοι άσπλαχνα τα ερίφια θα χωρίζουν απ' τ' αρνιά, θα σκύψεις τότε εσύ στο γιό σου, παρακλητικά, να μεσιτέψεις, Ελεούσα! Τ' αδάμαστα μεμιάς θα του μερώσουν φρένα Κι οι τάξεις θα χαλάσουν οι διπλές, και δίκαιοι θ' αγκαλιαστούν με αμαρτωλούς, κι αγνές παρθένες με τις γυναίκες που πολύ στη γη αγάπησαν. Νικάς τη Δικαιοσύνη Εσύ με την αγάπη κι όλοι μαζί θα σύρουμε χορό, και θα'σαι στον κάβο του χορού, Κυρά, και θα χορεύεις στον αβασίλευτο ήλιο του Θεού χαρούμενη και ταπεινή πολύ, σαν την καρδιά του ανθρώπου!»

Ι. Καρδάσης



Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Επιμέλεια σελίδας: Δημήτρης Χρυσάκης



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συγχωριανοί σας πληροφορούμε ότι «ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ» ΝΙΚΟΣ ΚΩΤΣΗΣ που στεγάζεται στο δημοτικό σχολείο των Ανδρονιάνων άρχισε να λειτουργεί κανονικά.

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7-9 μ.μ. λειτουργούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές υπό την καθοδήγηση του **Δημ. Σταματίου**.

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ 7-9 λειτουργεί τμήμα χειροτεχνίας υπό την καθοδήγηση της **Βάσως Σαρηγιαννίδη - Σπύρου**.

Μετά το τέλος της σχολικής περιόδου θα αρχίσουν μαθήματα πληροφορικής από τον καθηγητή κ. **Βαγγέλη Παντελή (Μπόλας)**.



Γενέθλια

Στις 10 του Μάρτη ένα Σαββατόβραδο στη ταβέρνα του Μπαρούμη η **Μορφούλα Ζορμπαλά του Δημήτρη και της Αντιγόνης** γιόρτασε τα γενέθλιά της σβήνοντας δώδεκα κεράκια στη τούρτα της όσα είναι και τα χρόνια της.

Ευχόμαστε στη **Μορφούλα** να τα εκατοστήσει και να έχει καλή πρόοδο στο σχολείο της.



ΝΕΦΕΛΗ – ΝΕΦΕΛΙΤΣΑ

Νεφέλη, Νεφελίτσα όμορφη γλυκιά σκυλίτσα.
Σε βλέπουν να περπατάς, φεύγουν, τρέχουν και γελάς.
Τρέχουν φεύγουν να τρυπώσουν κι από σένα να γλυτώσουν.
Νεφέλη, Νεφελίτσα όμορφη γλυκιά σκυλίτσα.
Στα σγουρά σου τα μαλλάκια φοράς πάντοτε φιογκάκια.
Και σαν γνήσια κοκέτα δεν τολμάς ποτέ να βγεις
απ' την πόρτα του σπιτιού σου αν κολόνια δεν φορείς.



Μαίρα Σπύρου
9 ετών
Απρίλης 2007

