



PORT PAYE
HELLAS
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΛΑΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΟΔΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 138/97 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2
ΚΩΔΙΚΟΣ 4045

Η Φωνή των ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ

ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ & ΔΕΝΔΡΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ετος ίδρυσης 1977-Γραφεία: Αγ. Φανουρίου 5 - 13451 Ζεφύρι • Τηλ.-Fax: 210 2480921, 6972318912 • Fax: 210 2474432



Έτος 120 • Αριθμός Φύλλου 71 • Μάρτιος - Απρίλιος - Μάιος 2009 • Τιμή φύλλου 0,01 Ευρώ • www.andronianoi.gr • e-mail: ps_andronianon@yahoo.gr

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009»

Tο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, ενημερώνει τα μέλη και τους φίλους του για τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις του στο χωριό μας το καλοκαίρι που ήδη τρέχει. Φέτος έχουμε την ιδιαίτερη χαρά της συνεργασίας με την Αθλητική Ένωση Ανδρονιάνων με την πρόσφατα εκλεγμένη διοίκησή της. Η συνεργασία μας αυτή αρχικά αφορά την τέλεση των δύο καλοκαιρινών μας χορών πιστεύοντας πως βρισκόμαστε στην αρχή μιάς ευρύτερης συνεργασίας με προοπτική στο μέλλον. Μια συνεργασία που θα αφελήσει το έργο και τους σκοπούς των δύο φορέων του χωριού μας και άμεσα το ίδιο το χωριό και τους κατοίκους και επισκέπτες του.

Οι φετινές μας εκδηλώσεις περιλαμβάνουν:

1- **Πανηγύρι** στο γήπεδο του Δημοτικού Σχολείου Ανδρονιάνων το Σάββατο 8 Αυγούστου 2009 με την **Ελένη Λεγάκη** και όλο το συγκρότημά της. Θα υπάρχει πλήρες μενού και για όσους νηστεύουν.



ΕΛΕΝΗ ΛΕΓΑΚΗ

2- **Πανηγύρι** στο γήπεδο του Δημοτικού Σχολείου Δένδρων στην τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου με συγκρότημα που σύντομα θα σας ανακοι-

νωθεί.

3- **Εκδήλωση αφιέρωμα στο μεγάλο μας Γιάννη Ρίτσο** για τα 100 χρόνια από την γέννησή του.

4- **Εκδήλωση αφιέρωμα στο Παγκόσμιο έτος Αστρονομίας** που είναι το 2009, που θα περιλαμβάνει και ξενάγηση στον ουράνιο θόλο μας με «τολμηρά» τηλεσκόπια.

5- **Παράσταση Καραγκιόζη στη θύμηση του Ευγένιου Σπαθάρη** που πρόσφατα έφυγε από την παρέα μας.

6- **Οργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής** με έξοδα του Συλλόγου μας στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα.

Επίσης σημαντική εκδήλωση αποτελεί η **έκθεση από 18/7 έως 6/8/2009** έργων των μικρών μας φίλων που παρακολούθησαν φέτος με μεγαλύτερη συμμετοχή, διάθεση και αποτελέσματα τα μαθήματα στο κέντρο παιδικής – νεανικής δημιουργίας Ν. ΚΩΤΣΗΣ με δασκάλα την αξέπαινη κα Ευαγγελία Καραμπάτη.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας θα σας κρατά έγκαιρα ενήμερους για τις λεπτομέρειες των εκδηλώσεων μέσα από το site μας www.andronianoi.gr αλλά και με σχετικές ανακοινώσεις στο χωριό.

Για τις εκδηλώσεις αυτές θα υποβληθεί άμεσα αίτημα συνδιοργάνωσης των στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας. Αυτό έγινε και πέρυσι με επιτυχία με αποτέλεσμα που ενίσχυσε τις προσπάθειες του Συλλόγου μας με 2.000,00 ευρώ γεγονός για το οποίο οφείλουμε να ευχαριστήσουμε και με την ευκαιρία αυτή την Νομαρχιακή μας Αυτοδιοίκηση.

Αγαπητοί φίλοι προσπαθούμε μέσα από αυτά να κάνουμε δροσερότερο το καλοκαίρι όλων μας. Και θα γίνει αυτό με τη συμμετοχή όλων μας. Είσαστε όλοι καλεσμένοι.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ

Πάσχα 2009

Oπως κάθε χρόνο έτσι και αυτή τη χρονιά το χωριό μας γέμισε κόσμο από τις αρχές της Μεγάλης Εβδομάδας μέχρι τη Κυριακή του Πάσχα. Καλός σύμμαχος ο ανοιξιάτικος καιρός. Οι λειτουργίες στην εκκλησία μας γίνονταν κανονικά τις ώρες που έπρεπε μιας και είχαμε μόνιμο ιερέα. Ο περισσότερος κόσμος έδωσε το "παρών" στη περιφορά του επιταφίου και

την βραδιά της Ανάστασης. Τόσο μέσα στο ναό όσο και στο προαύλιο επικρατούσε το αδιαχώριτο.

Μετά το "Χριστός Ανέστη" μέλη του Προοδευτικού Συλλόγου περίμεναν τους συγχωριανούς προσφέροντάς τους συμβολικά ένα κόκκινο αυγό και ένα κουλούρι και προ πάντων μια ευχή και ένα χαμόγελο από καρδιάς.

Φωτογραφίες στη σελ. 4

ΔΕΜΕΡΟΥΤΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ ΒΙΤΑΛΟ

Ο ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Στις 20 Μαρτίου 2009 στο Δ.Δ. Βιτάλου έγινε όπως κάθε χρόνο η εκδήλωση προς τιμή του Ευεργέτη Βαγγέλη Δεμερούτη. Η φετινή εκδήλωση είχε κάτι το ξεχωριστό.

Ήταν ημέρα εγκαινίων. Το κτίριο που με δικά του έξοδα είχε κατασκευάσει ο Βαγγέλης Δεμερούτης και στεγάζοταν μέχρι πρότινος η βιβλιοθήκη του χωριού από τώρα και στο εξής ονομάζεται Δεμερούτειο Πνευματικό Κέντρο με Πρόεδρο τον Δήμαρχο Κύμης Δημήτρη Θωμά.

Από τώρα εκτός της βιβλιοθήκης στο ίδιο κτήριο και σε διαφορετικούς χώρους φιλοξενούνται και διάφορες άλλες δραστηριότητες.

Το γυμναστήριο, η αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών, τμήμα αδείου και χορού. Επίσης στόχος των αρμοδίων του Κέντρου είναι να δημιουργηθεί και ένα μουσείο ανθρακωρύχων του οποίου την επίβλεψη θα έχει ο Μιχάλης Ποντίκης ως εκπρόσωπος του Δήμου.

Ήταν μια ημέρα μνήμης, μια μέρα τιμής σε έναν άνθρωπο που έδωσε τόσα πολλά στους νέους εκείνης της εποχής και όχι μόνο και σήμερα συνεχίζει με αυτά που άφησε να προσφέρει για τον ίδιο σκοπό.

Τώρα κυρίως για τη νεολαία που τόσο αγάπησε. Ξεχωριστό άνθρωπο δεν τον έκανε η αγάπη που είχε για τους νέους και φτωχούς συμπατριώτες του βοηθώντας τους οικονομικά αλλά γιατί έβγαινε έξω από τα όρια του Βιτάλου και βοηθούσε σχεδόν με τον ίδιο τρόπο.

Αναφερόμενος στην ομιλία του Δήμαρχος για τον Βαγγέλη Δεμερούτη είπε τα εξής:

Μεγάλη η προσφορά του στην εκπαίδευση. Έκανε τα παιδιά να μάθουν γράμματα και να βγούν μετέπειτα να σπουδάσουν ώστε να γίνουν σωστοί άνθρωποι στην κοινωνία. Σήμερα τιμούμε έναν άνθρωπο που την εποχή εκείνη έκανε τους Βιταλιώτες να νιώθουν πως

έχουν έναν άνθρωπο δικό τους που μπορούν να ακουμπήσουν επάνω του και ήταν το στήριγμά τους.

ΧΡΥΣΑΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο ανιψιός του Αντώνης Μυλωνάς ο οποίος είπε για τον ευεργέτη και θείο του τα εξής:

Ο ευεργέτης του Βιτάλου Βαγγέλης Δεμερούτης γεννήθηκε το 1902 στο Βιτάλο. Ήταν το έβδομο παιδί της οικογένειας. Γεννήθηκε μάλιστα όταν ο μεγαλύτερος γιος της είχε παντρευτεί και η γυναίκα του κινοφορούσε. Ντροπή για εκείνη τα χρόνια το γεγονός. Ξεπέστηκε όμως γρήγορα. Τα χρόνια περνούσαν ο Βαγγέλης μεγάλωσε και σε νεαρή ηλικία πήρε το προσωνύμιο ΜΑΓΓΑΣ. Μάγγας τότε πάσι να πει κιμπάρης. Είχε μπέσα, είχε λόγο αρχές που πάλευε γι'

Συνέχεια στη σελ. 5

ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ



Oι εκδρομές που οργανώνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας είναι μέσα στα πλαίσια των σκοπών του. Φέρνει σε επαφή μέλη και φίλους του, δίνει την ευκαιρία ανάπτυξης του γνωστικού αλλά και του αισθητικού ορίζοντα όσων συμμετέχουν κάποιοι από αυτούς ζώντας πρωτόγνωρες καταστάσεις. Είναι εκδηλώσεις που μας ζητούνται. Άλλ-

λωστες Ελλάδα δεν είναι μόνο ο τόπος μας, όσο και αν πραγματικά δεν έχει να ζηλέψει σε ομορφιά και συγκινήσεις.

Η τρίμερη εκδρομή μας στην Ηπειρού ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα και γι' αυτό η επιτυχία της μας ικανοποίησε ιδιαίτερα. Πραγματοποιήθηκε από 1 έως 3 του Μάη που μας πέρασε και μας επιφύλαξε αρκε-

Συνέχεια στη σελ. 4

Φίλοι των Ανδρονιάνων να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας www.andronianoi.gr για περισσότερη και γρηγορότερη ενημέρωση

Πολιτική σάτιρα

Έγιναν Ευρωεκλογές μεγάλη αποχή και σ' όλους τους πολιτικούς ένα μεγάλο Χι.

Ο κόσμος αδιαφόρησε δεν πήγε να ψηφίσει προτίμηση τη θάλασσα να πάει να κολυμπήσει.

Οι κυβερνώντες χάσανε και για διαιρετικά πολλοί δεν εψηφίσανε Νέα Δημοκρατία.

Εβγάλαν Ευρωβουλευτή οι Πράσινοι Οικολόγοι αυτό σε όλους είν' γνωστό γιατί υπήρχαν λόγοι.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεφούσκωσε και έμεινε η τοίπα δεν πήγαινε τόσο κάλα με αρχηγό το Τσίπρα

Το ΚΑΠΑ - ΚΑΠΑ σταθερό το κράτησε η Αλέκα μόνη γυναίκα αρχηγός κι' ακούραστη μπεμπέκα.

Το ΛΑΟΣ ανακάμθηκε αυτό δεν είναι ψέμα που γίνεται αφαίμαξη απ' το γαλάζιο αίμα.

Είσαι αλεπού στα σίγουρα Γιώργο Καρατζαφέρη και όπως παν' τα πράγματα τα έχεις καταφέρει.

Ο Γιώργος πήρε πάνω του και όλο φοβερίζει το Κώστα να παραιτηθεί πάλι τό' νε ζορίζει

Τον Κώστα το' νε κάλεσε σ' ένα μικρό ντιμπέι να συζητήσουν μαζί τι είναι αυτό που φταίει

Ελα να κουβεντιάσουμε και μίλα μου σταράτα κι' εγώ σαν φίλος καρδιακός σου δίνω μια παράτα.

Πρέπει κάτι να κάνουμε νομίζω ήρθε η ώρα κι' αυτό θα είναι για καλό σ' ολόκληρη τη χώρα.

Να πάμε Κώστα σ' εκλογές κι ο κόσμος να ψηφίσει κι όσο για το καλύτερο αυτός θ' αποφασίσει.

Γιατί να φύγω Γιώργο μου δεν βλέπω την αιτία ο κόσμος με επέλεξε για μια τετραετία.

Πρέπει να φύγεις γρήγορα γιατί ο λαός φωνάζει κρίση ανυπόφορη κι η χώρα μας βουλιάζει.

Ωραία κι αν θα φύγω εγώ εσύ θα κυβερνήσεις; Θα εφαρμόσεις πρόγραμμα κι άλλες μεταρρυθμίσεις;

Βέβαια έχω πρόγραμμα και που θα βρω τους πόρους; Απλούστατα λιτότητα κι' άλλους καινούργιους φόρους.

Ο κόσμος είν' υπέρβαρος και κάνει απεργία θα τρώει λιγότερο φαΐ καλό για την υγεία.

Γιώργο μου έχεις άγνοια δεν θα τα καταφέρεις τώρα απ' έξω απ' το χορό πολλά τραγούδια ξέρεις.

Ξέρεις τι λέω Γιώργο μου μας πήρανε χαμπάρι κι ο κόσμος μας τιμώρησε που ο διάολος να πάρει.

**Γιάννης Καλαμπαλίκης
(Σόλιγγας)**

Γεννήσεις

- Στις 17/1/2009 ήρθε στον κόσμο ένα υγιέστατο και πανέμορφο αγοράκι, το οποίο είναι ο πρώτος δισέγγονος του **Νίκου Μπελιά** (Κολλίγας) και της **Ζαχαρούλας**. Ο ευτυχής πατέρας είναι ο **Νικόλαος Μπελιάς**, γιός του Ευάγγελου και της Μαρίας Μπελιά, και η πανευτυχής μητέρα η **Στέλλα**

Μπερμπατιώτη.

- Γεννήθηκε ο δεύτερος γιός του **Βαγέλη Κωστόπουλου** του Αθαν. και της **Ειρήνης Γολεμάτη**. (Εγγονός της Ευαγ. Τσάγκου)
- Στις 16/5/2009 ήρθε στο κόσμο το κοριτσάκι του **Νίκου Συρινάκη** και της **Αγαθής Κωτσή**.

Φωτογραφία στη σελ. 8

Βάπτιση

Βάπτισαν το 3ο τους παιδί, αγόρι και αυτό, ο **Νίκος Κουγεντάκης** και η **Ελένη Ιω. Σπύρου** στη Χαλκίδα την Κυριακή 21/6/2009 στον Προφήτη Ηλία στο κάστρο του Κα-

Θερμές ευχές.

«Η Φωνή των Ανδρονιάνων»

Τρίμηνη πολιτιστική και κοινωνική έκδοση του Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων Εύβοιας Αγ. Φανουρίου 5 Ζεφύρι 13451

Ιδιοκτήτης:
Προοδευτικός Σύλλογος Ανδρονιάνων Εύβοιας

Εκδότης-Διευθυντής
Σταμάτης Δ. Σπύρου
Πρόεδρος
Τηλ: 22210 75197
Κιν: 6932661355

Συντακτική Επιτροπή

Υπεύθυνοι ύλης:
Σταμάτης Δ. Σπύρου
Δημήτρης Χρυσάγης
Δημιουργικό: Άρης Καρπούζης
Ηλεκτρονική σχεδίαση
- Στοιχειοθεσία - Εκτύπωση:
Εκδόσεις-Γραφικές τέχνες
Αριστέα Καρπούζη
Θεοδοσίου 21 Ίλιον
Τηλ: 210 2625277 - 210 2619003
6972624492
e-mail: karpouzi@otenet.gr

Αναμνήσεις



Στον Εφταό

Καλαμπαλίκης Θαλασσινός (Σούλης), Χρυσάγης Γεώργιος (Πασαλάς), Κανέλλος (Γαμπρός Πασαλά), Βελισσαράκος Δημήτρης (Μητσαντώνης), Θεοδώρου Γεώργιος (Τσελέφρης), Νάνος (Αδελφός γιατρού Νάνου), Μπροστά οι μικροί: Παντελής Μπάμπης, Λύκου Μαρία (Κούψη), Κούλα Χρυσάγη (Πασαλά).
Πίσω όρθιοι: Βαρλάμος Κων/νος, Άγνωστος, Βελισσαράκος Χρήστος (Μουσάρης)

Ο ταχυδρόμος

Αφορμή για το άρθρο αυτό στάθηκε μια παλιά φωτογραφία του μπάρμπα **Βαγγέλη του ταχυδρόμου**, πάνω στο όμορφο άλογό του διανέμοντας την αλληλογραφία μας, που είχα τη χαρά να την προσθέω στο άλμπουμ με τις αγαπημένες φωτογραφίες μου.

Πρόκειται για τον **Ευάγγελο Νίττη** του Δημητρίου που γεννήθηκε το 1917 στους Καλημεριάνους. Πατέρας τριών παιδιών, προσλήφθηκε στο ταχυδρομείο το 1947.

Ξεκινούσε πρωί-πρωί από τους Καλημεριάνους καβάλα στο άλογο φορτωμένος με την αλληλογραφία των γύρω χωριών της περιφέρειάς μας.

Με ζέστη και με κρύο, ο μπαρμπα-Βαγγέλης ασκούσε το καθήκον του πάντα σοβαρός και καλοσυνάτος.

Η διαδρομή του ήταν Μαχαλάς-Μαλετιάνοι-Καζάρμα-Βίταλο-Κρινιάνοι-Δένδρα-Ανδρονιάνοι-Πύργο-Μεντούλι-Μετόχι. Μπαίνοντας στο χωριό μας, από την ανηφόρα της εκκλησίας, άρχιζε να σφυρίζει με την σφυρίχτρα και να φωνάζει, «ο ταχυδρόμος, ο ταχυδρόμος...» και έτσι μαζεύονταν όλοι στο καφενείο του χωριού για να παραλάβουν την αλληλογραφία τους.

Τα χρόνια πέρασαν και ο μπαρμπα-Βαγγέλης Βγήκε στην σύνταξη παραδίδοντας τη σκυτάλη των καθηκόντων του στον γιο του, τον Δημήτρη το 1974. Ο νέος ταχυδρόμος, Βαδίζοντας και αυτός στα χνάρια του πατέρα του, έμαθε να αγαπά τη δουλειά του αλλά και το χωριό μας. Συνταξιούχος σήμερα ο Δημήτρης δεν λησμονεί το χωριό μας αντιθέτως το επισκέπτεται συχνά.

Ο μπαρμπα-Βαγγέλης έφυγε από τη ζωή το 1982 αλλά εμείς εξακολουθούμε να αναπολούμε τις όμορφες παλιές στιγμές του πάνω στο λεβέντικο άλογό του με καρά και για τους ανθρώπους της γενιάς του καμιά φορά με δάκρυα στα μάτια.

Δημήτρης Τζαφέρας



ΠΕΝΘ

• Απεβίωσε στις 15/2/2009 στο Κερατσίνι η **Μαρία I. Μπόμπου** ετών 82.

• Σε ηλικία 88 ετών απεβίωσε ο **Γιάννης Παντ. Βαρλάμος** στις 15/4/2009.

• **Ένας ακόμα νέος σε ηλικία συγχωριανός μας** έφυγε από κοντά μας. Ο **Αναστάσιος Δημ. Λέρτας** μετανάστης στη Γερμανία όπου και πέθανε σε ηλικία 52 χρονών την προηγούμενη Πέμπτη 18/6/2009.

• Σε ηλικία 92 ετών απεβίωσε η **Καλλιόπη Θεοφίλου** στις 29/3/2009.

• Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας στις 13/6/2009 ο **Κώστας Παπακωνσταντίνου** ετών 60 (γαμπρός του Μάκη σύζυγος της Φιλής Κοντού). Η κηδεία του έγινε

στο Κορωπί Αττικής όπου κατοικούσε.

Ο εκλιπών υπήρξε υποδιεγματικός οικογενειάρχης παντρεμένος με την **Ευμορφία Δ. Κοντού** απέκτησαν μαζί 3 παιδιά και 4 εγγόνια. Ήταν πάντα χαμογελαστός και αγαπητός σε όλους. Αγαπούσε τους Ανδρονιάνους εξίσου με το δικό του χωριό και δεν έχανε την ευκαιρία να πηγαίνει με την οικογένειά του διακοπές εκεί όπου η μοίρα το έφερε να αφήσει την τελευταία του πνοή.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους.



ΕΠΙ ΤΩ ΕΡΓΩ

Το έργο του Συλλόγου μας δεν είναι μονόπλευρο και στατικό. Μέσα από αυτό ενδιαφέρεται για τις καθημερινές ανάγκες των συγχωριανών και των φίλων μας, αλλά και την αντιμετώπιση τους μέσα στα πλαίσια που το εφικτό και το ωραίο μας βάζουν, συχνά συγκρουόμενα μεταξύ τους.

Στα επίκαιρα έργα του Συλλόγου μας περιλαμβάνονται:

1- Η πέτρινη βρύση στη θέση Σουθάλα. Έργο που επιτέλους τελείωσε με κατασκευαστή τον κ.Σταύρο Κούσουλα.

2- Η βρύση στη θέση Σίφος. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη με την ευγενική και αφιλοκερδή άδεια του ιδιοκτήτη του χώρου κου Λευτέρη Σ. Μπαλτά από τους Κρινιάνους. Η πηγή πάντως που είχε ξεστρατίσει εντοπίσθηκε και το νερό της πλέον ακούγεται να κελαρίζει όπως παλιά.

3- Η βρύση στην κάτω γειτονιά των Δένδρων. Θα ξεκινήσει η ουσιαστική της ανακαίνιση μετά από συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη του χώρου Βαγγέλη Σ. Σπύρου. Ήδη έχει καταβληθεί σχετική προκαταβολή για το ξεκίνημα.

4- Τα έργα στην Αγία Παρασκευή που είναι σε εξέλιξη. Περιλαμβάνουν την κεραμοσκεπή της με πρωτοβουλία και δαπάνη μελών των Συλλόγου μας που επιθυμούν την ανωνυμία τους. Ο Σύλλογός μας συμπαραστέκεται και θα επισκευάσει με δαπάνη του άλλα σημεία της εκκλησίας (παράθυρα και τζάμια).

5- Το έργο στον περιθάλλοντα χώρο της Αγίας Παρασκευής που κυρίως έχουν να κάνουν με την υπερχείση των νερών από τη παλιά δεξαμενή αλλά και τη φθορά στο δίκτυο υδρευσης. Ήδη με δαπάνες του Συλλόγου μας καθαρίστηκε η δεξαμενή εσωτερικά και εξωτερικά. Έχει ζητηθεί η βοήθεια της Δημοτικής μας αρχής για τη συλλογή του νερού και τη διοχετευση του μέσω του υπάρχοντος αλλά απαιτούντος επισκευή δικτύου, σε δεξαμενή του χωριού για κάθε ανάγκη εκτός ύδρευσης φυσικά.

6- Καθαρισμός του χώρου της παιδικής χαρά στο Δημοτικό Σχολείο Δένδρων που έγινε αφιλοκερδώς από το μέλος μας Χρήστο Δ. Σπύρου.

7- Προμήθεια και διάθεση δενδρυλίων δωρεάν σε όποιον ενδιαφέρεται. Αρκετά ήδη διατέθηκαν ενώ τα υπόλοιπα φυλασσόνται ποτιζόμενα για να χρησιμοποιηθούν το Φθινόπωρο.

Επίσης σε προχωρώμενό στάδιο βρίσκονται με τη συμπαράσταση του Συλλόγου μας και με δημιουργούς αξέπανα μέλη του, δύο σημαντικές προσπάθειες που αναφέρονται στην ιστορία και τον πολιτισμό του χωριού μας και των ανθρώπων του. Τα έργα αυτά με την ολοκλήρωση του καθενός θα τεθούν στην κρίση όλων μέσα από εκδηλώσεις που θα οργανώσει ο Σύλλογός μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, ευχαριστεί και πάλι όλους όσους ηθικά και υλικά βοηθήσαν στο έργο του. Η συνδρομή σας, η δουλειά σας, η καλόπιστη κριτική σας μας σπρώχνουν μπροστά αποφασιστικά και αυξάνουν την ευθύνη μας. Σεβόμαστε την όποια προσφορά σας και βαδίζουμε με το σκεπτικό να πολλαπλασιάζουμε μέσα από τα έργα μας το κάθε ευρώ που άλλος ευκολότερα και άλλος δυσκολότερα μας εμπιστεύεται.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας ενημερώνει τα μέλη και τους φίλους του ότι τις αμέσως επόμενες μέρες θα αναρτηθεί στο site μας www.andronianoi.gr το σχέδιο για την τροποποίηση του καταστατικού μας που σαν θέμα είχε έρθει στην Τακτική μας Συνέλευση της 1/2/2009. Επειδή το κείμενο είναι αρκετά μεγάλο δεν μας επιτρέπει την δημοσίευση του στην εφημερίδα μας. Σε κάθε περίπτωση μπορούν να ζητούνται πληροφορίες από τα μέλη του Δ.Σ.

Η συμμετοχή σας στη σοβαρή αυτή προσάθεση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας είναι ευπρόσδεκτη και οπωσδήποτε χρήσιμη.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ 100 ΧΡΟΝΙΑ

Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση στην πανέμορφη Μονεμβασιά που τόσο αγάπησε, του Γιάννη Ρίτσου, του από όλους αναγνωρισμένου ως «ποιητή της Ρωμιούνης». Με το ποιητικό του έργο έγινε γνωστός ευρύτερα και μέσα από τα μελοποιημένα ποίηματά του από το άλλο μεγάλο μας εφόδιο τον **Μικηναϊκό Θεοδωράκη** αλλά και τον **Χρήστο Λεοντή** και άλλους. Το έργο όμως του Γιάννη Ρίτσου περιλαμβάνει θεατρικά και πεζά, σπουδαίο μεταφραστικό έργο αλλά και εικαστικό. Τεράστιο έργο παγκόσμια και πανανθρώπινα αναγνωρισμένο, δημιούργημα στο πολύ μεγάλο μέρος του υπό δυσμενείς συνθήκες δώξεων αλλά και υγείας του ίδιου. Στο ξεκίνημα του ο άλλος μεγάλος μας ποιητής **Κωστής Παλαμάς** που τότε βρισκόταν ηλικιακά στη δύση του μίλησε για το Γιάννη Ρίτσου γράφοντας

«...Γλήγορο αργοφοίοισιμα της γαλάζιας πλάσης

Να παραμερίσουμε για να περάσεις...».

Συμμετέχοντας στο γιορτασμό των 100 χρόνων παραθέτουμε το ποίημα του ποιητή «ΕΙΡΗΝΗ».

«Το όνειρο του παιδιού είναι η Ειρήνη.

Το όνειρο της μάνας είναι η Ειρήνη.

Τα λόγια της αγάπης κάτω από τα δένδρα είναι η Ειρήνη.

Όταν οι ουλές απ' τις λαβωματιές κλείνουν στο πρόσωπο του κόσμου

και μες στους λάκκους πού 'σκαψαν οι οιβίδες φυτεύουμε δένδρα

και στις καρδές πού 'καψε η πυρκαγιά δένει τα πρώτα της μπουμπούκια η επιπίδα,

κι οι νεκροί μπορούν να γείρουν στο πλευρό τους και να κομψουν

δίχως παράπονο ξέροντας πως δεν πήγε το αίμα τους του κάκου, είναι η Ειρήνη.

ΕΙΡΗΝΗ είναι ένα ποτήρι ζεστό γάλα και ένα βιβλίο μπροστά στο παιδί που ξυπνάει.

Τότε που οι φυλακές επισκευάζονται να γίνουν βιβλιοθήκες τότε που ένα τραγούδι ανεβαίνει από κατώφλι σε κατώφλι τη νύχτα

τότε που το ανοιξιάτικο φεγγάρι βγαίνει από το σύγνεφο όπως βγαίνει

από το κουρεό της συνοικίας φρεσκοξυμισμένος ο εργάτης το Σαββατοβράδο

είναι η Ειρήνη.

Τότε η ημέρα που πέρασε δεν είναι μια μέρα που χάθηκε μαίνεται πάντα της πρώτης που είναι η ρίζα που ανεβάζει τα φύλλα της χαράς μέσα στο βράδυ και είναι μια κερδισμένη μέρα και ένας δίκαιος υπνος.

Όταν λες αδερφέ μου, όταν λέμε αύριο θα χτίσουμε

όταν κτίζουμε και τραγουδάμε, είναι η Ειρήνη.

Τότε που ο θάνατος πιάνει λίγο τόπο στην καρδιά

κι οι καμινάδες δείχνουν

με σίγουρα δάχτυλα την ευτυχία, τότε που το μεγάλο γαρύφαλο του δειλινού

το ίδιο μπορεί να το μυρίσει ο ποιητής και ο προλετάριος, είναι η Ειρήνη.

Η ΕΙΡΗΝΗ είναι τα σφιγμένα χέρια των ανθρώπων,

είναι το ζεστό ψωμί στο τραπέζι του κόσμου,

είναι το χαμόγελο της Μάνας, μονάχα αυτό, τίποτ' άλλο δεν είναι η ΕΙΡΗΝΗ.

Πάνω στις ράγες των στίχων μου το τραίνο

που προχωράει στο μέλλον

φορτωμένο στάρι και τριαντάφυλλα, είναι η Ειρήνη.

Αδέρφια μου με την Ειρήνη διάπλατα ανασαίνει

όλος ο κόσμος με όλα τα όνειρα του.

Δώστε τα χέρια αδέρφια μου, αυτό είναι Η ΕΙΡΗΝΗ.»

Ο Γιάννης Ρίτσος πέθανε το 1990 στην Αθήνα. Ο τάφος του βρίσκεται στη γενεύεια του στο θεϊκό βράχο της Μονεμβασιάς. Με ένα βιβλίο του μαζί ένα πέρασμα μας από κεί μέχισε πολλά να μας πει, να μας μπολιάσει. Άλλωστε και μας οι μητέρες μας «καθάριζαν φρέσκα φασολάκια στην δροσερή αυλόπορτα».

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Εκτός από την έκδοση του βιβλίου «Ταξιάρχες 1944» για το οποίο γίνεται αναφορά σε άλλο σημείο της επημερίδας μας, έπειστη στην αντιθέτως της προστάσεις της προστάσεις της Ειρήνης.

-Τεύχος 9 Ανοιξη 2009 του περιοδικού «ΑΣΤΕΡΟΣ» από τον αξέπαινο και Μιχάλη Ποντική. Ο οποίος για μια ακόμα φορά τρυπώνει και ξετρυπώνει τα πάντα ενδ

Πάσχα 2009



ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ

Συνέχεια από τη σελ. 1

τέσ ευχάριστες εκπλήξεις. Απολογιστικά και όχι βέβαια εξαντλητικά καταγράφουμε μερικά σημεία της εμπειρίας μας.

- Την επίσκεψη στο Μουσείο κέρινων ομοιωμάτων του Παύλου Βρέλλη λίγο πριν από τα Γιάννενα. Παρά λίγο να πιάσουμε συζήτηση μαζί τους, αν κάποιοι δεν το έκαναν βέβαια.



-Την επίσκεψη στην περιοχή των Ζαγοροχωρίων που αποδείχθηκε όπως αναμενόταν πολύ σύντομη για να αισθανθούμε αυτό το θαύμα φυσικής ομορφιάς και ανθρώπινης παρουσίας.

-Τη μαγεία του φαραγγιού του Βίκου, μια βαθειά χαρακά στην Ηπειρώτικη γῆ που την δροσίζει ολογυρίς του χρόνου ο πεντακάθαρος και παγωμένος και το μεσοκαλόκαιρο Βοιδομάτης.

-Τα συνεχή Ηπειρώτικα γεφύρια που λες και γενήθηκαν με τη γῆ και μαζί της θα πεθάνουν σε πείσμα θεού και ανθρώπων.

-Το σπήλαιο Περάματος όπου αν οι εκδηλώσεις θαυμασμού είχαν βαθμό επικινδυνότητας όσο τα φλας των φωτογραφικών μηχανών, τότε το σπήλαιο και το θαυμαστό του περιεχόμενο θα κινδύνευε.

-Την επίσκεψη στο νησί της λίμνης των Ιωαννίνων με τα τόσα ιστορικά στοιχεία του.

-Τις βροχές που μας συνόδευαν ή μας απειλούσαν. Μια από αυτές μας έλουσε για τα καλά στη βόλτα μας μέσα στο κάστρο των Ιωαννίνων.

-Την πανέμορφη παραλία της λίμνης με τα τεράστια και εύρωστα πλατάνια αλλά και την απόλυτη καθαριότητα.

-Το θαυμαστό έργο της Εγνατίας οδού που βρίσκεται στη νησιακή του ηλικία. Έργο αντάξιο του ανθρώπου, του κόπου του και της ελπίδας του.

-Τη γραφικότητα του Μετσόβου που παρά τη μεγάλη και συνεχή επισκεψιμότητα του κρατάει αρκετά από τα



αρώματά του.

-Τη γνωριμία όλης της παρέας μας με δύο Κρητικοπούλες από το Ηράκλειο την Ελένη Νάνου και την Ελένη Μαραγάκη που γίναν απρόσμενα και ευχάριστα ένα μαζί μας μη έχοντας άλλο προσφορότερο μέσο να επισκεφθούν τα μέρη που και μεις διαβήκαμε. Άφησαν το ιδιαίτερο στίγμα τους.

-Το τραγούδι του συνταξιδιώτη μας κου Χρήστου Ζέρβα (Τσίφτη) από τον Πύργο που έβαλε με τον τρόπο του αυτό ταιριαστή με τα δρώμενα και τα τοπία πινελιά.

Συγκράτησα ένα στίχο του μπαρμπά Γιάννη του Σόλιγκα που ταξίδευε μόνος του μαζί μας και δεν σταμάτησε να σκαρφίζεται στροφές και δεκαπενταύλλαβυς σε όλο σχεδόν το μακρύ μας ταξίδι. Μας το φανέρωσε βγαίνοντας από το σπήλαιο των Ιωαννίνων που η αλήθεια αυτή, είχε την κούραστή του.

Πιαστήκανε τα πόδια μου δεν έβγαλα μιλιά

Τα ήθελε ο κώλος μου να μπω μεσ' στη σπηλιά.

Και ακόμα ένα του μετά την επίσκεψη στα Ζαγοροχώρια.

Πολύ φχαριστηθήκαμε στα Ζαγοροχώρια

Μα ίδιαίτερα εγώ με τη γυναίκα χώρια.

Η προχθεσινή μονοήμερη και γι' αυτό κουραστική εκδρομή μας ήταν στο ξωκλήσι της Αγίας Θεοδώρας 20 περίπολης χιλιόμετρα δυτικά από την σαν σκουριασμένη εκτός από ολόγυρα καμένη Μεγαλόπολη. Με δύο λεωφορεία εκδράμαμε χωρίς να μας ακουμπήσει η ζεστή Κυριακή εκεί που φτάσαμε με τα πολλά νερά και την πλούσια βλάστηση σε υψόμετρο 500-800 μέτρα. Πολλοί οι επισκέπτες στο ξωκλήσι με την ιδιαίτερη ιστορία και τα δένδρα να φαίνονται πως τρέφονται από την πλίθινη σκεπή του ... Αυτό για κάποιους λέγεται θαύμα, για πολλούς όμως ευεξήγητο φυσικό γεγονός. Στα κατάστημα που φάγαμε καλά και φτηνά οι σερβιτόρες έτρεχαν σαν σβούρες υπομονετικά. Ήταν όλες Αλβανικής καταγωγής.

Σταμάτης Δ. Σπύρου

Κατάθεση στεφάνων την 25η Μαρτίου 2009



Κατάθεση στεφάνων την 25η Μαρτίου από τον Πρόεδρο του Τ.Σ. Ευάγγ. Νικολία και τον Αντιπρόεδρο του Προοδευτικού Συλλόγου Γεώργιο Μπαρούμη

Τα παιδιά της ζωγραφικής επί τω έργω



Λόγω πληθώρας ύλης σε αυτό το φύλλο δεν δημοσιεύουμε τις συνδρομές των μελών και φίλων. Θα επανορθώσουμε στο επόμενο φύλλο.

ΔΕΜΕΡΟΥΤΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ ΒΙΤΑΛΟ

Συνέχεια από τη σελ.1

αυτές. Τραγουδούσε, γλεντούσε και ερωτεύονταν. Αυτός ήταν ο μπαρμπα-Βαγγέλης και το παρασούκλι του το κράτησε μέχρι τα βαθεία του γεράματα.

Στα 21 του χρόνια ντύθηκε φαντάρος να πάει να υπηρετήσει την πατρίδα. Η πατρίδα μας τότε συμμάζευε τα κομμάτια της και προσπαθούσε να σώσει τους αλύτρωτους λαούς της στα Βαλκάνια και στη Μικρά Ασία, ξέρετε τότε είχαμε στείλει μεγάλο στρατιωτικό σώμα στη Μικρά Ασία για να ελευθερώσει την Ιωνία.

Ο μάγκας λοιπόν παρουσιάστηκε και εκπαιδεύτηκε εκεί.

Οι αξιωματικοί έκριναν πως ήταν ο καλύτερος να βοηθήσει το στρατιωτικό σώμα.

Τον διέταξαν να πάει στη Σύμρην. Τι πήρε μαζί του; Ένα όπλο και μια χλαΐν. Μετείχε σε όλες τις νικηφόρες μάχες του στρατού μας.

Στο Αίβαλι, στο Κορδελιό, στη Σύμρην μέχρι Σαγγάρι. Γλύτωσε εκεί μα η μοίρα του είχε στήσει καρτέρι στο Εσκί-Σεχίρι τότε που δεν έμεινε τίποτα όρθιο και ο Ελληνισμός έτρεχε «ο σώζων εαυτόν σωθήτω». Πήρε τότε την μεγάλη απόφαση και είπε στους φίλους του. Εμένα δε θα με φάνε οι Τσέτες. Ανασκοπώθηκε λέγοντας. Εγώ θα πάω στο Βίταλο. Πήρε το δρόμο της επιστροφής. Περπατούσε νύχτα και κοιμόταν μέρα μην τύχει και συναντήσει κανένα Τσέτη του Κεμάλ και τον χαλάσει. Έφθασε στα Δαρδανέλια και πέρασε στη Θράκη. Εκεί το περπάτημα γινόταν μετά τις 12 η ώρα. Δεν μπορούσαν να κρυφθούν.

Έφθασαν στον Έβρο, κολύμπησαν και πέρασαν στο Ελληνικό έδαφος. Και εκεί όμως η κατάσταση δύσκολη. Συγκοινωνίες με κάρα και βοϊδάμαξες. Τα τρένα γεμάτα πρόσφυγες.

Πάλι ποδαρόδρομο έκλεισε ένα χρόνο περίπου όταν έφθασε στο Βίταλο στο αγαπημένο του σπίτι. Σωριάστηκε στη σκάλα. Το χειρότερο ποιο ήταν; Οι αδελφές του τον έβλεπαν πίσω απ' το τζάμι και φοβόντουσαν να ανοίξουν. Όταν συνήλθαν και πήγαν κοντά του δεν τον γνώρισαν.

Τα γένια μέχρι τη μέση και τα μαλλιά μέχρι την πλάτη. Τίποτα δεν θύμιζε κάποιο δικό τους. Εκείνος φέλιζε συνεχώς: Είμαι ο Βαγγέλης. Εβλεπαν ένα σκελετωμένο, έναν αγνώριστο ταλαιπωρημένο άνθρωπο.

Το μυαλό τους δεν πήγαινε πουθενά.

Επιστρατεύθηκαν τότε οι γειτόνισσες και με τα DNA της εποχής τους κατέληξαν πως είχαν μπροστά τους το δικό τους άνθρωπο. Ναι ήταν ο Βαγγέλης. Ευτυχώς έλεγε στον ανηψιό του και με αναγνώρισαν γιατί με ένα πέταμα θα βρισκόμουν στο μέλος του ΣΑΝΤΑ. Δεν θα μιλάγαμε σήμερα. Δεν θα είχα αλλο κουράγιο να ξανανέβω.

Τον περιποιήθηκαν μετά από αυτό οι αδελφές του και σε τρεις μήνες νάτος πάλι ένας άντρας, δυνατός έτοιμος να ξαναδουλέψει. Ποιά δουλειά όμως; Την δουλειά που

ήξερε. Φυσικά μόνο μπούκες.

Ήταν άνδρας πιά. Η αγάπη του για το Βίταλο μεγάλη. Η κοιλιά όμως άδεια. Έψαχνε να βρει γάλα. Που να βρει; Φτώχεια και δυστυχία. Εφυγε για το Λαύριο μήπως και την γειτονία.

Μπα γρήγορα γύρισε πίσω. Αποφάσισε να φύγει. Τα εισιτήρια για το μεγάλο ταξίδι που είχε αποφασίσει δεν τον έφθαναν.

Τα συμπλήρωσε η αδελφή του η Νίνα.

Κι έτσι πήρε το πλοίο της γραμμής για να φθάσει στην Νέα Υόρκη.

για την ντόπια αγορά και παρ' όλα αυτά του ζητούσαν να κάνει εξαγωγές.

Δώστε μου κι άλλα χωράφια λέει σε Υπουργούς και Νομάρχες και τότε θα κάνω εξαγωγές. Δώστε μου κι άλλες εκτάσεις.

Υπήρχε παραθυράκι στο Νόμο. Εάν οι τοπικές κοινωνίες πούνε ναι, τότε θα σου δώσουμε όσες εκτάσεις θέλεις σε συμβολική τιμή. Σκέψητης πώς αυτό ήταν πανεύκολο. Γιατί ένιωθε πως όλοι τον αγαπούσαν.

Αυτούς που είχε στη δουλεψή του και πληρωνόντουσαν είτε με μηνιάτικο ή δεκαπενήμερο ή βδομαδιάτικο ήταν όλοι ευχαριστημένοι. Μερικοί μάλιστα που είχαν πάθος με γυναίκες – χαρτιά ή ποτά δεν προλαβαίναν να πάνε τα λεφτά στο σπίτι.

Γύριζαν λοιπόν την άλλη μέρα στον ταμία και του έλεγαν. Δεν μας πλήρωσες. Και έτσι άρχιζαν οι αντιπαραθέσεις, πήρες, δεν πήρα. Η διασταύρωση των στοιχείων δύσκολη για την εποχή. Ήταν έφθανε την διαμάχη αυτή να λύσει από το τηλέφωνο ο Μάγγας. Η λύση που έδινε; Να τα ξαναδώσετε. Με όλα αυτά βλέπετε πως δεν ήταν δύσκολο από όλες τις τοπικές κοινωνίες να πάρει το μεγάλο ΝΑΙ. Του ζήτησαν οι αρχές κάποια χαρτιά τα πήγε και χωρίς δεύτερη κουβέντα του είπαν.

ΠΗΓΑΙΝΕ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΟΣΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΘΕΛΕΙΣ

Τις πήρε και άλλαξαν όλα. Ένα παράδειγμα.

Το ράντισμα στις απέραντες γεωργικές του εκτάσεις γινόταν με το ιδιωτικό του αεροπλάνο. Φαντασθείτε τις εκτάσεις. Δούλευαν στην δουλεψή του 2.500 εργάτες. 50 τρέιλερ μετέφεραν τα προϊόντα του σε συκευαστήρια μέχρι το Οντάριο.

Εκεί εξειδικεύμενες εταιρίες συσκεύαζαν και μετέφεραν τα προϊόντα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά, Λονδίνο. Η φίρμα της ντομάτας ήταν «ΑΓΓΕΛΟΣ». Στα άλλα κηπευτικά «ΕΥΒΟΙΑ». Και έτσι μέχρι σήμερα κυκλοφορούν τα προϊόντα.

Έγινε πλούσιος άσχετα αν αυτή την λέξη δεν ήθελε ούτε καν να την ακούει. Εχα λεφτά, έλεγε. Το 1951 ήρθε στην Ελλάδα για να γνωρίσει τους συγγενείς. Κρίμα δεν τον ήξερε κανείς πειπάνη από κάνα δυό ανήψια. Γύρισε όλα τα βουνά όχι μόνο μια φορά. Σαν ελάφι έτρεχε ασταμάτητα. Σε ένα μήνα έφυγε.

Πρόλαβε όμως να δει που κάνουν μάθημα τα παιδιά. Διακόσια με διακόσια πενήντα παιδιά έκαναν μάθημα πάρα πολύ δύσκολα σ' ένα μικρό χώρο.

Κι έτσι πήρε την απόφαση να κάνει σχολείο. Να πάνε οι μαστόριοι ν' αρχίσουν τις εργασίες για το σχολείο και να γίνει γρήγορα. Ήταν εντολή διαταγή. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό. Ήθελε να αντιμετωπίσει κάθε τι στο χωρίο. Συγγενείς φτωχούς – άρρωστοις συγχωριανούς, καλούς μαθητές που έπρεπε να πάνε στο Πανεπιστήμιο.

Πρωτομαγιά



Μάης με τα τριαντάφυλλα κι ο Απρίλιος με τα ρόδια» έκοβε πολύχρωμα λουλούδια επλεκε μικρά και μεγάλα στεφάνια και τα κρεμούσε στις πόρτες του σπιτιού του.

Την ίδια μέρα και την παραμονή της τελούσε και άλλα έθιμα τα οποία έλκουν την καταγωγή τους από το απώτερο παρελθόν όπως οι αγέρμοι των παιδιών στην Πάργα το Μαγιόπουλο στον Άγιο Λαυρέντιο του Βόλου και στη Ναύπατο ο Μάνδες στην Αγόριαν και στο Κεφαλόβρυσο ο Γιανίτσαρος στην Πορταριά, η Βερβερίτσα η Πιπερίτσα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Το τελευταίο είναι κοινό έθιμο σχεδόν όλων των χωριών της Βόρειας Εύβοιας και είναι ένα μαγικό δρώμενο

για πρόκληση. βροχής κατά το οποίο ψάλλουν το άσμα.

Βερβερίτσα περπατεί τον θεό παρακαλεί θεε μου ρίξε μια βροχή μια βροχή βασιλική για γίνουν τα σπαρτά και πολλά χορταρικά.

Παρ' ότι ο λαός υποδέχεται το Μάη με χαρές και γιορτές θεωρεί αυτό το μήνα δυσοίων και του αποδίδει πάρα πολλά κακά και ίσως γι' αυτό τον υποδέχονται εορταστικά για να τα εξορκίσουν. Αυτό μας το αποδεικνύουν οι πολλές παροιμίες που αφορούν το Μάη όπως «ώρα του Μάη να σ' ευρέι» (κατάρα), «ο γάμος ο μαγιάτικος πολλά κακά ποδίδει» (κρητική παροιμία) «το Μάη παντρεύονται τα γαιδούρια», «στο καταραμένο τόπο το Μάη βρέχει» το τελευταίο αποτελεί ολοφάνερη αντίφαση με την τέλεση του εθίμου την πρώτη του Μάη. Υπέρ της αντίφασης συνηγορούν και οι λαϊκές ρήσεις «αν κάνει ο Μάης δυό νερά κι ο Απρίλιος αλλό ένα χαρά σ' αυτόν το γεωργό που' χει πολλά σπαρμένα.

Μιχαήλ Χρ. Αλεξανδρής Φιλόλογος από το αρχείο Ευβοϊκών Μελετών. Επιλογή κειμένων: Χριστίνα Πουλοπούλου

Το τελευταίο το έλεγε: Επίδομα στα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν. Τα γράμματα πηγαίνονται σε όποιαν την πατέρα της. Είχε βάλει ειδικό γράμματα να διαβάζει τα γράμματα που έπαιρνε και να τον ενημερώνει.

Πρόσεξε, έλεγε, μην δεν πεις για κανένα ανήμπορο ή για μαθητή που θέλει να σπουδάσει. Αυτός ήταν ο Μάγγας.

Το 1979 τον θράβευσε η Ακαδημία Αθηνών. Ο τύπος της εποχής εκείνης, ο τηλεφώνος της Καθημερινής έγραψε: Η ανθρωπότητα θα σωθεί από τον άνθρωπο. Αντίστοιχα βραβεία πήρε και στο εξωτερικό.

Γεώργιος Παπανικολάου

Ο Γιατρός από την Κύμη που μας χαρίζει ζωή...

Οταν στις 13 Μαΐου του 1883 γεννήθηκε στην Κύμη Ευβοίας, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πώς μετά από μερικά χρόνια το όνομά του θα συνδέοταν με μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις στην επιστήμη της ιατρικής και ότι ο ίδιος θα έδειν την ευκαιρία με την απλή και φθηνή μεθόδο του στις γυναίκες σε όλες τις γωνιές του πλανήτη να διαπιστώσουν ένα τόσο σημαντικό πρόβλημα όπως ο καρκίνος της μήτρας. Θεωρείται ο θεμελιώτης ενός νέου επιστημονικού κλάδου



της «αποφολιδωτικής κυτταρολογίας». Η μέθοδος που ακολούθησε βασίζεται στη μελέτη των αποφιλιδουμένων κυττάρων του οργανι-

σμού στις διάφορες κοιλότητες αυτού και έλαβε προς τιμή του την ονομασία «**Μέθοδος Παπανικολάου**» ή «**Τεστ Παπανικολάου**» και εν συντομίᾳ «**Τεστ Παπ**» ανοίγοντας ευρείς νέους ορίζοντες στην ιατρική έρευνα, στη γενετήσια φυσιολογία και ενδοκρινολογία ειδικότερα για τον καρκίνο.

Γιος του Νικολάου Παπανικολάου, γιατρού στην Κύμη, Δημάρχου της πόλης για αρκετό χρονικό διάστημα και Βουλευτή Ευβοίας και Καρυστίας, ακολούθει το επάγγελμα του πατέρα του φοιτώντας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του επιστρέφει στη γενέτερά του με την ασκήση της ιατρικού επάγγελμα και φεύγει το 1907 για την Ιένα της Γερμανίας, όπου παρακολουθεί μαθηματα βιολογίας από τα ινδάλματά του, τους καθηγητές Χαίκελ και Βάισμαν. Το 1908 θα συνεχίσει τις σπουδές του στο Freiburg και τέλος στο Μόναχο, όπου το 1910 θα του απονεμηθεί ο τίτλος του Διδάκτορα της Φιλοσοφίας για την εργασία του «Περί των συνθηκών της διαφοροποίησεως του φύλου των Δαφνιδών». Την ίδια χρονιά επιστρέφει στην Αθήνα, όπου παντρεύεται την **Ανδρομάχη Μαυρογένη** (απόγονο της Μαντούς Μαυρογένεως), η οποία στήριξε και συνέχισε το έργο του τόσο όταν ο σύζυγός της ήταν στο απόγειο του έργου του, αλλά και μετά το θάνατό του στο Μαϊάμι μέχρι το θάνατό της το 1982.

Στη συνέχεια μεταβαίνει στο Μοναχό, όπου εργάζεται στο ωκεανογραφικό ίνστιτούτο του Πριγκιπάτου του Μοναχού, όμως το 1912 επιστρέφει για να πάρει μέρος στους Βαλκανικούς Πολέμους, μετά τη λήξη των οποίων μεταναστεύει με τη σύζυγό τους στις Η.Π.Α. Η άσχημη οικονομική τους κατάσταση τους αναγκάζει να δουλέψουν και σε εμπορικό κατάστημα. Σύντομα η ευφυΐα του αναγνωρίζεται και αρχίζει να εργάζεται ως βοηθός στον κλάδο της ανατομίας στο Πανεπιστήμιο του Κορνέλ. Ακολούθως εκλέγεται υφυγητής, έκτακτος καθηγητής και τέλος τακτικός καθη-

γητής της ανατομίας και ιστολογίας της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου αυτού στο διάστημα 1914-1961.

Όπως γράφει ο καθηγητής Ιστορίας της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σπύρος Μαρκέτος, ο Παπανικολάου σε γράμμα προς του γονείς του γράφει χαρακτηριστικά: «Το ιδανικό μου δεν είναι να πλουτίσω ούτε να ζήσω ευτυχής, αλλά να εργασθώ, να δράσω, να δημιουργήσω, να κάμω κάτι τι αντάξιον ενός ανθρώπου ο θικού και δυνατού».

Ξεκινάει την έρευνά του στην εκφυλιστική κληρονομική επίδραση του οινοπνεύματος σε ινδικά χοιρίδια και έπειτα στρέφεται σε προβλήματα αναπαραγωγής σχετιζόμενα με τη λειτουργία των γεννητικών οργάνων, τον καθορισμό του φύλου, τη λειτουργία των ενδοκρινών αδένων, καθώς και των φυλετικών ορμονών, ενώ το 1923 εφαρμόζει τη μεθόδο του σε γυναίκες προς μελέτη των φυσιολογικών γεννητικών λειτουργιών και στη συνέχεια για τη διάγνωση του καρκίνου της μήτρας. Η μέθοδος αντιμετωπίζεται αρχικά με δυσπιστία, καθώς η εφαρμογή επί αποφολιδουμένων κυττάρων ήταν πρακτικά αδύνατη.

Οι έρευνες όμως συνεχίζονται και επεκτείνονται στη συνέχεια στην κυτταρολογικές αλλοιώσεις στο καρκίνο του αυχένα, της μήτρας και του ενδομητρίου, των οποίων τα πορίσματα ο Κυμώντης ιατρός δημοσιεύει το 1943 από κοινού μετά τη καθηγητή γυναικολογίας Έρμπερτ Τράουστ σε ειδική μονογραφία υπό τον τίτλο «**Διάγνωσις του καρκίνου της μήτρας μέσω των κολπικών επιχρισμάτων**». Η εργασία κεντρίζει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας ιατρικής κοινότητας και χρησιμοποιείται άμεσα δοκιμαστικά σε διάφορα νοσοκομεία. Το 1944 γίνεται η πρώτη εφαρμογή επί του ουροποιητικού συστήματος και στη συνέχεια επί του πεπτικού και άλλων συστημάτων του οργανισμού.

Το συγγραφικό έργο του Γεωργίου Παπανικολάου αποτελείται από 158 άρθρα και 5 συγγράμματα. Τα συγγράμματα αυτά και ιδιαι-

τέρως ο περίφημος **Άτλας Αποφολιδωτικής Κυτταρολογίας**, αποτελούν χάρτη στη μεσοτήτη του κειμένου τους και την απαράμιλλη εικονογράφησή τους, βιβλία-σταθμούς, όχι μόνο για τον κλάδο της κυτταρολογίας, αλλά και για ολόκληρη την ιατρική βιβλιογραφία του 20ου αιώνα.

Αξίζει να αναφερθεί πως ιδιαίτερη όμως αγάπη έτρεφε για τη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία των Καντ και Νίτσε, τη μουσική, ενώ ασχολήθηκε για οκτώ χρόνια με το βιολί. Ιδιαίτερη κλίση είχε και στις ξένες γλώσσες.

Κατά τη διάρκεια της ζωής του έλαβε πολλές διακρίσεις. Το Πανεπιστήμιο Cornell τον ανακήρυξε το 1957 ομότιμο καθηγητή της ίδιας έδρας. Διετέλεσε ακόμη σύμβουλος ιατρός του περιφρύτου Memorial Hospital της Νέας Υόρκης, ενώ η Αμερικανική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών, η Ένωση των Αμερικανικών Ιατρικών Κολεγίων και η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία τού απένειμαν τιμητικά βραβεία. Το 1949, η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ονόμασε τον Παπανικολάου επίτιμο διάκτορα της, ενώ η Ακαδημία Αθηνών τον Νοέμβριο του 1957 τον ανακήρυξε παμφηφεί επίτιμο μέλος της. Υπήρξε δε ο πρώτος στον οποίο απονεμήθηκε η ανωτάτη τιμητική διάκριση της Ακαδημίας Αθηνών. Μεταθανάτιως του απενεμήθη και το Βραβείο του Οργανισμού Ήνωμένων Εθνών.

Πεθαίνει στο Μαϊάμι της Φλώριδας το 1962 αφήνοντας παρακαταθήκη μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις για την ανθρώπινη ζωή. Το 1995 τυπώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος χαρτονόμισμα αξίας 10.000 δραχμών, στο οποίο απεικονίζεται ο σπουδαίος αυτός ιατρός. Πρόσφατα, η εκπομπή της πλεόρασης του ΣΚΑΙ, «**ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ**» των συμπεριέλαβε στους 10 σημαντικότερους Έλληνες όλων των εποχών με την Μαρία Χούκλη να παρουσιάζει το ανθρωπό και επιστήμονα Γεωργίο Παπανικολάου.

Σήμερα, το τεστ Παπανικολάου (τεστ – παπ) χρησιμοποιείται παγκοσμίως για την διάγνωση του καρκίνου της μήτρας, επί της προκαρκινικής δυστλασίας και άλλων κυτταρολογικών ασθενειών του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος προσφέροντας ζωή σε εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον πλανήτη.

Κατερίνα Σακκή

Εμβόλια κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Ο HPV είναι ένας ίος ο οποίος βασίζεται στο DNA και μολύνει το δέρμα και τις βλεννογόνες μεμβράνες των ανθρώπων και ορισμένων ζώων. Μέχρι στιγμής έχουν αναγνωρισθεί πάνω από 100 διαφορετικά στελέχη του ιού από τα οποία μια ομάδα 30-40 μορφών τους είναι σεξουαλικής μεταδόμενα και μολύνουν την περιοχή των γεννητικών οργάνων. Όλοι οι τύποι του HPV μεταδίδονται με δερματική επαφή.

Οι ιοί των ανθρώπων θηλωμάτων ταξινομούνται ανάλογα με την ικανότητά τους να προκαλούν κακοήθη μεταλλαγή των μολυσμάνων κυττάρων δηλαδή την ικανότητά τους να προκαλούν καρκίνο. Μερικοί τύποι του ιού όπως για παράδειγμα οι HPV 16 και HPV 18 σχετίζονται συχνότερα με την εμφάνιση καρκίνου και κατατάσσονται σε υψηλού κινδύνου τύπους του ιού ενώ άλλοι τύποι που δεν σχετίζονται με την ανάπτυξη καρκίνου, αντίθετα ενοχοποιούνται για την εμφάνιση κονδυλωμάτων, αποτελούνται από την ανάπτυξη καρκίνου της μήτρας.

Από αυτούς δύο που επικινδυνεύουν μορφές είναι οι τύποι 16 και 18 οι οποίοι προκαλούν προκαρκινικές δυστλασίες που μπορούν να εξελιχθούν σε καρκίνο των γεννητικών οργάνων. Μελέτες έχουν δείξει ότι σε αυτούς τους δύο τύπους οφείλεται το 71% των περιπτώσεων καρκίνου. Αντίθετα οι τύποι 6 και 11

εμφύπονται για το 90% των περιπτώσεων εμφάνισης γεννητικών κονδυλωμάτων. Σύμφωνα με έρευνες που πραγματοποιήθηκαν πάνω από το 50% των γυναικών έχουν προσβληθεί από κάποιας μορφής σεξουαλικά μεταδόμενο τύπο του HPV και περίπου το 26,8% των γυναικών ηλικίας 14 έως 59 ετών έχουν μολύνθει από τουλάχιστον μιας μορφής του ιού.

Για την διάγνωση του HPV δεν υπάρχει αιματολογική εξέταση, αντίθετα οι γιατροί ψάχνουν για τις εκδηλώσεις του όπως κονδυλώματα ή δυσπλασίες κάνοντας τεστ Παπανικολάου (τεστ Παπ) και κολποσκόπηση. Η ανάπτυξη καρκίνου μέσω τύπου του HPV είναι μια αρκετά αργή διαδικα

Ο Μάιος αποτελεί είναν ξεχωριστό μήνα του έτους όχι μόνο γιατί είναι ο προάγγελος της πολυπόθητης -σε όλους μας- καλοκαιρινής περιόδου αλλά κυρίως γιατί τον συγκεκριμένο μήνα γιορτάζουμε την επέτειο σημαντικών παγκόσμιων γεγονότων. Προσπερνώντας την Πρωτομαγιά καθώς έχω αναφερθεί διεξοδικά σε προηγούμενο άρθρο, θα σταθώ στην επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας της Ελευθερίας του Τύπου, της Παγκόσμιας Ημέρας της Μητέρας, της Παγκόσμιας Ημέρας της Οικογένειας και της Παγκόσμιας Ημέρας Κατά του Καπνίσματος.

Η Παγκόσμια Ημέρα της Ελευθερίας του Τύπου εορτάζεται στις 3 Μαΐου. Αποτελεί ιδιαίτερη επέτειο από τη στιγμή που τη συγκεκριμένη μέρα γιορτάζουμε την ελευθερία του λόγου, τη δυνατότητα της ελεύθερης διακίνησης πληροφοριών και το δικαίωμα της ελεύθερης ανταλλαγής και έκφρασης ίδεων.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελευθερία του Τύπου συμβάλλει στην ενημέρωση των πολιτών για όλα τα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά γεγονότα σε τοπικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, προάγει τις δημοκρατικές αξίες των δημοκρατικών κοινωνιών, προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, παρεμβαίνει στον δημόσιο διάλογο, αποκαλύπτει τις περιπτώσεις κατάχρησης εξουσίας και ευνοεί την πολυφωνία, αντιλαμβάνομαστε το μέγεθος των κοινωνικών υπηρεσιών που προσφέρει ο Τύπος.

Παρόλο που η Ελευθερία του Λόγου είναι ανθρώπινο δικαίωμα που κατοχυρώνεται νομικά από το Σύνταγμα των Δημοκρατικών πολιτευμάτων και από το άρθρο 19 της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, σε πολλά ανελεύθερα και δικτατορικά καθεστώτα το Τύπος αντιμετωπίζει τη λογοκρισία του κράτους εξουσίας ενώ οι λειτουργοί του καταπέζονται, τρομοκρατούνται, φιμώνονται, συλλαμβάνονται, φυλακίζονται ακόμα και δολοφονούνται ή αυτοεξοριζούνται ως πολιτικοί πρόσφυγες.

Αυτή λοιπόν η Παγκόσμια Επέτειος αποτελεί ύμνο στην Ελευθερία του Λόγου και μία ευκαρία να τιμήσουμε τους δημοσιογράφους που έπεσαν ασκώντας το καθήκον τους με την πραγματοποίηση ανάλογων εκδηλώσεων παγκοσμίως.

Η Παγκόσμια ημέρα της Μητέρας εορτάζεται την 2η Κυριακή του Μαΐου. Ο εορτασμός αυτούς καθιερώθηκε το 1912 από την Η.Π.Α.. όπου και δημιουργήθηκε ο Διεθνής Σύλλογος για την Ημέρα της Μητέρας. Οι μητέρες όλου του κόσμου έχουν αντάξια κερδίσει την δική τους Παγκόσμια Ημέρα λόγω της αποστολής τους και της κοινωνικής προσφοράς τους. Η δημιουργία οικογένειας, η ανατροφή ενός ή περισσοτέρων παιδιών, η στήριξη τους για μία ολόκληρη ζωή, ο δύσκολος και πολλαπλός ρόλος της γυναίκας ως μητέρα, ως σύζυγος και ως εργαζόμενη, αναδεικνύουν το περίπλοκο κοινωνικό έργο προσφοράς των μητέρων.

Αν σέ όλα αυτά προσθέσουμε το γεγονός ότι οι γυναίκες μητέρες προσφέρουν όχι μόνο στα παιδιά τους και στο σύζυγό τους αλλά και στους γονείς τους και στα πεθερικά τους, τότε αντιλαμβανόμαστε την πολλαπλή δράση και συνεισφορά τους.

Παγκόσμιες ημέρες

Πέρα από τα οικογενειακά ζητήματα που απασχολούν τις μητέρες, τα εργατικά θέματα είναι ενα μεγάλο κομμάτι των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν καθώς οι περισσότεροι εργοδότες δεν επιθυμούν μητέρες στο εργατικό τους δυναμικό και έτοι γεννιέται το δίλημμα καριέρα ή οικογένεια

Θετικά βήματα για την επίλυση των πολύπλοκων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μητέρες είναι, η αλλαγή νοοτροπίας, η συνεισφορά και των δύο φύλων στις οικογενειακές υποχρεώσεις και η συνειδητοποίηση ότι οι μητέρες πλην των υποχρεώσεων που τους αναλογούνται, έχουν και δικαιώματα και οφείλουν να βρίσκουν χρόνο για να ασχολούνται και με τις ανάγκες του εαυτού τους.

Η Παγκόσμια Ημέρα της Οικογένειας εορτάζεται στις 15 Μαΐου, ένας εορτασμός που καθιερώθηκε το 1993 από τον Ο.Η.Ε. Η κοινωνία αποτελείται από μικρούς πυρήνες που καλούνται οικογένειες και τα μέλη τους αποτελούν τον καθρέπτη της οικογένειας στην κοινωνία. Έτσι κατανούμε τον θεμελιώδη ρόλο της οικογένειας στην κοινωνία. Το γενόντος της ύπαρχης προβληματικών μελών στην κοινωνία, τις περισσότερες φορές, σχετίζεται με την έλλειψη ισορροπίας μέσα σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν μία σειρά προβλημάτων.

Η Παγκόσμια Ημέρα της Οικογένειας αποτελεί μία καλή ευκαρία για να στραφεί το ενδιαφέρον και τη προσοχή της πολιτείας στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες και για να ευαισθητοποιηθεί την κοινωνία πάνω στα σοβαρά οικογενειακά ζητήματα.

Λόγω του βαρυσήμαντου ρόλου που διαδραματίζει η οικογένεια στην κοινωνία, κρίνεται απαραίτητη η προάσπιση του θεσμού και η παροχή βοήθειας από ειδικούς στις προβληματικές οικογένειες που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

Στις 31 Μαΐου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος, μέρα που καθιερώθηκε το 1988 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Τα στατιστικά στοιχεία για το ποσοστό των ατόμων που καπνίζουν είναι απογοητευτικά, ειδικά στην Ελλάδα που έχουμε 200.000 παιδιά καπνιστές και τους ενήλικους καπνιστές να αγγίζουν το ποσοστό 45-50%. Έχοντας τη γνώση και την ενημέρωση από ιατρούς και επιστήμονες που έχουν διεξάγει και δημοσιεύσει έρευνες σχετικά με τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος, είναι θλιβερό να ανακοινώνονται τέτοια υψηλά ποσοστά καπνιστών.

Το συστηματικό κάπνισμα συνδέεται με 3,5 εκα.:
οιμμύρια θανάτους παγκοσμίως ανά χρόνο, με την αφαίρεση 8-12 ετών ζωής από τους καπνιστές, με αγγειακές νόσους, με πνευμονοπάθειες, με διάφορες μορφές καρκίνου, με καρδιακά νοσήματα, με εθισμό σε χημικές ουσίες (που κάποια τοιχύρα περιέχουν), με την αλαγή χρώματος στο δέρμα και στα δόντια των καπνιστών (που γίνονται κίτρινα λόγω της νικοτίνης που περιέχεται στον καπνό), με την πρόωρη γήρανση του δέρματος και γενικότερα με την υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής.

Τα στατιστικά στοιχεία για το ποσοστό των ατόμων που καπνίζουν είναι απογοητευτικά, ειδικά στην Ελλάδα που έχουμε 200.000 παιδιά καπνιστές και τους ενήλικους καπνιστές να αγγίζουν το ποσοστό 45-50%. Έχοντας τη γνώση και την ενημέρωση από ιατρούς και επιστήμονες που έχουν διεξάγει και δημοσιεύσει έρευνες σχετικά με τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος, είναι θλιβερό να ανακοινώνονται τέτοια υψηλά ποσοστά καπνιστών.

Το συστηματικό κάπνισμα συνδέεται με 3,5 εκα.:
οιμμύρια θανάτους παγκοσμίως ανά χρόνο, με την αφαίρεση 8-12 ετών ζωής από τους καπνιστές, με αγγειακές νόσους, με πνευμονοπάθειες, με διάφορες μορφές καρκίνου, με καρδιακά νοσήματα, με εθισμό σε χημικές ουσίες (που κάποια τοιχύρα περιέχουν), με την αλαγή χρώματος στο δέρμα και στα δόντια των καπνιστών (που γίνονται κίτρινα λόγω της νικοτίνης που περιέχεται στον καπνό), με την πρόωρη γήρανση του δέρματος και γενικότερα με την υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής.

Το συστηματικό κάπνισμα συνδέεται με 3,5 εκα.:
οιμμύρια θανάτους παγκοσμίως ανά χρόνο, με την αφαίρεση 8-12 ετών ζωής από τους καπνιστές, με αγγειακές νόσους, με πνευμονοπάθειες, με διάφορες μορφές καρκίνου, με καρδιακά νοσήματα, με εθισμό σε χημικές ουσίες (που κάποια τοιχύρα περιέχουν), με την αλαγή χρώματος στο δέρμα και στα δόντια των καπνιστών (που γίνονται κίτρινα λόγω της νικοτίνης που περιέχεται στον καπνό), με την πρόωρη γήρανση του δέρματος και γενικότερα με την υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής.

Το συστηματικό κάπνισμα συνδέεται με 3,5 εκα.:
οιμμύρια θανάτους παγκοσμίως ανά χρόνο, με την αφαίρεση 8-12 ετών ζωής από τους καπνιστές, με αγγειακές νόσους, με πνευμονοπάθειες, με διάφορες μορφές καρκίνου, με καρδιακά νοσήματα, με εθισμό σε χημικές ουσίες (που κάποια τοιχύρα περιέχουν), με την αλαγή χρώματος στο δέρμα και στα δόντια των καπνιστών (που γίνονται κίτρινα λόγω της νικοτίνης που περιέχεται στον καπνό), με την πρόωρη γήρανση του δέρματος και γενικότερα με την υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής.

Το συστηματικό κάπνισμα συνδέεται με 3,5 εκα.:
οιμμύρια θανάτους παγκοσμίως ανά χρόνο, με την αφαίρεση 8-12 ετών ζωής από τους καπνιστές, με αγγειακές νόσους, με πνευμονοπάθειες, με διάφορες μορφές καρκίνου, με καρδιακά νοσήματα, με εθισμό σε χημικές ουσίες (που κάποια τοιχύρα περιέχουν), με την αλαγή χρώματος στο δέρμα και στα δόντια των καπνιστών (που γίνονται κίτρινα λόγω της νικοτίνης που περιέχεται στον καπνό), με την πρόωρη γήρανση του δέρματος και γενικότερα με την υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής.

Το συστηματικό κάπνισμα συνδέεται με 3,5 εκα.:
οιμμύρια θανάτους παγκοσμίως ανά χρόνο, με την αφαίρεση 8-12 ετών ζωής από τους καπνιστές, με αγγειακές νόσους, με πνευμονοπάθειες, με διάφορες μορφές καρκίνου, με καρδιακά νοσήματα, με εθισμό σε χημικές ουσίες (που κά

Εγκαίνια πρακτορείου ΠΡΟΠΟ - ΛΟΤΤΟ του συγχωριανού μας Μάκη Καλαρά



Στις 29/9/2009 έγιναν τα επίσημα εγκαίνια του πρακτορείου ΠΡΟΠΟ του Ολυμπιονίκη μας Μάκη Καλαρά στο Ν. Ηράκλειο.

Σ' ένα όμορφο καλαίσθητο χώρο με την σφραγίδα της προσωπικότητάς του στέγασε ο Μάκης τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

Πλήθος κόσμου όλων των ηλικιών παραβρέθηκε στα εγκαίνια καθώς και πάρα πολλοί συγχωριανοί μας που κατοι-

κούν στο Ν. Ηράκλειο.

Με την παρουσία τους τίμησαν ακόμη το Μάκη πολλές γνωστές προσωπικότητες από τον αθλητικό χώρο.

Ήταν μια φανταστική βραδιά γεμάτη μουσική, χαμόγελα, πλούσιο μπουφέ, φαγητά, γλυκά, ποτά.

Ευχόμαστε στο Μάκη καλές δουλειές και πάντα να έχει επιτυχίες στις αθλητικές του δραστηριότητες και προσωπική ευτυχία.

Οι Ανδρονιάνοι... τρέχουν

“Οι Ανδρονιάνοι ...τρέχουν” ήταν ο τίτλος στη σελίδα ΓΝΩΜΗ - ΣΠΟΡ στην εφημερίδα ΕΥΒΟΪΚΗ ΓΝΩΜΗ Πέμπτη 16 Απριλίου 2009.

Παρόντας ήταν και φέτος στον Μαραθώνιο της Ρώμης ο Ευβοιώτης **Γιάννης Νικολιάς**. Έχοντας στην φανέλα του την



ελληνική σημαία ο Νικολιάς που κατάγεται από τους Ανδρονιάνους Κύμης εκπροσώπησε επάξια το χωριό και το Νομό μας. Τερμάτισε την υπερπροσπάθεια σε 4 ώρες 55 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα.

Μπράβο Γιάννη.

Επίσης μια γυναίκα με καταγωγή κι αυτή από τους Ανδρονιάνους η **Κατερίνα Βελισσαράκου** έτρεξε πρόσφατα σε 24ωρο Μαραθώνιο αγώνα στο φεστιβάλ υπεραποστάσεων στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις του Ελληνικού. Η διαδρομή ήταν σε ταρτάν, χαλίκι και άσφαλτο, ιδιομορφίες που στο σύνολό τους δυσκολεύουν αρκετά τους δρομείς.

Η Κατερίνα μας (δεν την ξέραμε, έγινε δικιά μας) κατατάχθηκε 23η στη γενική κατάταξη αλλά από τις γυναίκες ήταν στη 2η σειρά κάνοντας συνολικά 124,5 χιλιόμετρα σ' αυτό το δύσκολο αγώνισμα. Μπράβο Κατερίνα, σου ευχόμαστε συνεχείς επιτυχίες. Ας είσαι παράδειγμα προς μίμηση για τους μικρούς συγχωριανούς μας.

Ελάτε να γνωρίσουμε καλύτερα την Κατερίνα Βελισσαράκου

Γεννήθηκα στη Ν.Πέραμο Αττικής το 1966 και σπούδασα Marketing στο ΤΕΙ Θεσ/νίκης. Για πολλά χρόνια εργάστηκα στον κλάδο της πληροφορικής ενώ πα-

Αφιερωμένο στη γιορτή της μητέρας «Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ»

Μάνα το γέλιο στα δυό σου χείλη, βάλσαμο είναι, είναι ροσόλι. Της γης το φίλτρο το μαγεμένο που μ' ανακούφιση ρουφάμε όλοι.

Όπου κι αν βρίσκεται παντού ειν' ίδια μια τεράστια ζεστή αγκαλιά. Π' απλώνει πάντα τα δυό της χέρια μοιράζει χάδια, γλυκά φιλιά.

Μάνα για σένα, κίτρινοι, μαύροι, κόκκινοι, άσπροι, γλυκά μιλάνε. Του κόσμου ελπίδα αναπτυμένη, οι πάντες σκύβουνε και σε φιλάνε.

Για σένα έγραψαν ποιήματα μύρια για σε λαλούνε γλυκά πουλιά. Μάνα! Για σένα βγαίνει ο ήλιος κι εξαφανίζει τη συννεφιά.

Μεσ' την αγκάλη σου γλυκιά μανούλα σβήνει και χάνεται η παγωνιά. Εκεί εζήσαμε χρόνια ευτυχίας. Γιατ' η καρδιά σου, του κόσμου είναι η ζεστή γωνιά.

Παγώνης Ηρακλής
Από το αρχείο του συγχωριανού μας Γεωργίου Νάνου

Γεννήσεις



Το νεογέννητο κοριτσάκι του Νίκου Συρινάκη και της Αγαθής Κωτσή

Επιστολή των παιδιών του χωριού προς τον Σύλλογο

Γράφοντας αυτή την επιστολή θέλουμε να ευχαριστήσουμε τα μέλη του Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων - Δένδρων που επιτέλους μας έκαναν να νιώσουμε ότι έχουμε αξία κι' εμείς τα παιδιά με αυτά που μας προσέφεραν.

Πρώτα - πρώτα με την ζωγραφική που μας άνοιξε μια νέα σελίδα καλλιτεχνικής σκέψης. Δεύτερον η γυμναστική. Μικροί - μεγάλοι χαρήκαμε που μπορούσαμε να εκτονωθούμε και να γυμνάσουμε το σώμα μας.

Μα το πιο σπουδαίο για μας είναι η πληροφορική που μπορεί να έχει σταματήσει για κάποιους λόγους αλλά θα θέλαμε να εισακουσθούμε να μπει το ιντερνετ και να μας φέρετε κάποιον ειδικό να ξαναφτιάξουμε τα τημάτα και να συνεχίσουμε αυτή την ευχάριστη δραστηριότητα.

Ακόμη ευχαριστούμε για τις εκπαιδευτικές εκδρομές που διοργανώσατε και μας δώσατε την ευκαιρία να γνωρίσουμε καινούργια μέρη και να ψυχαγωγηθούμε.

Μακάρι ο Σύλλογος να συνεχίσει αυτή



την προσπάθειά του για την ευχαρίστηση των παιδιών του χωριού μας. Το κείμενο αυτό εκφράζει την άποψη όλων των παιδιών του χωριού.

Επιμέλεια - Σύνταξη
Ελένη Γ. Δήμου
Ελένη Ν. Δήμου
Χαρούλα Μυλωνά
Κατερίνα Μπαρούμη

Μπράβο Νίκο



Στην 7η Ανάβαση Κύμης που πραγματοποιήθηκε στις 17/5/2009 Νικόλαος Μώρος από τη Κύμη (γαμπρός του συγχωριανού μας Βελλή Χρυσάγη) κατατάχθηκε στην 18η θέση σε σύνολο 33 συμμετοχών με Peugeot 106 Rallye και χρόνο 4.36.79.

Νους υγιής εν σώματι υγιεί

Απ' ότι βλέπουμε στη φωτογραφία οι γονείς του πρέπει να έχουν περάσει για τα καλά αυτό το μήνυμα. Έτσι ο μικρός μας φίλος παράλληλα με τα μαθήματα του σχολείου κάνει θαύματα και στα μαθήματα αυτοάμυνας.

Εκμέρους του Δ.Σ. του Συλλόγου μας ευχόμαστε πάντα επιτυχίες.

Ο Εύγγελος - Αχιλλέας Ζορμπάς έχει γεννηθεί στην Χαλκίδα το 2002 και πηγαίνει στην Α' τάξη του Δημοτικού.

Παρακολουθεί μαθήματα καράτε - αυτοάμυνας από το έτος 2006 σε ηλικία 4 χρόνων, στον Σύλλογο Α.Π.Σ. ΦΙΛΟΝΙΚΟΣ με προπονητή του τον Φουρλή Απόστολο.

Έχει πάρει μέρος σε αγώνες Πανευρωπαϊκούς και Πανελλήνιους. Το 2007 στους Πανευρωπαϊκούς κατάκτησε στην κατηγορία του την 1η θέση KATA (Χρυσό) 3η θέση KOYHITE (Χάλκινο)



3η θέση KOYHTE (Χάλκινο)
Στις 21-6-2009 στους Πανευρωπαϊκούς
1η θέση KATA (Χρυσό)
1η θέση KOYHTE (Χρυσό)

Οι γονείς
Ελένη Σταματίου
Θωμάς Ζορμπάς
(Είναι εγγονός του «Νίκου Σκαπετούρη»)

Επιμέλεια σελίδας: Δημήτρης Χρυσάγης